

De Sirene



De dorpskrant voor Sirjansland

Jaargang 14,
Nr 1 (december) 2015



Organic Brothers

RINKO Sound
Professioneel geluid en licht
(0111) 643 645 • www.rinkosound.nl

Kijk ook eens op... www.verhuurzeeland.nl



FIRMA L. KIK EN ZONEN
DILLINGSWEG 20
SIRJANSLAND

Ben je ouder dan 13 jaar en ga jij nog naar school maar wil je geld verdienen???

Dan zijn wij op zoek naar jou.

Voor de zaterdag en in de vakanties zoeken wij scholieren die in ons tomatenbedrijf willen werken. Bel voor meer info naar Marc Groenewegen (06-51577745) of Raymond Noomen (06-20638825).

V.O.F. Prominent Grevelingen
Noord Hogeweg 4a
4308 NW SIRJANSLAND

Nieuwe redactieleden stellen zich voor!

Joke Goudzwaard

De meeste van u kennen mij als diegene met de RWS jas en haar boerenfox Bas. Ik ben werkzaam als secretaresse bij een hoveniersbedrijf in Bruinisse, teken en lees graag en schrijf incidenteel mee met Loesje Zeeland. Daarnaast ben ik als vrijwilliger bij het gemeentearchief bezig met het invoeren van notariële akten in het digitale systeem. Dankzij dit vrijwilligerswerk kom ik ook in aanraking met mensen die exact weten hoe iets gevonden kan worden over Sir. Zo ook het stukje over de molen die ooit in Sir heeft gestaan. Dankzij het boekje van dh. D. Haak over verdwenen molens op ons eiland vindt u in deze Sirene de geschiedenis van deze molen. En voor de kinderen treft u een “antieke” puzzel/kleurplaat aan van een molen. Mocht uzelf geen kinderen in de buurt hebben dan kunt u deze plaat ook afgeven bij mensen die wel kleine kinderen hebben.



Everdina Hoogerhuis

Mijn naam is Everdina Hoogerhuis, geboren en getogen op de Staert. Moeder van 2 volwassen zonen, waarvan er nog een in het weekend thuiskomt. Na lange tijd weg te zijn geweest woon ik sinds vorig jaar juli weer op Sir, in de Snorrebuurt. En dat is heerlijk wonen. Ik ben in het dagelijks leven casemanager bij Centraal Orgaan Asielzoekers en ook Lifecoach. Verder geniet ik zeer van de natuur om ons mooie dorpje, ik wandel graag door de polder met de honden. Ik geniet van alles wat Sir te bieden heeft en ben sinds kort ook lid van de Dorpsraad. Een van mijn hobby's is schrijven en dat was dan ook vorig jaar de reden om me aan te melden bij de redactie van de Sirene.



Ik hoop dat we met elkaar steeds weer genoeg inspiratie en onderwerpen kunnen vinden of aangeleverd krijgen om een mooie Sirene te kunnen blijven te maken.
Groetjes Everdina

Nina Stouten

Hallo, ik wil mezelf even voorstellen als jeugdredactie-lid van de Sirene. Ik ben Nina Stouten en ik ben dertien jaar oud. Ik zit in de eerste klas VWO op de Prins Maurits, in Middelharnis. Ik woon in de Lageweg nummer vier, samen met mijn ouders en mijn broertje Coert van tien en m'n zusje Elena van zes jaar oud. Mijn hobby's: Ik zit op pianoles bij Ben, (popschool Zeeland) hier in Sirjansland. Ook zit ik op voetbal bij de Bruse Boys, in Bruinisse. Ik ben jeugdredactie lid geworden omdat het me leuk leek om stukjes zelf te schrijven, maar ook omdat ik het leuk vind om over de jeugd van Sir te schrijven. Veel lees plezier!
Groetjes Nina



Mijn werkzaamheden naast het schrijven van het toekomst plan, is het aankleden en het eten geven van de kinderen. Ik werk in Usha, dit is de groep met de jongste kinderen. Hiervoor heb ik nooit zo intensief samengewerkt met mensen zoals hier, maar ik waardeer het ontzettend. Verbale communicatie is niet mogelijk, maar dat maakt de glimlachjes en soms het schatergelach zoveel meer waard.

Mijn werkdagen zijn hier van 6 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds met de nodige pauzes tussendoor. Ik ben 2 dagen per week vrij en dan zoek in vrienden op van mijn ouders; reis ik samen met vrijwilligers of blijf ik op het project en lees ik boeken of schrijf brieven.

Het land is mooi en ik ben blij om het land te zien door de ogen van de Sri Lankanen. Ik maak allerlei gebruiken en ceremonies mee. Het reizen met de bus is al een avontuur op zich. Op goed vertrouwen van de medemens stap ik de bus in die zij mij aanwijzen. Het motto van de buschauffeurs hier is denk ik: 'Remmen is voor watjes'. Je hoeft gelukkig niet bang te zijn dat je door de bus vliegt op het moment dat die bocht toch net iets te scherp was, want de bus zit vol, je kunt geen kant op. Soms gaan dingen ook totaal anders dan dat ik zelf zou doen, dan moet ik mij maar even aanpassen. En als er weer eens een kakkerlak van een centimeter of 4 op bezoek komt voordat ik ga slapen dan doe ik het licht gewoon uit, je ziet ze dan toch niet.

Op het moment van schrijven ben ik bij de laatste maandjes aangekomen. Het is nu eind mei en ik werk tot 26 juli. Op 17 juli arriveren de andere Muldertjes hier. Een aantal dagen later landt Thomas, de persoon die ik toch wel het meeste mis. Hoewel ik het heel erg naar mijn zin heb hier en het gedeeltelijk ook wel een beetje thuiskomen is voor mij (voor de mensen die het niet weten, mijn ouders hebben hier gewerkt in 1993. Na een jaar zijn ze teruggekeerd naar Nederland, terwijl mijn moeder zwanger was van mij. Terug in Nederland ben ik geboren, maar ze wilden graag het werk voort zetten waaraan ze begonnen waren het eerste jaar. Toen ik 7 maanden oud was zijn we met z'n drieën terug gegaan en hebben we er nog een jaar gewoond), zie ik er toch wel uit naar de momenten waarbij ik weer omringt wordt door de fijne mensen van thuis.

De zomer is in aantocht bij jullie hoorde ik. Geniet er allemaal van. Jullie zien mij wel weer verschijnen op een dorpsbarbecue of op één van de andere leuke festiviteiten in ons fijne durpje.

Liefs Nienke (van d'n Ouwendiek)

P.S. De website van de organisatie is www.prithipura.org



Wetenswaardigheden de molen van Sirjansland en haar historie

Dankzij het boekje van Dhr. D. Haak dat ik in het gemeentearchief aantrof, treft u hierbij meer informatie aan over de molen van Sir.

Molen Sirjansland: Stenen korenmolen met een vlucht van 18.10 m.

Bouwjaar ± 1848-1850

Perceel kadastraal bekend sectie A nr 45 en 46.

1846 Bouwaanvraag gemeente voor molen door Marinus de Graaf, uit Nieuwerkerk, beroep grutter. Afgewezen vanwege geringe aantal inwoners Sir: 294, waarvan groot deel dicht bij Oosterland woonde. Dit aantal zou geen bestaanszekerheid opleveren voor de molenaar. Omwonenden hadden geen bezwaar tegen bouw molen en de molen in Oosterland voorzag al in behoefte inwoners Oosterland & Sir aldus afwijzing bouwaanvraag. Bouw van een molen op die locatie zou volgens gemeente ten nadele van de ingezetene of van 's Rijks belastingen zijn en mogelijk door nabijheid van de zee fraudepleging mogelijk maken. Marinus de Graaf tekende beroep aan. Woonde toen met vrouw Johanna Kip, 3 dochters en 1 zoon in Sir tot 24-6-1858. In Sir kregen zij nog 2 dochters.

1847 GS verstrekt gemeente advies om bezwaren in te trekken en bouw molen mogelijk te maken. Door dit besluit worden de kadastrale gegevens (verkoop grond t.b.v. de bouw) gewijzigd.

1848 Koop van 3 percelen A 198, 199 en 200. Verkoper was Leendert Vijverberg, arbeider in Sir. Bij doorverkoop in 1858 staat er op 198 een korenmolen, op 199 een huis en ligt er op 200 een tuin.

1859 Marinus de Graaf verkoopt molen aan Jan Cornelis Frederiks (molenaar in St. Maartensdijk);

1860 J.C. Frederiks verkoopt molen aan Cornelis Corneliszoon Smalheer (landbouwer Sir);

1865 Na overlijden in 1865 is molen eigendom van zijn weduwe Dina Bakker en L. den Brauwen werkte toen als molenaar;

Vanaf 1874 wordt de molen verkocht aan Johannes Dijkman sr. (korenmolenknecht in Nieuwerkerk); Achtereenvolgende eigenaren zijn: Johannes Marinus van der Welle (1890 en sinds 1888 al molenaar), Pieter Kodde (1914). In 1920 wordt Marinus van den Hamer eigenaar van de molen. In 1932 Johannes Dijkman jr. koopman uit Nieuwerkerk.

In 1936 koopt Marinus Dijkman uit Haamstede de molen en verkoopt deze datzelfde jaar door aan Hendrik Adolph Steengracht van Duivenvoorde te Voorschoten, lid van GS Zuid-Holland, en aan Baron A.W. Schimmelpenninck van der Oye te Wassenaar. In datzelfde jaar wordt de molen verhuurd aan Joh. Geene en zijn zoon C.J. Geene door bovenstaande baron.

1939 Vanaf dit jaar wordt de molen jaarlijks verhuurd en wordt J.C.J. Stuijk molenaar over de periode van 15-7-1939 tot 14-7-1940 voor 104,00 gulden. De huurder was verplicht al het onderhoud en het in stand houden van de molen zelf te betalen. Zelfs zeilen, touwen en slijpstenen vielen hier onder. Alleen de schade veroorzaakt door bliksemslag was hiervan uitgesloten.



12

20

19

27

22

18

24

28

13

29

30

31

16

15

21

32

33

14

11

34

35

37

3

4

5

6

10

2

8

7

1

36

40

Klassewerk

Deze prachtige tekeningen zijn gemaakt door de kinderen van groep 1 t/m 4:
 Wat heb je gedaan in de schoolvakantie en wat gaan jullie leren op school? En dit is het resultaat!



Neline gr 2



Boris gr 2



Kees gr 3



Jax gr 1



Elena gr 3



Ivy gr 2

En nog meer mooie tekeningen!!



Zuzia gr 4



Jessie gr 4



Iris gr 4



Rosa gr 2



Angel gr 4



Linde gr 4



Sjors gr 3



Jasper gr 4



Rondom de kerk

Exact in het midden van ons dorp staat de kerk. Niet alleen in het midden, de grond waar de kerk op staat, is ook nog eens de hoogste grond van het dorp. Ik heb het nooit opgemeten of nagekeken, maar ik heb het vermoeden dat de kerktoren bovendien het hoogste punt is van het dorp.

Dat doet me beseffen hoe veel er veranderd is in de loop van de tijd. De kerk zo'n plaats geven was vroeger vanzelfsprekend. De meeste nieuwe kerkgebouwen staan tegenwoordig aan de rand van de bebouwde kom.

Ik mijmer wat voort. Is het misschien wel niet beter zoals het nu is? Dat de kerk als vanzelfsprekend de centrale plaats inneemt in de samenleving en dus ook in Sirjansland, is dat wel goed? Dan is inspannen, onderzoeken en nadenken er niet meer bij. Wie kan dat nu goed doen? Een centrale plaats is natuurlijk mooi, maar dan toch wel als bewuste (h) erkenning. Het dwingt ons als kerk en kerklid om méér uit te stralen van de hoop en de blijdschap die er in ons is. En laten we eerlijk zijn, dat zal voor iedereen winst zijn.....

Onlangs viel er bij u een foldertje op de deurmat met de uitnodiging om in ons dorpshuis uitgebreider kennis te maken met het christelijk geloof. Over een aantal maanden zal een tweede uitnodiging volgen. Precies op zo'n wijze als hierboven beschreven. Open, kwetsbaar, eerlijk, in dialoog, zo veel als mogelijk objectief. Is het oudste boek van de wereld het niet waard om er nader mee kennis te maken? Alleen al als we bedenken hoe vormend het geweest is voor miljarden mensen wereldwijd al zo vele duizenden jaren.

Overigens vraag ik mij af of het altijd in Sirjansland al niet zo geweest is dat de één die kant op gaat en de ander de andere kant. Zou daarom het wapen van Sirjansland er uit zien zoals het er nu uit ziet? Drie schaapjes. Alle drie hun eigen groene vlak, hun eigen tuintje.... Maar bovendien loopt er van de drie ook één de andere kant op. Is dat niet tekenend getekend? Of zou het allemaal wel meevallen? Immers het vlak onder de schaapjes is grijs en zwart, dat doet toch wel 'grijs' aan.

Nu ja, na ruim drie jaar Sirjansland moet ik zeggen dat ik toch wel van dit dorp ben gaan houden. Je gaat elkaar herkennen, en dus ook bewuster groeten. Met deze en gene een gesprek(je) tijdens de wandeling. En dan die omgeving, inderdaad zeer groen! Nee dat grijs/zwarte vlak op de onderste helft van het wapen kan ik niet echt plaatsen. Er zit toch heel wat kleur in Sirjansland en haar inwoners.

Genoeg gemijmerd voor vandaag. De levensboot gaat weer verder. Net als die boot op de toren van de kerk. Ook al weer zo'n ding dat zo veel vragen oproept. Een schip op de kerktoren, maar geen haven te bekennen. De oude haventjes in de buurt zijn na '53 gedempt en hebben hun functie verloren. Of zou dit schip op de kerktoren er op wijzen dat wij allemaal op reis zijn en dat een behouden vaart niet zo vanzelfsprekend is? Zou de boot mogelijk dan dáárom op de toren staan? De veilige haven in zicht?

Ds. J.Th. Pronk, juni en september 2015

Informatie van de Dorpsraad Sirjansland

De Dorpsraad Sirjansland bestaat uit:
Bram van der Graaf / voorzitter – secretaris
André de Jong / penningmeester
Richard Ahrens / notulist
Arieke de Reus / Everdina Hoogerhuis
Jacqueline Kik
Gerard Oele
Cees Struijk



Ook dit jaar heeft Gerard Oele in samenwerking met de school weer gezorgd voor een waardige herdenkingsplechtigheid van de watersnoodramp. De belangstelling onder de dorpsgenoten groeit nog ieder jaar.

In de openbare vergadering van 13 april werd er melding gemaakt dat vanwege een te kleine redactie De Sirene slechts 1x zou verschijnen dit jaar. Gelukkig hebben Joke Goudzwaard, Everdina Hoogerhuis en Nina Stouten zich als redactielid aangemeld bij Natasja Mollink.

Ook werd de schenking van € 2.500,00 ter sprake gebracht voor ideeën om de leefbaarheid in ons dorp te vergroten. Diverse suggesties hiervoor zijn reeds besproken en nog steeds welkom. Het idee om het gras van het minivoetbalveldje achter de school te vervangen in kunstgras was een aardige suggestie en de dorpsraad zal zich inspannen om e.e.a. na toestemming van de gemeente mogelijk te maken. De dorpskrant De Sirene kan € 250,00 per jaar van de DR tegemoet zien.

Cees Struijk is bereid gevonden om namens de DR deel te nemen in een werkgroep inzake het project Maatschappelijke Voorzieningen.

Verkeersveiligheid in ons dorp: Dit thema blijft op elke DR bijeenkomst terugkeren. De gemeente heeft geen financiële middelen om ingrijpende wijzigingen te bekostigen. Het verkeer blijft zowel intern als extern de aandacht houden van de DR. Er is contact geweest met Veilig Verkeer Nederland en onlangs is er een snelheidscontrole op de Bredeweg uitgevoerd.

In samenwerking met VVN zullen er diverse acties plaats vinden en onder leiding van Gerard Oele zullen er activiteiten gaan plaatsvinden waarvan u middels een schrijven op de hoogte zult worden gebracht. Er zijn teksten etc. gemaakt door vrijwilligers zoals werd aangekondigd in de Openbare vergadering 22 juni. Deze moeten nog op borden worden bevestigd zodat deze mogelijk de snelheid toch kunnen verminderen.

Verder heeft de DR de jaarlijkse bijeenkomst met de Stichting Dorpshuizen gehad. Ook onze kernbestuurder Jacqueline van Burg is op bezoek geweest en benadrukte met name dat de bezetting van ons dorpshuis verhoogd dient te worden. Kindermiddagen 's woensdags zijn helaas vervallen wegens gebrek aan begeleiding van de kinderen. Klepvrijdagavond 's winters: in het begin een succes. Na 2x veel te weinig bezoekers. (Zie ook het verslag van de beheerder van het dorpshuis in deze editie van de Sirene, red.). De Klepmiddagen voor volwassenen zijn gelukkig wel succesvol.

Om de leefbaarheid in ons dorpje te vergroten moet men er wel van doordrongen zijn om hier ook zelf aan bij te dragen. Leegloop van de school resulteert op termijn wellicht tot sluiting van de school. En dat willen we toch vermijden

Bouwen in Sirjansland? Dit punt wordt regelmatig door de DR aangekaart bij de gemeente.

De DR is wel trots op de hoeveelheid bewoners die de tijd nemen om bij de openbare DR vergadering aanwezig te zijn. Dat is zeker een compliment waard. Maar nog meer inbreng vanuit de bewoners is natuurlijk altijd welkom. Op de website van de dorpsraad staan de vergaderdata en de agendapunten vermeld.

Arieke de Reus heeft in de Openbare vergadering van 22 juni j.l. haar functie bij de DR beëindigd en zij is opgevolgd door Everdina Hoogerhuis.

Op 5 oktober j.l. was er een besloten DR vergadering waarin het thema Thuis in de kern nogmaals aan de orde is gekomen. Jacolien de Gloppe van het SMWO heeft bij deze DR vergadering hieromtrent een toelichting gegeven.

Mooi hier; in gesprek met Dirk Fluijt, mei 2015

Als natuurkenner bij uitstek vallen we gelijk met de deur in huis.

Waarom komen er hier zoveel Belgen naar 't Dijkwater in Sir is de vraag?

De meeste van hen zijn vogelaars. Deze groep komt o.a. om de blauwborst, de karekiet, de fuut, de visdiefjes, de kleine zilverreiger of de lepelaar te zien. Verder zijn ook een aantal grote roofvogels weer in het Dijkwater beland; de havik; sperwer; boomvalk, buizerd en kiekendief. De sperwer zit ook nu weer in het Sirse bosje te broeden.



Daarnaast is het landschap heel afwisselend om en nabij het Dijkwater aldus Dirk. Vele soorten planten staat op de Europese Floralist (rode lijst) vermeld en zijn, afhankelijk of ze erg zeldzaam zijn, in gradaties beschreven en beschermd. Hoe zeldzamer een plant is, hoe hoger deze op de lijst van beschermde soorten staat. Zoals de 4 soorten orchideeën die in het bloemrijke grasland te vinden zijn: Harlekijnorchis; Rietorchis; Moeraswespenorchis; Bijenorchis.

Ook de dijkvegetatie langs de Dillingsweg naar de Staert toe behoort tot deze rode lijst. Deze bloemdijk wordt slecht 1x gemaaid waarna het maaisel wordt afgevoerd. Je kunt hier o.a. de ruigeanjer, agrimonie, ijzerhart of hondskruid aantreffen.

Vallen de bloemranden langs diverse akkers ook hieronder? Nee, aldus Dirk. Dit is een ingezaaid bloemenmengsel en dit wordt met subsidie vanuit de overheid gestimuleerd voor een aantal jaren waarna we weer verdwijnen. Indien dit vele jaren zou worden gedaan zouden wel populaties van bijvoorbeeld zoogdieren, insecten en planten vergroot kunnen worden. Maar meestal wordt dit na enkele jaren beëindigd en omgeploegd zo stelt Dirk. Er zitten meestal geen rodelijst soorten in.

Dit in tegenstelling tot het beheer van de echte natuurgebieden, waar de koeien met hun kalfjes als grasmaaiers lopen. Ze zijn daar voorbeeldige fotomodellen voor de vele fotograferende toeristen. Begin november worden de koeien weggehaald uit het natuurgebied. Zouden de dieren in het gebied blijven lopen dan vertrappen ze de bovengrond en zal een jaar later er een enorme toename van akkerdistels in het gebied zijn. En dat willen de natuurbeheerders, met de agrariërs in gedachten, uiteraard voorkomen. In deze gebieden zit wel het grootste soortenrijkdom (biodiversiteit). Dat komt vnl. omdat er geen chemische middelen en kunstmest wordt gebruikt.

Ook het buitendijkse gebied van het Dijkwater is van belang. Enkele jaren geleden zijn daar door Staatsbosbeheer kleine eilandjes (langs de schelpenranden) gemaakt waar nu ook bijzondere vogels verblijven. Visdiefjes, dwergsterns, strandplevieren, kluten. Er zijn (nu half mei) al diverse paartjes gesignaleerd. n de Grevelingen op de voormalige zandplaat de Hompelvoet verblijven in het broedseizoen zo'n 2000 broedpaar grote sterns.

Sinds de aanleg van het plan Tureluur, langs de zuidkust van Schouwen-Duiveland is de trek van vogels wel veranderd op het eiland. Een groot aantal specifieke kustvogels weet inmiddels de weg naar die locatie. Hier is, te kust en te keur, plaats om te broeden en te eten. Als de jongen groot zijn trekken de meesten weer weg richting Afrika om daar te overwinteren en keren ze het volgende voorjaar weer terug voor hetzelfde ritueel.

De torenklok slaat; ook voor ons mensen is het etenstijd. Bedankt Dirk voor je inbreng!

Joke Goudzardrd

Bedrijvigheid

We bezoeken dit maal Organic Brothers, een biologische kwekerij aan de Noord Hogeweg 2a in Sirjansland. De broers, Aris, Dirk Pieter en Rochus van der Meer zijn de gebroeders en tevens de eigenaren van het bedrijf Organic Brothers. Alleen Aris is in Sirjansland werkzaam. Zijn andere broers werken in Made. (N.Br.) Op die locatie worden tros- en pruimtomaten geteeld op steenwol. De broers zijn na ruim 10 jaar gangbare teelt van tomaten sinds vorig jaar overgestapt op de biologische teelt van tomaten en komkommers.

Voordat ze met hun biologische productie konden beginnen moest hun hele bedrijf 1/2 jaar leeg zijn en blijven, zodat zij pas in april officieel zijn gestart met hun biologische teelt. De instantie SKAL-biocontrole, die alles vanaf de 1e startdatum en ook daarna controleert en certificeert, voordat er überhaupt van een biologisch bedrijf sprake is/kan zijn, legt bedrijven deze verplichting op. Anders zou er mogelijk sprake kunnen zijn van "besmetting" tussen de gangbare en de biologische teelt. De SKAL onderzoekt dit jaarlijks door blad- en bodemonsters te nemen. Daarnaast worden er incidenteel bedrijfsbezoeken gedaan om te controleren of er nog steeds sprake is van biologische teelt.

Op de vraag of er veel verschil is tussen de gangbare en biologische kweek, antwoordt Aris bevestigend "Uiteraard". Biologische groenten groeien langzamer, de productie ligt ca. 30% lager dan de gangbare teelt, maar daar staat tegenover dat de opbrengst hoger is. En de vraag naar biologische producten overstijgt nog steeds het aanbod. Het merendeel wordt geëxporteerd naar Duitsland, België en Scandinavië.

De broers kweken over het totale oppervlak van 4,8 ha nu voor 2/3 tomaten in drie verschillende soorten: trostomaten (rode en gele), pruimtomaten en cocktailtomaten en in het resterende deel komkommers. We krijgen zo meteen een rondleiding zodat we het zelf kunnen zien.

En biologische telen heeft, naast de verplichtingen die de SKAL biologische bedrijven oplegt, ook tot gevolg dat er elk jaar een ander gewas moet worden geteeld dan er voorheen op die plek stond. Dit om te voorkomen dat de bodem wordt uitgeput en om mogelijke plagen te verminderen. Per kas zal er, nadat er over een week wordt geoogst, pas in de 2e week van januari weer worden gepland. Op de plaats waar nu bijvoorbeeld tomaten staan zullen dan bijv. paprika's worden geplant of komkommers. Rouleren hoort erbij in de biologische teelt.

Bij de normale teelt kan men naar beschermingsmiddelen grijpen. Hoe is dat bij de biologische teelt? In onze kassen zetten wij de natuurlijke vijanden in van de witte vlieg en van de schimmels. Zoals de sluipwespen of de roofwantsen (macrolophus). Zij zorgen voor de bestrijding zodat de producten er gaaf en prima uitzien.

Ook de voeding van de planten gebeurt met natuurlijke compost en meststoffen van organische oorsprong, en niet met kunstmest.

En inderdaad tijdens de rondleiding zien we de planten van de tomaten in de volle grond staan en oh wat zijn die stengels lang..... wel zo'n 10 meter!
Bladeren worden weggehaald zodat de tomaten door het zonlicht mooi kunnen kleuren.



We zien 5 a 6 trossen per stengel. De dieven (plantjes die in de oksel van de tomaat groeien) worden wekelijks handmatig weggehaald. Ook de toppen worden verwijderd zodat de tomatenplant zijn energie volop aan de vruchten kan geven. Bovenin de kas hangen gele kleefvellen om vliegende ongewenste schadelijke insecten te vangen.

We zien beugeltjes aan de bovenste takken hangen van de kleinste trosjes. Waar is dat nu voor? Dat zorgt voor een goede voeding in deze dunne takjes. Zodra deze dikker en steviger zijn, worden deze beugeltjes handmatig een voor een verwijderd. (Wat een werk.....!) Maar het ziet er prachtig uit. We zien een tros van bijna 800 gram hangen bij de trostomaten en bij de cocktailtomaten zien we wel 9 à10 trosjes hangen.

De komkommers hangen in diverse maten aan hun stammen. Zelfs de kleinere die bovenin hangen groeien nog tot normale proporties aldus Aris.

Het personeel is druk in de weer tussen de rijen met oogsten, knippen en dieven verwijderen, zien we. Allemaal Poolse medewerkers zegt Aris. Nederlandse nee, die zijn niet te over te halen om dit zware maar toch ook wel mooie werk uit te voeren bij een rasecht Nederlands bedrijf hier in Sir.

We bedanken Aris hartelijk voor zijn uitleg en rondleiding en wensen de gebroeders van Organic Brothers veel succes toe met hun biologische bedrijf.

Joke Goudzwaard



Organic Brothers

Schoolse Zaken

Na het officiële vertrek van de vorige directeur van de school (Gerard Oele) in Sirjansland heb ik, Jacco Folmer, zijn functie overgenomen. Ik zit inmiddels al 25 jaar in het vak zoals dat heet. Ik ben geboren in Nieuwerkerk op 1 juni 1967 en dus 48 jaar. Ik ben gehuwd met Els Folmer-Legemaate en heb een dochter van 19, Daphne en een zoon van 16, Martijn en woon in Zierikzee. Mijn hobby's zijn diverse buitensporten o.a. skiën, windsurfen en voetballen. De laatste jaren ben ik ook actief geweest als voetbaltrainer bij eerst MEVO en vervolgens MZC'11. Verder ben ik graag op het strand.

Ik ben in 1991 als invalleerkracht gestart op openbare basisschool De Klimop in Dreischor. In 1992 kreeg ik meer uren toegewezen en ben daarna fulltime aan de slag gegaan op deze school. Omdat Cees van de Vreugde (de toenmalige directeur van De Klimop) in 1998 plots overleed, werd ik in 1999 officieus directeur van De Klimop. Pas in 2000 werd ik officieel directeur. Mijn functie is vervolgens langzaam veranderd van directeur met lestaken tot meerscholen directeur in 2011. In de periode januari 2011 tot juni 2014 was ik dus directeur van OBS 't Kofschip en OBS de Klimop. De beide scholen samen hadden op dat moment zo'n 240 leerlingen.

En zoals gezegd werd ik in aug. 2014 dus directeur van de OBS in Sirjansland. Ik heb mijn bevoegdheid om les te geven nog steeds, zodat ik vorig jaar weer wel les heb gegeven aan de kinderen in Nieuwerkerk, dit vanwege ADV vervanging in groep 5/6 en 7/8. Maar dit huidige jaar val ik alleen in, in nood bij bijvoorbeeld ziekte. Er worden van het directeurschap heden ten dage veel meer digitale handigheden verwacht, omdat veel van de kinderen moet worden vastgelegd zoals bijv. het leerlingvolgsysteem. Het ICT-systeem dat onze Obase scholen in gebruik heeft verlicht de werkdruk wel voor dergelijke standaard en noodzakelijke formaliteiten.

Wat betreft veranderingen en/of wijzigingen is het zo dat we ernaar streven binnen nu en twee jaar onze leesmethode voor groep 3 en de taalmethode voor alle groepen te vervangen. Worden hier verplichtingen opgelegd door het rijk is onze vraag? Nee hoor, gelukkig niet. Onze school heeft wel een vrije keuze om in overleg met collega's voor een bepaald systeem of bepaalde methodiek te kiezen. Naast eerder genoemde veranderingen staan er ook wijzigingen op de planning voor ICT. Digitale schoolborden zijn aan vervanging toe en ook gaat het werken op tablets of mini-laptops tot de mogelijkheden behoren. Een heel groot voordeel van de huidige tijd is het werken in de Cloud. Hierdoor kunnen we op elke gewenste locatie en elk tijdstip werken.

Kindcentra 2020: is het nieuwe woord dat het Ministerie van OC&W heeft voorgesteld. Gaat dat ook met de Obase scholen gebeuren is de vraag? Ik vermoed dat dit voorlopig alleen bij de nieuwe Theo Thijssenschool in Zierikzee blijft waar o.a. peuterspeelzaal, schoolse- en naschoolse opvang is samengebracht. Een eerste verkenning om deze situatie op Schouwen-Duiveland uit te breiden is voorlopig stop gezet.

Ik verwacht ook zomaar niet dat dit op Schouwen-Duiveland op andere locaties snel zal kunnen verschijnen de komende jaren. Hiervoor is de populatie van de kinderen (ca. 10% van het inwoner-aantal van een kern zijn kinderen van deze bewuste plaats) te klein vermoed ik. Leerlingaantallen blijven fluctueren, evenals het voorzieningenniveau in kleinere kernen zoals ook hier in Sirjansland het geval is. Momenteel zitten er 28 leerlingen in Sirjansland op school en 111 in Nieuwerkerk.

Daarnaast werken wij met de Kibeo kinderopvang. Kijkend naar de toekomst komen er bij mij diverse vragen op; Ik vraag me af wat er met de basisschool in een kleine kern kan en/of moet gebeuren. De leerling-krimp op Schouwen-Duiveland is een feit, waar we toch echt rekening mee moeten houden. Ellemet, bijvoorbeeld, heeft de school moeten sluiten vanwege het te lage leerlingaantal.

Moet er gecentreerd gaan worden, hoe en waar komen de scholen dan?

Wat betreft onze school in Sir is het zo dat dit een nevenvestiging is van Nieuwerkerk en biedt weer andere eventuele mogelijkheden en/of perspectieven. Oudekerk daarentegen is bijvoorbeeld een zelfstandige school die zichzelf in stand moet proberen te houden en dat blijkt nu al erg moeilijk.

Maar goed, dit zijn ook zaken waar een bestuur zich over moet buigen. Hun visies en middelen zijn mede bepalend of een school langer door kan en mag gaan of niet.

Elke school ontvangt gelden of eigenlijk moet ik zeggen wordt bekostigd op het brin nr. Op 1 oktober van elk jaar wordt de bekostiging bepaald op basis van de dan aanwezige leerlingen. Door de samenwerking met de andere Obase scholen is er een, voor kleinere scholen, betere verdeelsleutel opgesteld. Kleinere scholen liggen onder een vergrootglas, maar we moeten natuurlijk wel realistisch blijven. Scholen moeten zowel op didactisch, sociaal als pedagogisch vlak voldoende te bieden blijven hebben voor de leerlingen. Maar ouders zijn de bepalende factor: zij bepalen uiteindelijk naar welke school zij hun kinderen sturen. Het zal de komende jaren spannend blijven qua aantal leerlingen.

Kinderen zelf daarentegen blijven hetzelfde ten opzichte van eerdere jaren. Er is in hun gedrag niet zo veel veranderd vind ik. Daarom blijft het werken op een school ook erg leuk om te doen. Het voordeel van een dorpschool t.o.v. de "grote stad" is toch wel dat het relatief rustig werken is in tegenstelling tot bijv. Rotterdam. Sociale controle en de samenwerking tussen het thuisfront en school is bij ons normaal. Je kunt de kinderen nog gewoon aanspreken. Wel merken we ook hier dat leerlingen aan meerdere nieuwe "verleidingen" bloot staan. Denk hierbij aan internet, social media en gamen.

Wat betreft personele veranderingen gaan er ook weer zaken veranderen, dit heeft mede te maken met landelijke wetgeving. Bijvoorbeeld ten aanzien van ziektevervangingen op school. Er is een nieuwe wet ingevoerd waarbij de school bij ziekte niet zomaar meer de eigen collega's in kan zetten. De vervangingen worden aangevraagd via een centrale vervangingssite, en dat kan betekenen dat er collega's van buitenaf komen invallen bij ziekte. Het wordt dan organisatorisch wel lastiger, maar ook hier zitten we met te volgen wetgeving van buitenaf. Nadeel zou kunnen zijn dat het in de klas, wat onrustiger wordt. Hopen dus maar dat een ieder zo fit mogelijk blijft, aan de andere kant biedt het nieuwe collega's ook weer de kans om aan de slag te komen of te gaan. Zo heeft ieder nadeel zijn voordeel en andersom.

Wat betreft de formatie en groepsindeling is het wel zo dat we op Sirjansland nog steeds met een groot gedeelte van ons "vaste team" kunnen werken. Het team bestaat momenteel uit Tanja Plaating, Ellen Boot, Oscar Postema en Astrid v/d Graaf hier in Sirjansland.

Tot slot ben ik benieuwd hoe alle ontwikkelingen op school de komende jaren zullen gaan, zowel op onderwijskundig als op pedagogisch gebied en dan in relatie met het werken in onze landelijke omgeving. Maar de tijd zal het leren. Tot die tijd blijft het spannend maar vooral ook heel erg leuk om in het onderwijs te werken.

Groeten Jacco Folmer





Sirjansland Vooruit

Hallo bewoners van Sirjansland en vrienden van Sir Vooruit.

Wij blikken weer terug met ons jaarlijkse overzicht in onze meest toonaangevende Sirse krant De Sirene en wat viel er terug te kijken?

Sinterklaas 2014

Zoals iedereen weet moest Sinterklaas met zijn boot altijd van ver komen. Hoe hij het in 2014 geklaard heeft weten wij niet, want er was brand aan boord uitgebroken en de motor ging kapot. Maar gelukkig arriveerde hij gezond en wel in Sirjansland op 29 november 2014. En dit jaar komt hij weer met zijn zwarte pieten. Dus schrijf alvast maar in jullie agenda's: zaterdag 28 november 2015!

Na het bezoek van Sinterklaas hebben we heel erg veel pech gehad. Veel activiteiten die wij gepland hadden zijn helaas niet doorgedaan.

Kerstboomverbranding

Zoals de kerstboomverbranding begin 2015. De eerste keer dat wij de bomen in de fik zouden steken waaide het veel te hard zodat wij dit moesten verzetten naar een latere datum, maar toen was het veel te nat vanwege de overvloedige regenbuien. Dus helaas is de kerstboomverbranding niet doorgedaan.

Schaatsen 2015

Ook het schaatsen op onze grandioze ijsbaan is niet doorgedaan omdat het maar niet wilde gaan vriezen. Op de verlichting na was alles al klaar om baantjes te kunnen gaan trekken, maar de temperatuur ging maar niet onder nul!

Winterfeest 2015

Gelukkig ging dit wel door. Het optreden van onze huisband The Desperado's met hun benefietconcert ten behoeve van de Ride for the Roses was weer grandioos en ons dorps huis was afgeladen. De opbrengst voor dit goede doel was gigantisch te noemen, dankzij Christa Stouten.

Koningsdag 2015

Daarna is Sir Vooruit gestart met de voorbereidingen voor het Koningsfeest op 27 april 2015 waar we met zijn allen weer zeer sportief van hebben genoten. De kinderen lieten zoals elk jaar weer hun ballonnen los en hiervan zijn er enkele teruggekomen. Dit in tegenstelling tot het jaar 2014 toen de wind helemaal verkeerd stond en er geen enkele ballon retour kwam. Dus deze zijn waarschijnlijk verdwaald in "Verweggistan". In het nieuwe jaar 2016 zullen wij waarschijnlijk geen ballonnen meer oplaten want dat is vele malen beter voor het milieu. Wat we wel zullen gaan doen blijft nog even een verrassing.....

Ride for the Roses 2015

Zoals al vaak eerder vernoemd is dit niet een evenement van Sir Vooruit maar we ondersteunen dit wel heel erg graag (en fietsen dus ook massaal mee ?). In totaal waren er 16 enthousiaste fietsers uit Sir die zich hadden aangemeld.



Avond Vierdaagse Zierikzee 2015

Tijdens dit evenement was Sirjansland vertegenwoordigd door slecht 6 personen. Dus wandel-enthousiasten uit ons dorp, voor 2016 zouden we toch wel erg graag meerdere mensen Sir willen vertegenwoordigen..... want we staken erg schriek af bij de andere massa mensen! Goede schoenen, eventueel regenkleding en een goed humeur is het enige dat gevraagd wordt.

Sirse voetbaltoernooi 2015

Dit jaar was dit sportieve gebeuren gepland op een dag dat het uitgerekend meer dan 35° Celsius zou worden. En voetballen in woestijntemperaturen is niet goed voor ons mensensoort, daarom besloten we om het toernooi te verzetten naar het laatste weekend van de zomervakantie, niet wetende dat ook de KNVB dan met hun amateurvoetbal zou starten. Uiteindelijk hadden we meer afmeldingen dan aanmeldingen. En ook het veld bleek door alle regenbuien veel te nat om te kunnen voetballen zonder het veld te beschadigen zodat ook met het kleine clubje dat overbleef toch ons voetbaltoernooi niet door kon gaan.

Barbecue 2015

Op 11 september 2015 was er onze jaarlijkse dorpsbarbecue voor de 13e maal. Met zijn 110-en hebben we heerlijk zitten smullen in de Dorpsstraat. Ook de kinderen hebben zich uitstekend vermaakt met een gesponsord springkussen.

Halloween 2015

Op 30 oktober 2015 werden de inwoners met hun lichtjes bij de voordeur opgeschrokken door spoken en andere vreemde verschijningen want het was weer Halloween. Maar van de schrik bekomen en na het uitreiken van een kleine versnapering waren de spoken gelukkig weer op tijd vertrokken uit Sir.

Bestuursleden en de helpende handjes

Jaap-Jan op 't Hof heeft zich als voorzitter teruggetrokken waarna ikzelf, Ton Wingelaar, even als interim-voorzitter zijn taak heb overgenomen totdat Jobine Stouten nu de voorzitter is van Sir Vooruit. We hebben er alle vertrouwen in dat zij ons de komende jaren kundig zal leiden. Marieke Heijboer heeft ons helaas weer verlaten maar heeft in die korte tijd dat ze er was wel heel veel nuttig werk verzet, waarvoor dank! Fay Steenpoorte en Eric Stouten hebben zich als 'helpende handjes' aangemeld. Dus ook dank hiervoor!

Vooruitzichten 2016

Wat zit er nog aan te komen?

Zoals gezegd: Halloween, de intocht van Sinterklaas.

Voetballen EK in het dorpsshuis?

Als we nu met zijn allen besluiten om onze

zuiderbuurtjes de Belgische Rode Duivels te gaan steunen tijdens het EK, dan valt er wellicht in 2016

ook weer in het dorpsshuis te genieten van hun verrichtingen.....?! Want helaas zijn de Nederlanders al uitgeschakeld.



Tot slot

Heeft u een leuk idee om in Sir het plezier en de leefbaarheid te vergroten? Laat het ons weten! Als het uitvoerbaar is (organisatie, tijd, geld) dan kunnen wij er aan werken. Met de vele vrijwilligers die ons dorp kent maken vele handen licht werk?. U kunt ons bereiken per e-mail: sirvooruit@zeelandnet.nl of via onze Facebookpagina of via de Twitter: @sirvooruit. Of spreek gewoon een van de bestuursleden aan. Tot de volgende activiteiten en tot de volgende Sirene!

Wist je dat.....

Adje Jongman ook dit jaar weer onderdak heeft verleend aan een turkse Tortelduif? Dit duifje voor het 2e jaar haar nest onder zijn dak heeft gemaakt.....Zij reeds in maart 2015 met haar nestpoging was begonnen.... Maar gelukkig in het normale broedseizoen zij haar jongen wel uit heeft kunnen broeden...

Wij in Sir een hele sterke man in ons midden hebben? Dit Kees Stouten is, die in zijn eentje een VW golf uit de zandbak kan tillen?

Sirjansland er een ezel bij heeft..... ? Deze in de tuin van de familie Berrevoets staat...

Je een gebarsten ei ook eenvoudig kan koken? Wrijf de schalen in met een in tweeën gesneden citroen voordat u de eieren gaat koken. Het citroensap voorkomt dat het eiwit uit het ei loopt.

In juli met volle maan een groepje mensen in de Grevelingen is gaan zwemmen bij het steigertje? Dit in de volksmond 'de betonnen plaat'heet. Wij geen idee hebben waar deze naam vandaan komt....

Een van de markante persoonlijkheden van ons dorp nu dankzij een profielportretje (het silhouet) nog bekender zal gaan worden? Zijn afbeelding in de tentoonstelling Portretsilhouetten in het Stadhuismuseum in Zierikzee heeft gehangen t/m 6 september.

Je het heggenknippen nog leuker kunt maken door onderaan de heg een oud laken neer te leggen? Zodat het oprapen van takken zo verleden tijd is? (Als je tenminste het laken mee 'verhuist' tijdens het knippen.)

Ons café in de Dorpsstraat een heus fietscafé is.....

Dat het inmiddels al weer 10 jaar geleden is dat wij in Sir ons 700 jarig jubileum hebben gevierd.

De Dillingsweeg vernoemd is naar een oude burgemeester van Zierikzee, Henricus Dillinck. Deze Ambachtsheer was der Vierbannen van Duiveland tussen 1691-1708....

We in Sirjansland een echte Popschool hebben.....en we in onze volgende editie hier eens een kijkje zullen gaan nemen.....

Anne(marie Verton) en de Zeeuwse Kofferband Sirjansland eens goed op de kaart hebben gezet..... want zij hebben onlangs de publieksprijs gewonnen.....!



Bericht vanuit het dorpshuis

Zoals de meeste van jullie nog weten is er op 16 januari 2015 een speciaal ingelaste klepavond in het dorpshuis georganiseerd om ideeën en suggesties aan te dragen om de bezettingsgraad van het dorpshuis te verhogen.



De klepavonden op de vrijdagavond in de winterperiode waren er hier een van. Deze bijeenkomsten zijn in totaal 5x georganiseerd en alleen tijdens de 1e twee avonden waren deze met een redelijke opkomst van bewoners geslaagd te noemen. Ook kon men sjoelen en darten tijdens deze avonden. De andere avonden kwamen er helaas te weinig inwoners; zelfs op de laatste klepavond verschenen er maar 4 personen.

Het klaverjassen in competitieverband onder aanvoering van Wim van Oudsheusden bleek, na de eerste maal proefdraaien, niet de gewenste en grote populatie fanatieke klaverjassers aan te kunnen trekken ondanks verwoede pogingen door bekendmaking via Facebook en een folder op het raam van het verenigingsgebouw. (Mocht u ook interesse hebben in een competitie klaverjassen dan kunt u dat uiteraard kenbaar maken bij Wim zelf.)

De hobbymarkt van mei 2015 werd vanwege de geringe hoeveelheid deelnemers (slechts 8 aanmeldingen) afgelast. En zo kunnen we nog wel doorgaan. Rijst de vraag of de bewoners zich nog wel bekommeren om het dorpshuis.....?

Het geopperde idee van Rudi Jongman en Leo Fokker om er een biljart neer te zetten bleek in de praktijk niet haalbaar. Want waar wordt deze opgeslagen als de grote zaal verhuurd wordt voor een andere activiteit?

Alleen de klepmiddagen van de woensdagen zijn nog steeds een succes te noemen met een redelijk vaste hoeveelheid inwoners (ca. 13-15) die zich buitengewoon vermaken onder het genot van een hapje, drankje, soms een bingo en zelfs zoals tijdens de afgelopen paasdagen: het echte “krukkels” eten voor de liefhebbers!

En natuurlijk de mosselavond: Dat is en blijft een ware knaller qua bezetting! Deze avond wordt toch al snel door ca. 30-40 bewoners bezocht! Dankzij de vele voorbereidingen die Christa en haar team van vrijwilligers hiervoor moeten maken om dit tot een daverend succes te maken.

Blijkt hieruit dat de bewoners alleen te paaien zijn met voedsel.....? Want ook het oliebolbakken dat Sir Vooruit het afgelopen oudejaar heeft verzorgd bleek een ware hype in ons dorp. En muziek natuurlijk, want ook het concert van de Desperado's tijdens het Winterfeest had een positief effect op de bezetting in het dorpshuis!

Gelukkig heeft het dorpshuis nog steeds een vast aantal gebruikers, variërend van de gymclub, de yogaclub die in september 2015 weer zal starten, de kindercrèche van de zondagsschool, de tekenclub op de dinsdagmiddag en natuurlijk de vergaderingen van de dorpsraad.

Of er in het nieuwe seizoen nog activiteiten voor de kinderen zullen worden georganiseerd in het dorpshuis blijft ook nu onzeker want een groot aantal kinderen verlaat de school en Sirjansland.

De afgelopen periode bleek de jonge leeftijd van de deelnemertjes tijdens deze knutselmiddagen en de te kleine hoeveelheid begeleiders voor deze club de reden om hiermee te stoppen. Jessica de Bruin en Natasja Molink gaven wel aan dat zij eventueel als begeleiders mee wilden helpen. Mogelijk zal dit tot iets nieuws leiden.

Het idee van Loo Piek om oude 8 mm films te vertonen in het dorpshuis is vanwege de vakantieperiode ook nog niet georganiseerd. Mogelijk wordt dit in de nabije toekomst nog uitgevoerd door Loo en zal dit wel een grote opkomst tot gevolg hebben.....?!

Christa Stouten en Joke Goudzwaard

Even voorstellen!

Aankomende bij de Kerklaan 16 maak ik kennis met Fay Steenpoorte en Patrick van Sas. Zij wonen hier sinds december 2014.

Hoe komen jullie hier verzeild in Sir? Fay is al een bekende in Sir. "Ik ging hier naar de lagere school" zegt Fay, "Heb hier mijn klasgenoten nog wonen, kom jaarlijks naar de barbecue en Koninginnedag." Patrick is import van dichtbij: "Ik kom uit Oosterland."

Patrick en Fay waren op zoek naar een starterwoning en dit huis kwam "op de markt". Het was uiteindelijk Patrick die de knoop door heeft gehakt of hij wel in Sir wilde wonen, want Fay liep toen stage in Zuid-Afrika als vrijwilliger voor haar CIOS opleiding (sportopleiding) in Haarlem. Gelukkig voor Fay koos Patrick toen voor Sir.

Vanaf 30 juni 2014 kregen zij de sleutel van hun huis en zijn toen met een grote verbouwing begonnen. Omdat de woning vermoedelijk eind jaren 50 is gebouwd en niet meer aan de huidige eisen voldeed, hebben ze echt alles gestript en herbouwd zodat ze er net voor de kerst, op 22 december 2014, in konden trekken.

Na het behalen van haar opleiding is Fay begonnen als zwemonderwijzeres voor kinderen bij Laco in Zierikzee helaas kon ze hier geen vaste baan krijgen en is ze nu werkzaam bij restaurant De Meeuw in Bruinisse werkt als serveerster.

Patrick werkt als timmerman bij bouwbedrijf Bijkerk in Burg-Haamstede. Op zijn schouder zit een klein blauw vogeltje grappige geluidjes te maken. Dat is Eppo, verklaart Patrick, een Forpus of te wel een minipapegaai. Niet veel groter dan 10 cm. Zij kan veel meer lawaai maken, zegt Fay, als Patrick bijvoorbeeld even uit beeld verdwijnt. Gelukkig blijft Patrick nu zitten op de bank.

Wat zijn jullie hobby's? Paardrijden zegt Fay meteen. En zwemmen? Nee, niet zelf zwemmen. Ik vind het contact met de kinderen juist heel erg leuk. Zeevissen vertelt Patrick. Patrick gaat in teamverband wedstrijdzeevissen. De gevangen vis neem je zeker mee naar huis om daar klaar te maken? Nee hoor. Fay houdt niet van vis en daarom gooit Patrick zijn vangst ofwel in zee terug ofwel geeft hij het aan een van zijn medevissers. En dat pakje bevroren vis in de vriezer dan, dat Fay onlangs tegen kwam ... ? Ja, dat zal Patrick toch echt zelf moeten klaarmaken..... wel graag als Fay aan het werk is.

We wensen jullie veel woonplezier in Sirjansland.

Joke Goudzwaard



Staatsbosbeheer herfst 2015

Haventje De Staert

Helaas zijn er op dit moment geen verdere ontwikkelingen. Vanwege vervuilde grond en de benodigde sanering zal dit vermoedelijk nog wel op zich laten wachten. De totale kosten inclusief het saneren bedragen meer dan de € 100.000,00 die men hiervoor in gedachten had. Dit zal mogelijk het dubbele worden aldus Dirk Fluijt. Tenzij ons dorpje een beroep zou kunnen doen op een of andere Europees Stimuleringsfonds blijft de situatie daar ter plekke zoals die nu nog steeds is. Helaas.....



De Kookpen

Een recept van Conny Bravenboer: Een beetje van ons mooie Zeeland met wat heerlijke zonnige herinneringen uit Italië! Puur geluksmomentje!!

Spaghetti Vongole

Benodigd:

Kokkels (hoeveelheid afhankelijk van het aantal personen en de lekkere trek)

1 rode peper

3 tenen knoflook

Peterselie

Handje cherrytomaatjes

Olijfolie

Roomboter

Verse pasta

Droge witte wijn



Voorbereiding:

Snijd de peper fijn en pers de knoflook uit.

Snijd de cherrytomaatjes in kleine blokjes.

Knip de peterselie fijn.

Bereiding:

Zet water op voor de pasta en kook deze volgens de gebruiksaanwijzing.

Doe een scheut olijfolie in de pan en bak hierin de peper en de knoflook even mee. Voeg nu de kokkels en de cherrytomaatjes toe. Schud alles even goed door elkaar. Blus af met een flink glas witte wijn.

Laat zachtjes koken tot de kokkels open gaan. Voeg nu een klont roomboter toe.

Giet de pasta af en meng deze door de kokkels, laat heel even goed doorwarmen zodat de pasta de smaak opneemt.

Serveer direkt en bestrooi met de verse peterselie.

Genieten!!

Even voorstellen!

“Wij zijn Barend en Aline van der Eijk- Bouwman. (Dit interview begon in het Nederlands maar toen Barend en Aline vertelden dat zij respectievelijk uit Terneuzen en Nieuwerkerk afkomstig waren, schakelden ze snel over op hun eigen Zeeuwse dialect. red.)

Barend: Ik ben werkzaam als servicemonteur bij Symach in Terneuzen. Dit bedrijf maakt machines die automatisch zakken op pallets stapelt vol met landbouwproducten. Bij storingen van deze machines roepen ze mij op. Mijn werkterrein strekt zich uit tot over de gehele wereld zoals Rusland, Duitsland of Amerika.

Aline: Ik ben werkzaam als administratief medewerkster, telefoniste/receptioniste bij het Zeeuws Hand- en Polscentrum in Goes. Hier verricht ik alle voorkomende taken zoals de afsprakenbalie, boekhouding, facturatie etc. Mensen die problemen met hun handen hebben na bijv. een operatie of die reuma hebben worden hier door specialisten en fysiotherapeuten/ ergotherapeuten behandeld en begeleid.

Hoe wij op Sirjansland verzeild zijn geraakt? We zochten iets vrijstaands, rustig gelegen met een tuin en toen vonden wij onze woning aan de Sportweg. Twee jaar geleden hebben wij het gekocht en zijn met de verbouwing gestart. In maart was het bijna voltooid. Op 27 maart jl. zijn wij getrouwd en hier komen wonen.

Als huwelijkscadeau kregen wij 10 echte Barnevelders (bruine kippen), terwijl ik, zegt Aline, eigenlijk een beetje bang ben voor dieren. Maar ik heb mijn angst overwonnen, want als Barend weg is voor zijn werk moet ik toch deze beestjes eten en water geven en eieren rapen. Alleen het hok schoonmaken..... Nee, dat laat ik aan Barend over tot hij weer terug is.

Eigenlijk waren tien stuks ook iets te veel van het goede, dus hebben we er 6 aan diverse burens gegeven zodat we nu nog 4 kippen hebben rondlopen in hun ren. Heerlijk hoor, eigen biologische eieren. En heel erg handig voor restjes eten, want die lusten de kippen wel.

Hobby's van ons zijn; voetballen, hardlopen en aan auto's sleutelen (Barend) en kokkerellen en taarten bakken is mijn passie (Aline.)

De redactie bedankt Barend en Aline voor hun bijdrage. We zullen elkaar onherroepelijk vaker tegenkomen denken we.

Joke Goudzwaard



Popschool Zeeland

Muzieklessen aan de Lageweg

Wie wel eens langs de Lageweg 11 loopt, hoort vast weleens het geluid van een gitaar, saxofoon of drumstel. Hier zit namelijk de pas gestarte muziekschool van Ben de Jong. Niet dat muziek maken iets nieuws is voor Ben maar sinds september geeft hij ook les in zang en diverse instrumenten zoals piano, (bas)gitaar, drums en saxofoon. En kun je ook met anderen muziek maken want dat is volgens Ben toch waar het om draait: plezier in muziek beleven met elkaar.

Eerder heeft Ben jaren in Dordrecht als muzikant gewerkt en daar ook een muziekwinkel en leslokaaltje gehad. Na het sluiten van het museum waar hij de laatste jaren werkte in Rotterdam, heeft hij besloten nu helemaal voor de muziek te gaan. Heb je interesse, kun je gerust bij hem langslopen of op de website kijken: www.popschoolzeeland.nl, privelessen kosten 11,00.

Popschool Zeeland
Lageweg 11
4308 AG Sirjansland
0111-407490
www.popschoolzeeland.nl



POPSCHOOL ZEELAND

muziekles voor 8 tot 88

kom langs voor een GRATIS proefles

kijk op www.popschoolzeeland.nl

Leuks van de Sirse jeugd!

2 juli 2015, werd er een waterpretmiddag gehouden op O.B.S Duiveland in Sir, vanwege de hevige warmte. Heel de school mocht van alles meenemen wat met water te maken had. Waterpistolen, super soakers, emmers, van alles kwam er van te pas om elkaar goed nat te gooien. (inclusief de juffrouws ?) Er stonden ook zwembadjes, een buikschuifbaantje, en een aquaplaytafel voor de kleintjes. Omroep Zeeland was er ook bij deze middag. Tanja Plaating en verschillende andere kinderen werden voor de tv of voor de radio geïnterviewd. Dit is het leuke van een kleine school, je kunt met heel de school harstikke leuke dingen doen waar je kinderen flink blij mee kunt maken .

Geschreven door Nina Stouten.

Collecte opbrengsten

De collectanten hebben voor de Nierstichting € 183,97 opgehaald. Hartelijk dank allen!
De opbrengst van de Nederlandse Brandwondenstichting collecte bedroeg € 142,50. Ook hiervoor hartelijk dank!
De collecte voor Blinden & Slechtzienden Bartimeusfonds heeft € 94,19 opgehaald en Woord en Daad € 127,00 Dank!
Het Epileptiefonds haalde € 150,00 op in ons dorp.
Het Fonds voor Verstandelijk Gehandicapten heeft € 158,00 opgehaald in Sirjansland. Dank!
Het Diabetesfonds heeft € 258,00 opgehaald.
Alle gevers bedankt!

Oproepje:

De Yogaclub van Heleen de Hulster-Op 't Hof heeft op de maandag vanaf 19.30 - 20.45 uur en op de woensdag vanaf 10.15 – 11.30 uur nog plaats voor nieuwe leden. Alle leeftijden kunnen hieraan deelnemen en je hoeft niet lenig te zijn! Loop gerust 's binnen of probeer een proefles (vooraf graag even aanmelden bij Heleen op telefoon: 06 40 45 27 26.
Locatie: Verenigingsgebouw Sirjansland.

Advertentie door donateur

VOEDSELBANK

**DE BANK
DIE EEN BONUS
VERDIENT**

Loesje

Pd. 100 001 SA 100 www.100.nl

De Voedselbank Schouwen-Duiveland is een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw gift onder voorwaarden aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Het banknummer van de Voedselbank SD is: NL 75 RABO 0118180401

Dank u voor uw bijdrage.



Advertenties

carpartsdirect.nl

 **taxi de vlieger**

WILSON 

Reliable, flexible and competitive at sea

Wilson is one of Europe's leading short sea shipping companies. The company is working hand in hand with major players within the Norwegian and European industry and has extensive experience within short sea transport service of raw materials and semi-manufactured cargo. The main focus is to offer industrial customers a competitive, reliable, flexible and long-term transport service at sea.

Today, the Wilson fleet consists of 113 vessels, whereof 63 are owned by the Wilson Group. The fleet consists mainly of dry bulk vessels ranging from 1 500 - 8 500 dwt which primarily operates in European waters.

The head office is located in Bergen and Wilson has agencies in Tonanger, Rotterdam, Duisburg, Hamburg, Reykjavik and Murmansk as well as crewing agencies in Arkhangelsk and Odessa.



WILSON AGENCY B.V. - Directiekaai 15, 3069 JA Rotterdam, The Netherlands
Tel: +31 (0) 10 2952388 Fax: +31 (0) 10 4722431
E-mail: rotterdam@wilsonagency.nl
www.wilsonagency.nl



Redactie
Natasja Mollink tel. 06 13288318
Joke Goudzwaard tel. 644161
Everdina Hoogerhuis tel.

Kopij voor de volgende Sirene graag vóór 1 maart a.s. inleveren via het e-mailadres: sirenesir@hotmail.com of inleveren bij één van de redactieleden.

Colofon

De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt twee maal per jaar in een oplage van 180. U kunt "De Sirene" ook online bekijken via de site van de dorpsraad: www.dorpsraad-sirjansland.nl
De Sirene wordt financieel mogelijk gemaakt door de dorpsraad van Sirjansland en onze sponsors en adverteerders.

www.jilster.nl



* 1 3 7 0 2 8 6 *