

De Sirene



De dorpskrant voor Sirjansland

*Jaargang 11
Nr. 1 (april) 2012*

Redactioneel.

Wat dacht u toen u de Sirene op de deurmat hoorde ploffen?

Nieuw telefoonboek? De Wehkampcatalogus?

Ja, hij is inderdaad flink dik deze keer, uw dorpskrant.

Maar wat moeten we dan?

U wilt toch op de hoogte blijven?

Wilt u dan de doe-het-een-beetje-zelf-puzzel missen?

Of het nieuws van de nieuwe dominee?

Er heeft zich een dikke week de gelegenheid voorgedaan om gebruik te maken van de subliem vervaardigde ijsbaan.

Niet alleen kon je daar massaal de Strjallanders aantreffen, ook Kroâjen en Gruttepikkers, zelfs van Bru kwamen ze bij ons schaatsen, op Sir lag de mooiste baan!

Daar wordt toch over geschreven?

Verslagen van gebeurtenissen in het dorps huis, schoolse zaken, en als er nieuwe mensen komen wonen willen we toch graag weten "van wie dat er een is?"

Juist, er is geen bladzij bij die gemist kan worden, ga er maar eens rustig voor zitten, neem de tijd, dat hebben wij tenslotte ook gedaan!

Veel plezier!

Namens de redactie,
Jeannette Jongman

Inhoudsopgave

Redactioneel	1
Inhoudsopgave	2
Sirse natuurouders	3
Nieuwe import op Sir...even voorstellen	4
Advertentie - Nagelstudio Ina	6
De Kookpen - Kip-Kerrie met rijst.....	7
Ride for the Roses.....	8
Schoolse Zaken.....	10
Informatie van de Dorpsraad Sirjansland	16
De klus is geklaard - speelplaats bij de school	17
Advertentie - Taxi De Vlieger	18
Tekenwedstrijd ROVZ	19
Kerkelijk nieuws.....	20
Reumafonds.....	21
Berichtje uit het Verenigingsgebouw	22
Kimberly wint posterwedstrijd	24
Sirjansland Vooruit	25
In Detail - woordzoeker.....	30
Trugkieke - Montagebedrijf	32
Cijfertekening	34
Woensdag EPZ	36
Presentatie Columbus	37
Bedrijvigheid - Nieuw schuur	38
Koninginnedag optreden in Sir - Achter de Schermen	40
Staatsbosbeheer 2012	44
Advertentie Hondenschool kynokind	46
Hondentraining dorpshuis.....	47
Whiskey-avond in het dorpshuis	48
Popkoor Popwave	50
Dru-yoga	51
Klassenwerk - Groep 7 en 8	52
Advertentie - Uitvaartzorg De Vlieger	62
Certificaten AED.....	63
Tomatenweekster Sirjansland genomineerd voor prijs.....	64

Sirse natuurouders

Ook dit schooljaar zijn de kinderen van Sir volop actief in en rond de natuur. De vrijdag voor de voorjaarsvakantie kwam Ada Schreurs van het NME (Stichting Natuur en Milieu) om met groep 7 en 8 het fantasierijke spel Sarah's wereld te doen. Dit spel duurde de hele ochtend en zelfs een deel van de middag. Het wordt een spel genoemd, omdat het de kinderen door middel van allerlei leuke opdrachten leert over duurzaamheid en hoe je daar zelf bewust aan kunt bijdragen.

Afgelopen week zijn er weer houtsnippers verspreid in het Sirse bosje. Boswachter Dirk Fluijt heeft de kinderen de vleermuizengrot laten zien. Nu wordt deze alleen nog bewoond door een speelgoedvleermuis maar we hopen dit jaar toch ook weer echte te zien rondvliegen in het dorp.

Komende week, woensdag 21 maart, is het weer Nationale Boomfeestdag. In Sir worden geen bomen geplant en het is ook niet nodig om te snoeien, dus de kinderen gaan wandelen in de bossen en duinen van Westenschouwen.

Verder zitten er voor de zomervakantie nog diverse natuuractiviteiten aan te komen. Maar daarover in het volgende nummer meer.....



Actief met het spel 'Sarah's wereld' op school

Nieuwe import op Sir....even voorstellen!

Na een lange en leuke zoektocht naar ons droomplekje op het platteland, zijn we per 1 september 2011 de gelukkige eigenaren geworden van het kleine huisje onder aan de Dillingsweg bij De Staert. Wij, Gerwalt en Natasja, zijn samen met onze 3 honden, 2 paarden en 2 katten de nieuwe bewoners van dit bijzondere plekje en wat hebben we het er naar ons zin!

Inmiddels hebben we op de gezellige mosselavond en de kerstboomverbranding al wat inwoners van Sirjansland ontmoet en hebben we gehoord dat we bekend staan als "die nieuwe mensen met die peerde op de Staert". Tijd om ons even voor te stellen dus!

Voor degenen die ons nog niet hebben gezien: dit zijn we



met hele blije gezichten omdat de wei net klaar was!

Maar ja, wie zijn we nu eigenlijk...? We zijn een combinatie van een rasechte Rotterdammer en een oerhollandse Tukker en zijn vanuit Schiedam naar Sirjansland verhuisd. We wilden beiden heel erg graag de stad uit naar een plekje waar we onze paarden aan huis zouden kunnen hebben en de honden en katten heerlijk rondom het huis banjeren. Dat plekje hebben we dus gevonden! We genieten met volle teugen van de rust, de natuur, het gekwetter van de vogeltjes als we wakker worden, de donkere en stille nachten met een prachtige sterrenhemel en uiteraard van onze eigen blije dieren. Het is heerlijk om vanuit huis even lekker op de paarden te kunnen stappen en een rondje door de omgeving te rijden. Ook leuk dat we op de dreef langs onze wei altijd wandelende dorpsbewoners tegen komen die even gezellig een kletspraatje maken!

Eigenlijk hadden we bedacht dat we een huis zouden willen kopen waaraan we niet meer zoveel zouden hoeven te doen, maar dat plan is gelukkig nogal mislukt toen we meteen bij de 1^{ste} bezichtiging als een blok voor het lieve huisje en de charmante omgeving vielen.

Tsja, er moest (en moet) dus nog een beetje geklust worden. Zo zijn we meteen begonnen met het schoonmaken van de wei door het giftige onkruid uit het metershoge gras te trekken, de wei te laten maaien en de afrastering te vernieuwen. Resultaat: een knap weilje voor onze mannen (zoals we thuis zelf over onze paarden spreken) maar nog geen stal.... Zet er een containerstal in en ook de huisvesting is (tijdelijk) geregeld. Inmiddels is het knappe weilje in de winter omgetoverd in een modderboel en zullen we flink aan de slag moeten om alles weer netjes glad te maken en in te zaaien.



Ook ons eigen huisje moest nog een beetje bewoonbaar worden gemaakt aangezien er al lange tijd niemand meer had gewoond en de keukenapparatuur er al een tijdje mee was opgehouden. Met wat sloop- en zaagwerk, een heleboel schoonmaakmiddel en de nodige fysieke inspanning is het ons toch aardig gelukt om klein maar fijn te wonen. Omdat we geen verwarming hadden, hebben we een gastank laten plaatsen voor de CV. Enigszins naïef dachten we dat de vrachtwagen met de gastank wel even de wei in kon rijden, maar die kwam er dus vervolgens nooit meer uit. Gelukkig hebben we meteen hulp gehad van aardige burens en werd met een enorme tractor de vrachtwagen weer uit de klei getrokken.

Binnenkort zullen we starten met het bouwen van de schuur waar onze mannen (de paarden dus..) een wat luxere huisvesting zullen krijgen en

ook het huis zullen we wat uitbreiden zodat familie en vrienden gezellig kunnen blijven slapen. Kortom, we gaan lekker aan de slag en ons "kantoorvet" in de strijd gooien met de verbouwing. We hebben er zin in!

Mochten er mensen zijn die foto's of "verhalen uit de oude doos" hebben over ons huis, dan houden we ons aanbevolen!

Lieve groeten van

Natasja & Gewalt en ons "vee" Burguillero, Xangai, Beri, Max, Sam, Daantje en Doris



Nu heerlijke parfum* vanaf €8,60 tot €19,90^o
Ik organiseer parfumvondjes op locatie of bij mij thuis
*veel bekende merken zoals Chanel, Gucci, DKNY enz.

GELNAGELS

ACRYLNAGELS

FYBER GLASNAGELS

Verstevigen van uw eigen nagels

French Manicure of glitternagels

Pedi-gel op teennagels met French of glitter
Blijft ruim 4 weken mooi zitten

Manicure

Behandelingen op afspraak met zeer flexibele openingstijden.
NOORD-HOGEWEG 1A 4308NW SIRIANSLAND
tel.: 0111-647274 of 06-41208002
- info@ditengord.nl

De kookpen



Kip-Kerrie met rijst

Door: Anne-Marie de Jonge.

Benodigheden:

- 4 ons kipfilet
- 1 grote ui
- 1 pot gesneden champignons
- 1 bouillonblok
- 3 theelepels kerriepoeder
- 70 gram boter
- 70 gram bloem
- Halfvolle melk

Snij de kipfilet in blokjes en de ui fijn. Bak de kip en de ui tot ze gaar zijn. Voeg dan de champignons toe. Leg een deksel op de pan, zet deze even weg. Smelt vervolgens in een andere pan de boter en voeg dan de bloem toe, deze al roerend laten garen. Voeg dan de melk toe in gedeelten tot een romige saus. Laat het bouillonblok oplossen in een klein beetje heet water en doe dit samen met de kerriepoeder in de saus. Goed roeren. Neem dan de kip, uien en champignons en meng het geheel.

Heerlijk met witte rijst.

Eet smakelijk!

Ik geef de kookpen door aan Rianne Dooge.



Ride for the Roses

"Oh nee, geen sprake van! Interview voor de dorpskrant? Nee hoor.... ik hou daar helemaal niet van... zo in de belangstelling te staan... Ik heb dat nooit gedaan, dus nu ook niet!

Christa Stouten kijkt me vriendelijk doch beslist aan.

Wat ik gedaan of gezegd heb weet ik niet, maar een paar dagen later zitten we bij haar thuis.... voor een stukje in de Sirene!

Tja, voor het goede doel hè?

Zoiets moet het zijn geweest, want het was Christa die met het idee kwam Strjalland op te porren om mee te doen met Ride for the Roses.

"Dat moet toch te doen zijn Nadine" zei ze in december tegen haar dochter. "Met een krootje van Sir naar Goes en meerijden?"

Moeder en dochter maakten spontaan een folder en stopten die in de dorps bussen.

En ja hoor... de één na de ander reageerde positief!

Ik vraag aan Christa of er een oplossing is voor het vervoer van de fietsen van en naar Goes en als een echte ondernemer ziet ze geen problemen. Een of twee paardenkarren zijn zó geregeld, daar kunnen heel wat fietsen in!

Die ondernemersgeest, het spreekt me aan, ik vraag daar wat over door...

Wilde ze altijd al buffethouder zijn van het dorps huis?

"Ben je gek? Ik had geen idee wat er allemaal aan vast zat!

In het begin ging het om wat schoonmaakwerk, eens koffiezetten etc. maar toen ik de hele verantwoordelijkheid aanging, bleek dat, om de boel rendabel te houden, er echt wel meer georganiseerd moest worden!

Ik had daar geen ervaring mee en ben er gewoon maar aan begonnen!

Mosselavond? Hoe gaat zoiets? Gewoon dóén dus.

Winterwandeling met snert toe, pannenkoeken eten, stampottenavond en jawel, een heuse high tea. Ook bruiloften en verjaardagen, je leert het wel.

Al had ik me toch geen raad geweten als ik dit zonder mijn familie moest doen.

Dat gaat gewoon niet.

Mijn man Han en onze 2 kinderen, helpen waar ze kunnen en hebben er, net als ik, gelukkig plezier in, je krijgt er zoveel voor terug...

En dan nu dus dit...

Samen met de opbrengst van het benefietconcert van de Desperado's (wat een geweldig leuke, geslaagde avond was!!!) hopen we een leuk bedrag bij elkaar te fietsen op 16 juni.

Geef je dus op, voor 1 mei, we krijgen een eigen startplek en iedereen een rugnummer.

Het belooft heel gezellig te worden, op de aankomstplek is van alles te doen, muziek, kraampjes, een drankje.....

De totale opbrengst maken we in de volgende Sirene bekend.

Ik neem afscheid van Christa en bedank haar hartelijk, want voor iemand die eigenlijk niet wilde, heeft ze toch een goed verhaal verteld!

Jeannette Jongman

Fiets mee

16 juni 2012 te Goes



Schoolnieuws in het voorjaar

De temperatuur stijgt en het voorjaar is duidelijk in aantocht.

Ook op school merken we, dat het langer licht wordt, meer licht, meer energie en in het zonnetje buiten pleinwachtlopen is geen straf.

Opluchting bij groep 8, negen man en vrouw deden de CITO-eindtoets en begin maart kwam de uitslag binnen, een geweldig resultaat, tevreden kinderen en apetrotse juffen, die hun jarenlange inspanningen bekroond zagen met een bovengemiddeld resultaat.

Dat vraagt om enige uitleg. Onze inspectie kijkt tegenwoordig heel precies naar de eindresultaten van de school en stelt een ondergrens aan de uitkomst en een bovengrens. Bijvoorbeeld 535 als ondergrens en 538 als bovengrens. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders, want knappe ouders betekent knappe kinderen, zo redeneert men daar. Ook van belang is hoe lang een kind al op school zit bij ons, dus als een leerling van een andere school komt, mag dat geen invloed hebben op de eindresultaten van de school. Alleen rekenen, taal en studievaardigheden tellen, dus alle vragen over aardrijkskunde, geschiedenis en kennis der natuur tellen niet mee voor de eindbeoordeling.

Zeker op een kleine school als de onze kan het bestand behoorlijk "vervuild" raken als er eentje tussen zit, die heel zwak scoort. Kleine aantallen zorgen voor veel invloed op het gemiddelde, zowel naar boven als naar beneden.



Groep 8 van dit schooljaar heeft het geweldig gedaan, ruim boven het gemiddelde en ook nog eens boven de bovengrens. Dat haal je niet ieder jaar en de dames en de heren glommen van trots.

In vervolg op deze vreugde worden de schooladviezen met de ouders en de leerkrachten opgesteld en nu de uitslagen zo goed waren, ontstaat ook een soort luxeprobleem. Op het rapport van de Cito-toets staat namelijk ook geschreven voor welke school het betrokken kind het meest geschikt is en door die hoge scores wordt de lat bij sommigen dan ook direct wat hoger gelegd. In plaats van VMBO kan eigenlijk ook de HAVO wel. Voor ons blijft het advies van de school het zwaarst wegen en we komen er altijd met ouders en kinderen uit. Negen kinderen gaan naar het Voortgezet Onderwijs en dat is een grote groep voor een schooltje als het onze. Het lijkt wel of de kinderen steeds jonger "groot" worden en het afscheid is altijd best wel moeilijk. Acht jaar samen komt ten einde en die overgang van BO naar VO lijkt extra groot. Zeker voor de kinderen, die vaak de eerste tijd op het Voortgezet Onderwijs moeite hebben zich te herinneren, dat ze daarvoor op een basisschool hebben gezeten.

Vroeger was niet alles beter. Maar het schooladvies, dat de directeur toen moest opschrijven, paste op een bierviltje en ouders vroegen niet, zelden met de Kerst, "Kan die leren?", "mooi, dan naar de ULO of de HBS en anders maar iets met de handen?" Dat was het wel zo ongeveer en een bezoekje aan de landbouwschool in Sommelsdijk leverde ook vaak snelle besluiten op, want daar hadden ze in die tijd altijd wel een zeug met biggen en zo'n lammetje vasthouden, oogde vaak zo vertederend, dat dat wel een goede keuze moest zijn. Zelf moest ik altijd even lassen, wat ik natuurlijk niet kon en telkens als ik met een lasapparaat uit de laskabine kwam met daaraan vast een stuk ijzer gebakken, werd ik smakelijk uitgelachen, waarna de leraar zelf even liet zien hoe het dan wel moest.

De rest ging bijna allemaal naar de Pontes en op 1 april was alles rond. Tegenwoordig gaat er ongeveer tien A-4 doorheen, na de nodige kennismakingen, voorlichtingen, gesprekken en wat dies meer zij. Natuurlijk moet tegenwoordig alles digitaal met inlogcodes en wachtwoorden en het regent dus digitale overdrachtsdossiers. Allemaal bedoeld om de kinderen het beste plekje in het VO te bezorgen en dat verdienen ze natuurlijk ook. Hun hele toekomst hangt ermee samen en we zijn er gelukkig wel met z'n allen van overtuigd, dat er vandaag de dag lang doorgeleerd zal moeten worden om een goede plek in onze

samenleving te kunnen vinden. Diploma's helpen echt, al kijken veel kinderen weleens jaloers naar dat ene jongetje, dat voetballend veel makkelijker aan de kost komt.

Over een paar weken is het dan zover, het eilandelijk voetbalkampioenschap voor basisscholen brandt los in Zierikzee en de juffen Ellen (zelf een kanon in het damesvoetbal) en Irene zijn met de training begonnen. Het gaat ergens om, want afgelopen jaren heeft OBS Duiveland heel wat keertjes de cup gewonnen en de beker mag nu definitief op school blijven. Geweldig toch?

Voor mij telt altijd maar één ding, winnen van Bru. In ieder geval niet verliezen en dat is de laatste jaren nooit gebeurd! We hebben hele goede voetballertjes en het geheim zit hem erin, dat die van Sir heel goed kunnen samenwerken met die van Nieuwerkerk. Vier keer in vijf jaar is niet mis en wie weet hoe het deze keer afloopt. Om het Zeeuws kampioenschap is het helaas even wat minder, telkens net niet, laat staan, dat we ooit een keer naar Zeist voor het NK zouden moeten. Speel je tegen de E-tjes van Ajax, nou ja, dat is wel een paar bruggen en dammen te ver. Amsterdam dus...

In Amsterdam waren we 6 maart voor de landelijke onderwijsstaking met 50.000 andere enthousiastelingen. Nooit gedacht ooit eens in die Arena te komen. Nooit van plan geweest ook trouwens. De heilige grond van 020 voelt vreemd aan en 50.000 leerkrachten bij elkaar is ook een heel aparte ervaring. De school een dag dicht en stakende leerkrachten, dat voelt vreemd en onwennig. 's Ochtends vroeg naar een parkeerplaats in Zierikzee met veel collega's van Obase in een luxe touringcar. Het heeft iets van een schoolreisje en inderdaad gingen er zakken snoep door de bus. Tijdens de twee uur durende rit werd er ook veel overleg tussen diverse scholen gevoerd. Een andere collega riep, dat dat werken was en dat we dat nou juist niet zouden doen! Een rijksweg vol bussen onderweg naar de Arena en een stadion vol met groene en paarse sjaaltjes en mutsen. Ons onderwijsland zal altijd verdeeld blijven, de groene en de paarse. Jawel de openbaren en de bijzonderen samen in een voetbalstadion protesteren tegen de kortingen op de zorg. De zorg voor onze kinderen en daar moeten "ze" in Den Haag vanaf blijven vinden "we" in het onderwijs!

De PZC haastte zich de volgende ochtend, om breeduit op de voorpagina te melden, dat het allemaal niets had geholpen en dat er "gewoon" driehonderd miljoen gekort wordt op het passend onderwijs.

De extra zorg voor kinderen groeit als kool en daar hangt een fors prijskaartje aan. Eerlijk gezegd vind ik wel, dat de mensen, die stellen, dat er te snel een etiketje op een kind geplakt wordt, een punt hebben en dat het niet zo kan zijn, dat één op de vier kinderen zo'n etiket moet hebben. De kosten rijzen de pan uit en ook op onze school zijn we in een nieuw bezuinigingstijdperk beland.

Helaas, we gaan de gevolgen merken. Het gaat niet over de salarissen. De vergoedingen voor het onderwijs gaan omlaag en dat betekent grotere klassen, minder geld voor leerkrachten en minder geld voor middelen. Dus minder aandacht voor de zorg en minder tijd voor de extra's; jawel, ook de leuke dingen staan onder druk, al blijven we natuurlijk wel de meeste dingen "gewoon" doen.

Bij het schrijven van dit stukje Sirene zitten we in een slag om de formatie van de school en dat betekent dit jaar inleveren voor alle scholen, er moet personeel worden ingeleverd en de groepsverdeling zal anders moeten. Ook op onze school, soms grotere groepen, meer kinderen bij elkaar en minder mogelijkheden. De staking ging ook over de werkdruk in het onderwijs, nee-zeggen ligt deze beroepsgroep niet zo goed! Het zal slikken worden....

Leuke dingen dus..... een paar weken geleden zijn we naar het schoolschaaktoernooi geweest op de Pontes en we hebben er een knappe vierde plek weten te behalen. Een beetje jaloers waren de kinderen wel, omdat de eerste prijs gewonnen werd door de vestiging Nieuwerkerk, die opgaat voor het Zeeuws kampioenschap in Terneuzen.



Dat werd allemaal weer goedge maakt door de uitslag van de CITO, waarbij Sirjansland het net iets beter deed dan Nieuwerkerk.

De paastijd komt eraan en deze keer gaat de Ouderraad een paaslunch organiseren op school en gaan we eieren zoeken op Camping 't Hoge Zand. Leuk dat we nu van beide campings kinderen op school hebben en dat er op een fijne manier wordt samengewerkt, dan eens aan de linkerkant dan weer aan de rechterkant van de Zandweg. Natuurlijk zijn er ook weer gouden eieren te vinden. In het Sirse dorpsbosje, dat we als school hebben geadopteerd, hebben we de snippers uitgereden, zodat de paadjes goed beloopbaar blijven. We doen dat altijd op een vrijdagmiddag in het voorjaar met hulp van Lo, André en Dirk de boswachter. We hebben nog een blik geworpen in de vleermuis kelder, maar helaas, geen vleermuis te zien. Wel een beetje spannend en een prima besteding van de laatste middag van de week.

Ook gaan we in het kader van de Boomfeestdag een wandeling maken met de bovenbouw in Westerschouwen, dit alles in samenwerking met de natuurouders, want die hebben we ook nog steeds op school. Wat ook nieuw is, is het leestassenproject, dat juf Sonja in de onderbouw heeft georganiseerd. De kinderen kunnen een tas met goede jeugdboeken mee naar huis nemen en de bedoeling is om het leesgedrag te bevorderen. Jesca, één van de actieve ouders op school, komt elke week de tassen nakijken en geeft weer nieuwe uit. Die dure boeken heeft de school aan kunnen schaffen met een subsidie van het rijk om te helpen bij de taalontwikkeling, die in ons gebied als zwak wordt beschreven. Zo wordt het belastinggeld goed besteed en de kinderen zijn er al maanden enthousiast mee bezig.

Het zal afgelopen winter wel zijn opgevallen, dat er op het schoolplein wekenlang steigers hebben gestaan en dat klopt ook, de hele school is aan de buitenkant in de verf gezet en het resultaat mag er wezen, zo mooi was het aan de buitenkant nog nooit en zelfs de buitenberging staat in de donkergroene lak. Midden in de winter nog wel en één van de kinderen vroeg of er winterverf bestaat. Dat bleek volgens een deskundige schilder inderdaad het geval te zijn, al weet ik het nog niet echt zeker!

Gelukkig konden we na een jaartje onderbreking weer volop terecht op onze mooie ijsbaan. Samen met Sir Vooruit hebben we op een zonnige wintermiddag heerlijk geschaatst en de resultaten daarvan zijn te zien

op www.obsduiveland.nl. Een warm drankje en een warme kachel in de tent werden erg gewaardeerd en het was genieten. Hopen dat het volgend jaar weer zo'n winter wordt, want zo'n middagje op het ijs met alle kinderen is een waar feestje. Veel dorpingen kwamen ook naar de baan en het was er echt gezellig.

Nu eind maart zitten we al weer een heel eind in het schooljaar en voor we het goed en wel weten naderen we de meivakantie, die al in de laatste week van april gaat beginnen en dit jaar twee weken duurt. Dit schooljaar gaan we nog op reis, de groepen 1 tot en met 6 op een ééndaagse schoolreis en de groepen 7 en 8 gaan weer een schoolkamp houden. Kamperen op een prachtige camping samen met de groepen 7 en 8 van de vestiging Nieuwerkerk vlak aan zee. Waar we dit keer heengaan zeg ik nog maar niet, maar de voorbereiding is in volle gang.

Alle groepen moeten dit jaar nog een flinke toetsweek meemaken. Twee keer per jaar worden alle kinderen getoetst, vooral de vakken lezen, taal en rekenen staan hierin centraal en onze school bepaalt hiermee de resultaten van haar onderwijs. Ook de schoolinspectie kijkt mee en trekt aan de bel, wanneer de resultaten achterblijven bij de verwachtingen. Die verwachtingen moet een school ook beschrijven en met elkaar bespreken we de behaalde resultaten en stellen regelmatig de gang van zaken bij. Allemaal dingen om zo goed mogelijk onderwijs aan te bieden. De term vandaag luidt "opbrengstgericht werken." Dat doen we dus volop, daar zijn we wekelijks mee bezig en daarom staan er ook zoveel ordners in de school om dat allemaal bij te houden. Gelukkig gaat het steeds vaker de computer in en volgen we de kinderen digitaal. Leuker is en blijft natuurlijk om ze dagelijks te zien komen en ze stukje bij beetje groter te zien worden.

Het blijft het mooiste vak dat er is.....!

Gerard Oele

Informatie van de



Dorpsraad Sirjansland

April 2012

De Dorpsraad Sirjansland bestaat uit:

- Bram van der Graaf (voorzitter/secretaris)
- André de Jong (penningmeester)
- Arieke de Reus
- Cees Struijk
- Gerard Oele
- Jacqueline Kik-Stouten
- José Schootemeijer

De afgelopen periode is het volgende onder onze aandacht geweest:

- Herdenking watersnoodramp 1953
- Wandelnetwerk. Het doortrekken van de Lageweg richting Oudendijk is niet te realiseren. De wandelpaden door het tuinbouwgebied worden t.z.t. wel gerealiseerd. Ook wordt er gekeken om het Mondragonpad goed bewandelbaar te houden.

Het volgende blijft onder onze aandacht:

- Verkeersveiligheid in ons dorp
- Jeugdzaken
- Terugplaatsing picknickbank Dillingsweg

De dorpsraden in onze gemeente zijn benaderd door de gemeente en het welzijnshuis betreffende de eenzaamheidsbestrijding in onze gemeente. De dorpsraden worden betrokken bij de bestrijding van eenzaamheid in de desbetreffende kern. Er is een avond hierover op dinsdag 20 maart. In ons dorp wordt dit geregeld door de activiteitencommissie, deze zal dan ook goed vertegenwoordigt zijn op deze

avond. Ook zal "ons dorp" een praatje houden over het succes hiervan in onze kern. De activiteiten worden in ons dorp goed bezocht en we gaan er dan ook voor pleiten dat dit een vervolg moet krijgen. Dit komt de leefbaarheid zeker ten goede.

Het emailadres van de dorpsraad is: secr.dr.sir@zeelandnet.nl

Namens de Dorpsraad Sirjansland

Jacqueline Kik-Stouten

Kijk voor belangrijke informatie op onze website:
www.dorpsraad-sirjansland.nl

De klus is geklaard.

Na enkele jaren van voorbereidingen, overleg met de gemeente, adviezen van diverse externe deskundigen en vooral ook: een legertje van vrijwilligers, is het laatste kunstwerk op de speelplaats bij de school op 20 maart geplaatst. Twee keurige metalen netten achter de doelen op het voetbalveldje. Die dienen voor opvang van de hoge ballen. En het is beslist waar: er zitten op school zeker ook voetballers van hoog niveau.

André van Gameren





taxi de vlieger

*schouwen-duiveland
goeree-overflakkee*



Wilgenstraat 12
4307 DA Oosterland
E info@taxidevlieger.nl
www.taxidevlieger.nl



zorgvervoer rolstoelvervoer groepsvervoer

Zorgtaxi Nodig?
Bel 0111-641562

CZ • VGZ • ACHMEA • Trias • Univé • OHRA
Goudse • NN • ONVZ • DSW • Etc.

Tekenwedstrijd ROVZ

Het thema van dit jaar was **helmen**.

Er werd gevraagd iets te tekenen wat te maken had met een helm.

Er waren dit jaar veel mooie tekeningen, maar er kon er maar één winnen.

En uiteindelijk was de winnende tekening van Mark Hendriks.

Door deze tekening heeft de school 350 euro gewonnen, waar mee de school leuke dingen kan kopen.

De tekening bevatte twee mannetjes; één met een helm en de ander zonder.

En de tekst erbij was: "Wie kies jij kies verstandig?!"

De tekening staat in de kalender op Februari.

Mark Hendriks



Foto: website OBS Duiveland

**Mark en OBS Duiveland,
Van Harte Gefeliciteerd
met jullie prijs!!!**



Kerkelijk nieuws

De pastorie weer bewoond.....

De week voor 22 april zal, zoals het er nu naar uit ziet, de pastorie aan de Lageweg 2 weer bewoond gaan worden. De Hervormde gemeente van Sirjansland hoopt dan vanaf 22 april weer een eigen predikant te hebben.

Het verrassende is dat de nieuwe bewoners 'Pronk' heten en de a.s. predikant een ex-stuurman is. Toeval? Het in een eerdere Sirene beschreven VOC-schip 'Sirjansland' had een schipper met de naam Pronk. Een leuke anekdote die de komst naar Sirjansland zeker kleurt. Maar de schepen waar deze Pronk op heeft gevaren waren wel wat anders dan een VOC-schip. Het ging om stukgoedschepen van Nedlloyd en Spliethof en een mijnenjager van de Koninklijke Marine. Bovendien is een kerk toch wel heel anders dan een schip en een predikant kan zich niet gedragen als een stuurman of officier. Met de hierboven genoemde feiten, stoppen de overeenkomsten dus wel.

Ondertussen zijn wij wel benieuwd naar het wonen in Sirjansland en de bewoners. Helemaal vreemd is de omgeving overigens niet. We hebben familie in Zierikzee wonen waar we regelmatig komen en kwamen vele jaren op vakantie naar Salvatorhoeve in Ouwkerk. Hoe nieuw ook alles is en hoe spannend ook, het is ook wel een beetje bekend terrein.

Nieuwsgierig wie de bewoners verder zijn? Een vader, moeder en vier kinderen. De kinderen zijn in de leeftijd van 7 tot 19 jaar, drie jongens en één meisje. Verdere kennismaking, zal hopelijk in de toekomst nog wel plaatsvinden. Wij komen uit Capelle aan den IJssel en wonen zo'n jaar of 8 in deze omgeving rond Rotterdam. Wat een verschil! De altijd rumoerige en hectische omgeving van een stad en dan dit stille dorp.

Ik zie wel uit naar de start in Sirjansland. Het werk van een predikant is veeleisend en niet altijd eenvoudig, maar wel mooi en boeiend. Voor mij persoonlijk is het mooiste wel om altijd met personen bezig te zijn. De eerste daarbij is voor mij God. Met Hem wandelen en Hem steeds meer leren kennen is het mooiste, maar volgens mij ook meest onmisbare waar een mens mee bezig kan zijn. Waar moet je immers anders verlossing, houvast, troost en toekomst vinden? Maar relaties met mensen volgen dan onvermijdelijk. Mensen met een verhaal, met een levensweg die soms glad liep, maar vaak ook hobbelig en soms zelfs vrijwel onmogelijk. Dat verhaal is verweven met wie wij zijn en wie God is. Daarmee is al heel wat gezegd over het werk van een predikant, maar ook nog een heleboel niet.

Hoe dan ook, wij zijn, als gezin, nieuwsgierig naar het wonen in Sirjansland.

J.Th. Pronk, Lageweg 2.



Van 12 t/m 17 maart heb ik samen met Corry op 't Hof en Linda de Bruine weer zorg mogen dragen voor de collecte van het Reumafonds. De opbrengst van Sirjansland, 189,29 euro, wordt toegevoegd aan de overige 3,5 miljoen euro die in de rest van het land is opgehaald. De opbrengsten zullen gebruikt worden voor onderzoek naar de oorzaken en behandeling van Reuma. Mag ik alle gulle gevers bedanken.

Marc Groenewegen



Berichtje uit het Verenigingsgebouw.

Maart 2012

Het gaat goed met de bezetting van het verenigingsgebouw.

Regelmatig worden er verjaardagsfeestjes en andere familie aangelegenheden gevierd. Af en toe zijn er andere activiteiten van derden. De woensdagmiddagclub voor ouderen en jeugd zoals die vorig jaar door het Welzijnshuis is opgestart, heeft deze winter en voorjaar een vervolg gekregen. Dit dankzij een subsidie van de Gemeente voor de huur van het gebouw en een bijdrage van de Dorpsraad voor de ondersteuning van de activiteiten. Van mei tot september liggen die activiteiten stil. Daarna hoopt de activiteitencommissie weer een nieuw woensdagmiddagprogramma te hebben opgesteld.

Voortbestaan.

De discussie over het voortbestaan van de dorpshuizen is niet uit de lucht. Wij vinden dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen grote en kleine kernen. In een klein dorp als Sir zullen minder activiteiten zijn dan in een grote kern. Terwijl de behoefte aan een openbare gemeenschapsruimte in een kleine kern misschien wel veel groter is dan in een groot dorp. Daarom de oproep om meer gebruik te maken van het verenigingsgebouw. Alleen hierdoor kunnen we ons bestaansrecht afdwingen.

**Heeft u iets te vieren:
doe het dan in ons gezellige verenigingsgebouw!
Bijna alle wensen kunnen worden ingewilligd.**

Onderhoud.

Het marmoleum in de grote zaal blijkt niet goed te hechten op de betonvloer. Er zijn inmiddels verschillende bedrijven bij betrokken geraakt maar er is nog geen definitieve oplossing gevonden. De ruimte onder het podium is bergruimte geworden. Er zijn deurtjes aan de voorkant en luchtroosters in de buitenmuur gemaakt. Omdat de betonvloer onder het podium vocht opgeeft is er een nieuwe laag beton overheen gegoten. Wensen blijven we houden. De geluidsapparatuur is aan vervanging toe en de bediening ervan moet achter de bar komen. Er is inmiddels een internetverbinding aangesloten.

Expositie.

We weten dat er veel talent in Sir woont. Wie wil er een nieuwe expositie inrichten. Alleen of met een groepje!!!! Aanmelden bij Christa of Janny.

Belangrijke telefoonnummers:

Informatie en verhuur
van het gebouw:

Janny Fluijt,

tel. 642108

Buffethouder:

Christa Stouten,

tel. 642385

Namens de beheers/activiteitencommissie,
Dirk Fluijt.

22 februari 2012



Jazz-ballet

7 maart 2012



Zijdeschilderen

Kimberly wint posterwedstrijd

Zierikzee – Binnenkort roept de poster van Kimberly Overbeeke alle inwoners van Schouwen-Duiveland op spaarzaam om te gaan met buitenlicht. Haar poster kreeg de meeste stemmen tijdens een posterwedstrijd van de Gemeente Schouwen-Duiveland. Een oproep om Schouwen-Duiveland donker te laten. "Ik heb er goed over nagedacht en ben toen gaan tekenen", zegt Kimberly. Schouwen-Duiveland probeert al jaren inwoners te bewegen geen overbodige buitenverlichting te laten branden. "Zodat we de sterren kunnen blijven zien", aldus wethouder Gillis Houtekamer. Hij zegt ook bezig te zijn met de gemeentelijke verlichting, zoals versoering van de monumentenverlichting.

Bron: PZC 17-12-2011



De winnende poster van Kimberly langs de Stolpweg in Nieuwerkerk.

**Kimberly,
Van Harte Gefeliciteerd!!!**



Sirjansland Vooruit

Goedendag bewoners van Sirjansland, hallo vrienden van Sir Vooruit!

Welkom bij ons halfjaarlijks bericht in de Sirene.

Vorig jaar meldden wij u eigenlijk met de huis-aan-huis Nieuwsbrieven te willen stoppen en al ons nieuws in de Sirene te plaatsen. Dat bleek echter een brug te ver. Aan de ene kant omdat we onze reguliere 6 tot 8 Nieuwsbrieven niet in 2 Sirene's kregen, en aan de andere kant omdat we in al onze berichtgeving uitgebreid alle inzet van alle vrijwilligers van Sir Vooruit willen kunnen benadrukken. Zonder hen gaat niets! Wij zijn er trots op toch telkens op veel steun te mogen rekenen. Petje af voor ons allemaal!

Sinds de laatste Sirene hebben we in Sirjansland de volgende activiteiten gehad: Halloweenviering, Jaarvergadering Sir Vooruit, Sinterklaasviering, Kerstboomverbranding, schaatsfeesten en een Winterfeest. We zullen ze hier stuk voor stuk even kort belichten.

Vrijdagavond 28 oktober werd alweer het 8^e Sirse Halloweenfeest gevierd. En het blijft nog steeds leuk om ruim 50 kinderen verkleed en al met Trick & Treat in onze mooie dorp bezig te zien. Sommige bewoners maken er erg veel werk van om de kinderen plezier te geven. Complete verbouwingen en toneelspellen worden opgevoerd. Zelfs voor volwassenen is het leuk om 's avonds een rondje door het griezeldorp te maken. Iedereen die hier een hoop werk van gemaakt heeft: bedankt!!



Dit jaar hebben we voor het eerst een soort van jaarvergadering van de stichting Sirjansland Vooruit gehouden. Hier bleek in het dorp belangstelling voor. Tijdens de vergadering werden aan alle aanwezigen de diverse activiteiten belicht en toegelicht en was er ruimte voor vragen. Al met al werd de vergadering door een dertigtal leden bezocht. Waarschijnlijk zullen we aan het einde van dit jaar weer een dergelijke vergadering houden.

Meteen de dag daarna stond Sinterklaas in Sirjansland voor de deur. De grote kindervriend was vol enthousiasme naar het Verenigingsgebouw gekomen en bijna zestig (!!) kinderen en ouders verwelkomden de Sint en zijn fanatieke Zwarte Pieten. De zaal was tjokvol en nog nooit tevoren hadden wij zoveel lieve kinderen bij elkaar. Sinterklaas laat ons overigens nog weten dat hij veel plezier heeft beleefd aan de mooie liedjes en de mooie verhalen over van alles en nog wat. Hij schreef na afloop dat hij zeker volgende keer weer terug zal komen (als de kindertjes heel lief zijn natuurlijk ☺).



Sir Vooruit heeft ook een soort 'nieuwjaarsreceptie' in de vorm van de jaarlijks terugkerende Kerstboomverbranding. Dit jaar was deze best laat maar dat mocht de pret niet drukken en ook hiervoor werden met veel enthousiasme Kerstbomen op het dorp verzameld. Ook van andere dorpen (waar ondertussen geen Kerstboomverbrandingen meer georganiseerd worden vanwege te weinig deelname) kwamen bomen naar ons dorp. Wel, over enthousiasme uit Sirjansland hebben we echt niet te klagen! Vele bewoners hebben elkaar op de ijsbaan getroffen en onder het genot van een warm drankje is ook dit nieuwe jaar netjes ingeluid.

En hierna hebben we in Sirjansland een week meegemaakt waaraan we

minstens de komende 10 jaar nog met heel veel plezier zullen terugdenken! Mensen zullen nog vaak memoreren 'weet je nog die winter van 2012? Man, wat hebben we toen een plezier gehad met de ijsbaan!' En zo is het natuurlijk wel ☺ . Natuurlijk waren de weergoden ons gunstig gezind en voren de straatklinkers kapot maar eindelijk betaalden de jarenlange voorbereidingen om de ijsbaan weer ijsklaar te maken zich uit. Het is goed om te zien dat zaken die we ruim vier jaar geleden in gang hebben gezet, zo fantastisch uitpakken! Voor deze Sirene een speciale bijdrage van 'ons ijs' in Sirjansland.

We beleefden in Nederland een superwinter. Tenminste in ieder geval voor een volle week! De experts hadden het van te voren voorspeld: de winter van 2011 – 2012 zou een horrorwinter worden! Maarrrr, ondanks alle voorspellingen kwam er eigenlijk geen vorst. Totdat het eind januari 2012 werd en de eerste nachtvorst in Zeeland geregistreerd werd. Al snel werd het bestuur van Sir Vooruit door diverse mensen geadviseerd het 'draaiboek ijsbaan' van stal te halen want 'dit zou de winter van deze eeuw worden!' Al snel volgde een week met temperaturen van ver onder de -10°C . Op dinsdag 31 januari 2012 kondigde Sir Vooruit een vaarverbod af op de ijsbaan en werden de hekken gesloten. Het vroom zo hard dat drie dagen later al 5 centimeter ijs gemeten werd. Op vrijdag 3 februari viel er plots een pak sneeuw en dreigde deze de ijspret te gaan verstoren. Gelukkig was het ijs vrijdagmiddag net dik genoeg zodat een aantal fanatieke vrijwilligers de dikke sneeuwlaag van het ijs af hebben kunnen vegen. En dat was maar goed ook want daarna is het ijs alleen maar dikker en dikker geworden. Op zaterdag 4 februari was het dan zo ver. De hekken werden geopend en een prachtige ijsbaan lachte ons toe! Geen gras dat er doorheen kwam, geen bosmaaiers nodig om het ijs enigszins schaatsbaar te maken, geen teleurgestelde gezichten. Nee, niets van dat alles! De baan lag er werkelijk fantastisch bij. Ruim 200 man hebben die zaterdag genoten van het winterse tafereel. Vele kilometers werden geschaatst en een groot sociaal spektakel was geboren. De laatste jaren is er ook flink gespijkerd aan de koek-en-zopie kar en ook die kwam goed van pas.

Die zaterdag was zelfs zo geslaagd dat spontaan een concert van de Desperado's op de ijsbaan georganiseerd werd. Een snel opgezette partytent en een verdwaalde terrasverwarmer zorgden ervoor dat Jan, Rudi, Ad en Pim bij -12°C (!!!!) een optreden verzorgden dat we niet snel

meer zullen vergeten. Dat kan alleen op Sir!

De dagen erna groeide het ijs alleen maar meer en meer en de ijsbaan in Sir werd in de wijde omgeving geroemd om de hoge kwaliteit en de extreem hoge gezelligheid. De koek-en-zopie kar werd door een twintigtal vrijwilligers bemand en er werden (eindelijk weer eens) leuke bijdragen aan de oorlogskas van Sir Vooruit gegenereerd. Voor alle hulp van de vele vrijwilligers en de bewoners uit Sir en omgeving die veelvuldig gebruik gemaakt hebben van de service van de Oranje kar willen we iedereen nog nadrukkelijk bedanken!



Op zaterdag 4 februari organiseerden wij een aantal ijswedstrijden. Bijna alle schaatsers uit het dorp deden er aan mee. Wat een feestijn! Een record van 11,6 cm ijs werd gemeten en diverse wedstrijden werden er gereden. Uiteindelijk waren de overall winnaars Coert Stouten, Jack van den Anker, Bart van Duijn, Jan op 't Hof, Marijn de Jonge, Wouter de Jonge en Marien Vane. Overigens krijgt Marien Vane hierbij een eervolle vermelding! Wat een talent en wat een snelheid. Bij de knock-out wedstrijd schaatste hij de tegenstanders met gemak op een volle ronde. Chapeau!

De dag erna was het helaas 'uit met de pret'. Regen werd voorspeld en dooi was aangezegd. Een laatste groep fanatieke schaatsers en aanwezigen waren nog mijmerend bij de koek-en-zopie kar gebleven en we beleefden nog een aantal memorabele momenten ☺. Rudi en Janus nog bedankt voor deze herinneringen! Aan al het goede komt een eind maar we kijken met plezier terug naar deze fantastische week. En inderdaad, tot nu toe was het 'de winter van de eeuw'! In ieder geval voor de ijsbaan ☺.

Een paar weken later hebben we op zaterdag 3 maart nog een heus Winterfeest georganiseerd. Om de lange wintermaanden door te komen is een feestje op z'n tijd best grappig. Dit jaar stond het Winterfeest weer in het kader van een Benefietconcert. Hierover kunt u elders in deze Sirene nog het een en ander lezen. In collegiale medewerking met Han en Christa Stouten hebben de Desperado's geheel belangeloos een fantastisch concert gegeven. Han en Christa hebben het plan opgevat om met ons dorp mee te fietsen voor een goed doel. Op zaterdag 16 juni zullen we met een grote groep uit Sirjansland meedoen met de Zeeuwse versie van de Ride for the Roses te Goes. Tijdens het benefietconcert is er geld ingezameld en was er de mogelijkheid je op te geven voor deze fietstocht. Wat willen we nog meer?! En een goed doel én een gezellige dag met ons dorp hebben. Wij danken de Desperado's en hun 'Mystery Guest' ☺ voor het daverende concert dat zij ons gegeven hebben. Dank u! Dank u!

Voor het komende jaar staan er weer leuke dingen op de organisatiekalender. Een opsomming van wat jullie kunnen verwachten: Koninginnedag 2012 op maandag 30 april. Het definitieve programma volgt nog, maar nu is al zeker dat de steeds beter wordende Oranjaband weer van de partij zal zijn. Verder gaan we dit jaar weer proberen gezamenlijk de wedstrijden van het Europees Kampioenschap voetbal in het verenigingsgebouw te bekijken. Dit staat gepland op diverse dagen vanaf zaterdag 9 juni tot zondag 1 juli. In diezelfde weken doen we nog mee aan de Zierikzeese wandelavondvierdaagse van maandag 11 juni tot en met donderdag 14 juni. Zaterdag 16 juni willen we met het hele dorp meefietsen in de Zeeuwse editie van de Ride for the Roses. De week daarop is er weer het Sirse Midzomernachtfeest op zaterdag 23 juni. De 10^e editie van de Sirse Dorpsbarbecue staat gepland op vrijdag 17 augustus. Vrijdag 26 oktober is het Halloween te Sirjansland! En Sinterklaas heeft al laten weten op zaterdag 24 november langs te komen. Dus genoeg om naar uit te kijken!

Verder hebben we onlangs met een aantal jeugdleden vergaderd en leuke ideeën opgedaan. Hier gaan we de komende tijd flink mee aan de slag. Verder willen we weer afsluiten met de volgende vraag: hebben jullie een leuk idee om in Sir het plezier en de leefbaarheid te vergroten? Laat het ons weten! Als het uitvoerbaar is (organisatie, tijd, geld) dan kunnen wij er aan werken. Met de vele vrijwilligers die ons dorp kent, maken vele handen licht werk ☺. Jullie kunnen ons bereiken

per e-mail: sirvooruit@zeelandnet.nl of via de Twitter: [@sirvooruit](https://twitter.com/sirvooruit) . Of spreek gewoon een van de bestuursleden aan: Petra van der Zande, Ton Wingelaar, Frans Parrin, Jaap Jan op 't Hof, Annelies Oomen of Anne-Marie Verton.

Wist u ook dat Sir Vooruit een Hyves-pagina heeft en een community-pagina bij Zeelandnet? Zie ook: <http://sirvooruit.hyves.nl/> en <http://communities.zeelandnet.nl/data/sirvooruit/>.

Tot ziens bij de activiteiten!

Uw secretaris van Sir Vooruit.



In Detail

De oplossing van de vorige woordzoeker:

Sirjansland binnenkort zeventhonderd en tien jarig feestelijk bestaan.

Na trekking werd mev. Nelly Veeningen de winnaar.

De nieuwe opgave: weer een woordzoeker (de namen uit het telefoonboek waren nog niet op). De overblijvende letters vormen een voor Sirjansland actuele aansporing. Waarschuwing vooraf: hij is een beetje lastig. Sommige namen moeten, geheel of gedeeltelijk, niet worden weggestreept. Welke dat zijn? Is alleen achter te komen door, als alles is weggestreept, goed naar de oplossing te kijken en als die niet helemaal klopt, sommige namen op een andere plek weg te strepen.

De oplossing uiterlijk 23 juni e-mailen naar: sirenesir@hotmail.com of een briefje in de brievenbus van Grevelingenstraat 13. De trekking voor de prijs van € 10,00 zal bij de Openbare Dorpsraadvergadering van 25 juni worden gedaan.

Veel plezier!

André van Gameren

De nieuwe opgave:

B G N I N O K L I D N A Z E G O H
S N C J E B B A R K R E K O F U T
J A A L M E U L E N I A N I L L J
I H R M S U E R T R O K S S O L O
R E D N E K I K S T O U T E N O N
A A E L T L I E L E O E V I S K G
M J T K N I L K U D R T L O M N E
D N A M E L L I H O F F R E W I E
N R I E N G O U H E I J B O E R T
A R L E I N W E E E C A O A N I A
L E I R U O I O Y N N Z S N G D A
F E N E R J Z E B L L D A I G D M
O L G G B S O J O N G E R V V E E
H O F O E R O E E N I M E I J R G
K O E G I N O O R D O K E R K N E
I R F G G S T E I V E I K V O S L
K G E E B O J O N G M A N G U W E

**Bruine Bso (hor.) CarDetailing CZAV Hendrikse Heijboer
Heijboer Heyboer Hilleman Hilleman Hof Hof Hof Hofland
Hogezand HRM Hulster Hulster Ina Jong Jong Jonge
Jonge Jonge Jongman Kieviet Kik Kik Kik Klink Koning
Krabbe Kreko Kreko Leer Legemaate Marijs Meer Meulen
Meij Mol Noord Oele Reus Ridder Rinko Rok Sol
Stouten Vg Vis Vos Werf**

UIT HET ZEEUWSE ZAKENLEVEN

Montagebedrijf Scharendijke

SIRJANSLAND - Vorig jaar zijn ze begonnen, Koos Hanse en Danny Wijsberge, met hun montagebedrijf dat gespecialiseerd is in golf- en damwand-profielplaten. Deze platen worden gebruikt voor onder meer koelcellen, werktuigbergingen, bewaarplaatsen voor aardappelen en opstal.

Onder zowel de eterniet golfplaten als de geprofileerde staalplaten brengen de monteurs isolatiemateriaal aan. Veel voorkomend isolatiemateriaal is glaswol, piepschuim en polyurethaan. Ze werken ook met kant-en-klare „sandwichplaten”, twee damprofielplaten met daar tussen polyurethaan voor de isolatie. Een coating of satinelag voorkomt roest en aangroeiing op de platen. De opdrachten komen voornamelijk uit de agrarische en industriële sector. Het werkterrein beslaat een groot gedeelte van West- en Zuid-Nederland.

Koos en Danny werkten voorheen bij de dakbedekkersafdeling van een staalconstructiebedrijf. Er bleek veel werk te zijn in het monteren van platen en ze besloten een kans te wagen voor zichzelf te beginnen. „Eerst zochten we zelf klanten buiten het bestand van het bedrijf waar we werkten. Voor de zaterdagen en onze vrije uren namen we opdrachten aan. Toen dat goed liep, besloten we

de knoop door te hakken”, vertelt Koos. „We proberen het werk snel en efficiënt in één fase af te ronden. De afwerking

vinden we heel belangrijk. Er mogen geen kieren ontstaan bij hoeken, kieren en kozijnen”. Niet weer speelt bij het mon-

tagewerk een belangrijke rol. Als het regent worden de platen spiegelglad en bij storm is er ook nauwelijks goed te werken.

Zwaar is het werk ook, want de monteur moet veel op zijn knieën zitten of in een gebogen houding staan. „Het is moeilijk om geschikte mensen voor dit werk te vinden”, aldus Hanse. „We hebben nu één man in vaste dienst en we werken met twee uitzendkrachten”. In deze tijd is het heel druk. „Alle projecten moeten nog voor de bouwvakvakantie af”, zegt Wijsberge. „Dan is dit bouwjaar weer afgesloten en hoeven we niet meer zo te jagen”.



• Koos Hanse en Danny Wijsberge bij hun montagebedrijf in Sirjansland.

- FOTO: MARLIJKE FOLKERTSMAS

Cijfertekening

De uitslag van de vorige opgave: het scheepje op de klokkentoren van de kerk in Sirjansland. Na trekking (we vonden ze allemaal mooi, zie hiernaast) werd de winnaar: Timothy Schootemeijer. Hij was blij met de reuzenzak snoep en beloofde er ruim van te zullen uitdelen.

De nieuwe opgave: zie hieronder. Bij nauwkeurig verbinden van de getallen en letters krijg je een plaatje van de die je soms in ons dorp kunt zien. Nog een tip: het zijn 2 voertuigen. Verfraaien met realistische kleuren verhoogt je kans op het winnen van de prijs.

Het resultaat, met je naam, leeftijd en adres, bezorgen in de brievenbus van Grevelingenstraat 13. Het mooiste resultaat is weer goed voor een leuk prijsje: een niet al te kleine zak snoep.

Succes!



Naam: Leeftijd: jr.

Adres:

We konden het niet laten... De inzendingen van de cijfertekening waren wel zó mooi, alleen zo jammer dat de Sirene niet in kleur is!



Dan zou u kunnen zien hoe Martin zijn boot de rood-wit-blauwe kleur meegaf, en verder knalt hij er qua kleur ook uit!
Wat zit daar nou op de rand, Martin? Een dier? slak? konijn? Het is te klein om goed te herkennen... Ziet u het wel?

Zijn broer Jan heeft de tekening heel secuur ingekleurd, dat werd door de redactie helemaal niet gevraagd, maar een leuk initiatief van de boys zelf!



Ook Timothy heeft super zijn best gedaan en het resultaat mag er dan ook zijn!
Dat deze laatste heeft gewonnen is echter toeval, wij konden hier echt niet uit kiezen en hebben lootjes getrokken...
Jij bent het geworden Timothy, Gefeliciteerd!

En wat de broers op 't Hof betreft: gewoon weer meedoen, samen met hopelijk een heleboel anderen, er kán er tenslotte één winnen!

De redactie.

Woensdag EPZ

We zaten met zijn zessen in de auto van meester Oele, opweg naar EPZ.

Het was zwaar beveiligd.

Binnen kregen we iets te eten en te drinken.

Daarna werden er vier belangrijke mensen geïnterviewd.
En we kregen kinderchampagne, en het dienblad vol met glaasjes viel over een kind.

Sarah en Merel bleven eerst even in de bus de quiz spelen met de bezoekers en de presentatie laten zien.

Mark en Marjolein gingen binnen in het bezoekerscentrum proefjes en spelletjes doen.

Daarna wisselden we om en gingen Mark en Marjolein in de bus en Sarah en Merel proefjes en spelletjes doen.

We kregen lichtjes en pennen.

Daarna gingen we naar huis toe.

Eenmaal in de auto gingen we een woordspel doen.

Groetjes Merel en Marjolein 😊



Presentatie Columbus



**Donderdag 20 oktober gingen wij Marjolein,
Merel, Mark en Sarah naar de bibliotheek
In Middelburg moesten wij aan de Ser ons werkstuk over energie
presenteren op de TouchTable.
Waaronder: Louise Fresco, Alexander Rinnoy Kan,
Paul Schnabel en Jeroen van de Veer.
Het was heel erg interessant wat zij er
allemaal over vroegen .
Ze waren er dan ook bijzonder erg
in geïnteresseerd, dat was leuk om zo iets
te presenteren.**



Bedrijvigheid: Nieuwe schuur.

We hebben het allemaal kunnen zien: een groot bord aan de Dillingsweg, bij de "Favoriete".

Een schuur werd er gebouwd door "Maatschap op 't Hof" zoveel konden we er wel uit opmaken.

Er is echter wat bijzonders met die schuur.... iets... anders dan anders....

Een nieuwe techniek is hier gebruikt om een groter rendement te genereren van de beschikbare energie.

Iets technisch, het heeft met koelen en warmen en

drogen te maken... Of ik maar eens met Izaak wilde gaan praten om er een stukje over te schrijven?

Schrik! Ik? Waarom? Ik ben totaal niet technisch onder- of aange-legd en van boerenschuren weet ik alleen dat er leuk zwaluwen in nestelen met een beetje mazzel.... Maar Izaak had er op gestaan dat, als hij werd geïnterviewd het door mij zou zijn! Dat zou dan ook mijn eerste vraag zijn, wat hem met dat idee bezielde! De afstand naar de op 't Hofjes kon ik ook niet als bezwaar opvoeren want met 12 stappen stond ik bij hen binnen!

"Nou Izaak, steek maar eens van wal, wat is dat voor een schuur en waarom moet ik daarover schrijven?"

"Eh... gewoon" klinkt het wat verlegen, "je bent mijn buurvrouw en je schrijft leuk..."

Okee, dat is dan opgelost, geen technisch inzicht vereist. "Vertel Izaak."

"Al wel 30 jaar geleden is dit idee ontstaan, maar toen had ik de middelen niet om het uit te voeren. Toen we echter een nieuwe schuur nodig hadden, zag ik mijn kans schoon: een dubbel dak, waarbij de lucht die tussen de twee daken zit gebruikt kan worden. Deze lucht wijkt af in temperatuur ten opzichte van de buitenlucht. Als overdag de lucht warmer is dan kan het gebruikt worden om het product extra op te warmen en te drogen. Zelfs zodanig dat hiermee minder of geen kachels meer nodig zijn die je normaal zou gebruiken. Is 's morgens vroeg de lucht kouder dan wordt het systeem gebruikt om extra te koelen. Ook een combinatie van dak- en buitenlucht is mogelijk. Het is een geheel nieuwe methode, waarvan ik ook niet helemaal zeker wist of hij zou werken.

Een jaar op voorhand heb ik dan ook, samen met Rinus Klink (want als je een gewaarborgde kwaliteit wil hebben moet je Rinus inschakelen) een "proefdak" gemaakt, gewoon op het land."

(Dit klopt, de aanloop ervan heb ik mogen bezichtigen vanuit mijn raam: Izaak in de auto, karretje erachter met enorm lange golfplaten en

daarbovenop, liggend met gespreide armen en benen, Rinus).

Er worden wat foto's getoond.

"Kijk, één thermometer hier en de ander aan het eind, dan hier de ventilator en ja hoor...het werkte! Simpel kan het toch niet?"

Izaak kijkt me stralend aan: "zie je nou dat het doodeenvoudig is?"

Het zweet prikt in m'n nek, ik begrijp er niets van!

"Ja, inderdaad", lieg ik "zó moeilijk is het niet!"

"Nou" gaat Izaak triomfantelijk verder "Op die manier kunnen we heel wat energie gaan besparen!"

Een plan werd uitgewerkt, in samenwerking met Hanse Staalbouw en bewaarspecialist Omnivent.

Dochter Lisa wees erop dat er mogelijk subsidie gegeven zou kunnen worden door de Provincie Zeeland.

Samen met Niels de Hulster, haar neef, hielp ze de broers Jaap Jan en Izaak om een haalbaarheidsplan te maken, een vereiste om in aanmerking te komen voor de toekenning van een bedrag van 20.000 euro, voor de extra bouwkosten die dit project vergt.

"Geweldig! We sleepten dat geld riant binnen! Hiervoor moeten we nog wel onderzoeksresultaten vastleggen en voorlichting geven.

Inmiddels is de schuur af en zijn we er erg trots op! Er is veel belangstelling voor van andere boeren en agrarische instellingen.

Vanuit Noord-Holland is er zelfs een bus landbouwers wezen kijken, en ja, ze gaan ons voorbeeld volgen, want mijn eenvoudige plan blijkt zeer rendabel te zijn!"

Izaak's enthousiasme is aanstekelijk: ook ik ben trots op mijn knappe buurman!

Wat daar ook bij helpt is de rode wijn die inmiddels is ingeschonken.

Philomena, Izaak's vrouw, komt er gezellig bij zitten.

Het gesprek komt op Izaak's kook-escapades en andere hilarische dingen, waarover ik wel een apart stuk zou kunnen schrijven, in elk geval snap ik er dan wél wat van!

Voor degenen die behoefte hebben aan wat meer informatie, Izaak en Jaap Jan zijn zelf ook nooit te beroerd om wat toe te lichten....

Jeannette Jongman

Foto: Leo Hanse, Aardappelwereld magazine februari 2012
Izaak en Jaap Jan kijken in de luchtschacht van het dubbele dak.

Koninginnedagoptreden in Sir - Achter de Schermen

Door: Angelina Hermus.

Het Koninginnedagoptreden in ons dorpje duurt een paar heerlijke uurtjes, de voorbereiding duurt echter veel langer en begint dan ook al maanden tevoren.

Ergens tussen november en januari beginnen 'de jongens' van de band (Leo Fokker, Nick Ball, John Bolier) al met uitwerken en spelen van liedjes. Daar gaat altijd veel tijd in zitten, akkoorden uitwerken, kijken of een lied te spelen is en dan natuurlijk ook het oefenen van de nummers zelf.

Als de band genoeg voorbereid is, is het tijd voor de zangers om te komen oefenen met de band.

Het eerste jaar was het voor iedereen even flink wennen, de band moest elkaar (muzikaal) leren kennen en de zangers/essen hadden veelal nog nooit gezongen. Microfoontechniek hadden we dan ook nog nooit van gehoord en microfoonangst moest ook hier en daar overwonnen worden!

Nu we het vierde jaar ingaan met de hele club, is het flink anders geworden. Iedereen weet nu wel hoe hij/zij met een microfoon om moet gaan, we kennen elkaar allemaal een stuk beter en na vier jaar lijkt ook Dooley (John Bolier) niet meer zo afschrikwekkend te zijn.



We oefenen meestal één keer per week, maar naar gelang 30 april dichterbij komt, vaak twee keer per week.

Iedereen vindt het natuurlijk leuk om lekker veel te kunnen zingen en door elkaar te helpen met achtergrondzang, percussie, duetten en een paar nummers met alle zangers/essen tegelijk, zijn we hierin toch aardig geslaagd!



Totaal doen er elk jaar zo'n 12 - 16 zangers/essen mee en het organiseren van het hele gebeuren is dan ook nogal wat werk. De officiële dingen, zoals vergunningen, worden geregeld door Sir Vooruit. Het bandgedeelte wordt door 'de jongens' onderling geregeld. Het gedeelte van de zangers wordt gedaan door mij en Marisca Groot. Dit is o.a. alle zangers optrommelen, tijdsplanning voor oefenavonden, informeren van alle betrokkenen, tijdsbewaking, en natuurlijk zorgen dat de map met songteksten goed gevuld is! Een eerste opzet voor de setlijst (de volgorde van de liedjes) wordt meestal gemaakt door mij en Nick en definitief gemaakt door de band. Zo'n lijst maken is ook altijd een uitdaging, omdat je goed moet kijken naar afwisseling van zangers én een fijne volgorde en opbouw van liedjes. Soms heb je twee liedjes achter elkaar die geweldig goed aansluiten, maar dan kan het toch niet omdat bijv. John zijn gitaar om moet stemmen of omdat een zanger pas na een bepaalde tijd aanwezig kan zijn. Dan moet er weer geschoven en gezocht worden naar een nieuwe, fijne volgorde die wél mogelijk is.

Al met al is het een levend en bruisend gebeuren! Zo is het vorig jaar met medewerking van OBS Sirjansland gelukt om ook de schoolkinderen bij het optreden te betrekken. De school oefent deze

nummers met de kinderen en ook Leo, John en Nick gaan een paar keer langs bij OBS om met instrumenten erbij te oefenen. Zo raken de kids ook wat vertrouwd met de band zodat het wat minder eng wordt om op te treden.



Om de band ook even pauze te geven, en toch live muziek te hebben, zijn er 2 gastoptredens. Zo hebben we 2 jaar Double C op het podium gehad, wat zeker bij de jongeren van Sir goed viel! Sinds vorig jaar hebben we versterking gekregen van de Engelsman Jon Greaves. Omdat Jon professional entertainer is, kunnen we hem ook makkelijk inzetten tijdens de rest van de show. Hierdoor kunnen sommige verzoeken, die anders niet mogelijk zouden zijn, toch gezongen worden door onze zangers/essen. Als hij toch hier is, moeten we daar stiekem ge(mis)bruik van maken!

Dit jaar is het optreden in het Dorpshuis. Het zal best gek zijn om ons grote podium niet meer te hebben, maar het in orde krijgen daarvan was altijd erg lastig. Deze trailer (het podium) hadden we pas de avond tevoren tot onze beschikking en moest dan schoongemaakt en gedecoreerd worden en voorzien van de verlichting, geluid en apparatuur. Doordat dit altijd een enorme "haastige-spoed" klus werd, hebben we dit jaar gekozen om ons feestje eens in het Dorpshuis te doen.

Als alles meezit staan we dit jaar weer met zo'n 15 man met knikkende knieën achter het podium. (Iedereen, behalve de doorgewinterde muzikanten Nick, Leo en John natuurlijk.)

We hopen natuurlijk jullie allemaal op 30 april in het Dorpshuis te zien!

Wist je dat – Koninginnedag

- ▲ John Bolier door ons "Dooley" genoemd wordt?
- ▲ Nick Ball akoestisch oefent, maar elektrisch speelt?
- ▲ Annemarie vreemd gaat met de Desperado's?
- ▲ Angelina ieder jaar iemand een surprise-act "cadeau" geeft?
- ▲ John Bolier de pedalen van zijn gitaar ook op klompen kan bedienen?
- ▲ Leo Fokker ook héél goed kan zingen?
- ▲ Marisca Groot onze backstage manager is?
- ▲ Ton Wingelaar óók knikkende knieën heeft backstage?
- ▲ Ton vorig jaar totaal onvoorbereid een keyboard solo heeft overleefd?
- ▲ Leo héél goed is in mond-op-mond beademing (die Fokkers toch!)
Voor de duidelijkheid: Leo geeft EHBO les.

Weet je waar we oefenen?

- ▲ Jaap Jan op 't Hof doet het op zijn trekker
- ▲ Ton Wingelaar doet het 180 km per uur
- ▲ Nick Ball doet het elektrisch
- ▲ Angelina Hermus doet het overal
- ▲ Marisca Groot doet het te paard
- ▲ Annemarie Verton doet het met een toeter
- ▲ Leo Fokker doet het met Nicks leesbril op
- ▲ Piet Schouls doet het in de kroeg
- ▲ Nienke Mulders doet het in de C1000
- ▲ Christiane v.d. W. doet het in de Biet
- ▲ Stephanie v. Esch doet het in de bus
- ▲ Wim Mulder doet het achteraf
- ▲ Nick Limonard doet het op zijn kamer
- ▲ Jon Greaves doet het op Skype
- ▲ Janneke Wingelaar doet het in Rotterdam
- ▲ John Bolier doet het met zijn haar los
- ▲ Ineke Fokker doet het verkleed
- ▲ Petra Dooge doet het op zijn Zeeuws.



Staatsbosbeheer 2012

Orchideeën, houtsnippers en vleermuizen.

Wat een rare combinatie zult u denken. Achteraf valt het misschien toch mee!

Een excursie door Dijkwater is dit jaar ook weer mogelijk. Dat moet u beslist een keer doen!

De op één na grootste groeiplaats van Harlekijn orchidee in Nederland is in Dijkwater. De combinatie van een voedselarme, zandige, kalkrijke bodem met een hoge zoete grondwaterstand zorgen voor uitstekende groeiomstandigheden voor deze bijzondere plantjes. Er staan er duizenden. Na de Harlekijnen komen de Riet-orchissen in bloei, daarna nog de Bijen-orchis en de Moeraswespen-orchis.

In Dijkwater spreekt men van een blauw-graslandvegetatie met óp de kalkrijke bodem orchideeën, zeegroene zegge, ratelaar en addertong op de wat zuurdere plaatsen. Al die verschillende plantjes trekken ontelbare insecten en beesten die insecten eten, zoals bijvoorbeeld vogels en vleermuizen.

Orchideeën excursies.

mei	zaterdag	05 en 19	13.30 u	orchideeën van Dijkwater
	donderdag	10 en 31	19.00 u	orchideeën van Dijkwater
juni	zaterdag	02 en 16	13.30 u	orchideeën van Dijkwater
	donderdag	07 en 28	19.00 u	orchideeën van Dijkwater

Informatie excursies.

Excursies, onder leiding van een natuurgids, vertrekken vanaf de knotwilgendreef aan het eind van de Weg door Dijkwater tussen Sirjansland en Dreischor. De duur van de excursies is ruim 2 uur. Laarzen zijn aan te bevelen. Info en aanmelden aan de balie van VVV Schouwen Duiveland, kantoor Zierikzee of op tel. 0900 2020233. Gewoon bij de gids ter plaatse kan ook. Groepen kunnen op aanvraag

bijna altijd op een andere datum bespreken. Kosten € 4,00, kinderen tot 12 jaar € 2,00.

Houtsnipperen.

Zoals u misschien nog weet heeft de school zo'n 10 jaar geleden het dorpsbos geadopteerd. Door in het bos te spelen en te werken worden kinderen betrokken bij de natuur. De natuurouders spelen daarbij een heel belangrijke rol. Er kan worden gevestigd naar stekelbaarsjes, kikker-visjes en allerlei waterbeestjes die van onder tot boven kunnen worden bekeken en bestudeerd. Er wordt zo nu en dan ook hard gewerkt aan de toegankelijkheid van de bospaden en het zwerfvuil wordt meegenomen. Afgelopen vrijdag 16 maart was zo'n werkdag. De 36 leerlingen en twee juffen van groep 3 t/m 8 trokken met scheppen, harken en kruiwagens naar het bos om houtsnippers op de bospaden uit te strooien.

Inspectie Vleermuiskelder.

Een verrassing was de inspectie door de leerlingen van de vleermuiskelder. Om de beurt konden twee kinderen de vleermuiskelder inspecteren op bewoning. Iets wat je niet vaak kunt doen is altijd weer spannend. Binnenin de kelder zaten een paar kikkers en een pad en heel veel muggen, pissebedden en naaktslakken maar helaas geen echte vleermuizen. Wel twee neppers om de schrik er een beetje in te krijgen.

Kijk ook eens op: www.staatsbosbeheer.nl en op de blog <http://boswachtersaanzee.wordpress.com>

Dirk Fluijt



Hondenschool kynokind



Donderdag 19 april
Start Kynokind met
een puppy en
beginners cursus

Voor inschrijving of informatie: jessica de Reus 0651025827

www.kynokind.nl

Hondentraining Dorpshuis.

"Die bin wè van achter d'n diek!"

In principe is dit waar.

Jessica De Reus-Verkaart is met haar man en 2 kinderen een jaar geleden hier komen wonen.

En "hier" is aan de Kempensweg, juist, nét over de dijk, officieel dus Nieuwerkerk.

Maar het gezin doet helemaal met Sir mee, kinderen zitten hier op school en aan alle dorpse activiteiten wordt zoveel mogelijk deelgenomen.

Het dorpshuis is al menigmaal bezocht en bij navraag woont het gezin hier met minimaal zoveel plezier als in Noordwelle, waar ze vandaan komen.

Haar hondenschool wil Jessica dan ook graag onder onze aandacht brengen, daartoe organiseert ze op **12 april** een **theorieavond** in ons verenigingsgebouw.

Samen met een bevriende hondengedragstherapeut, Marcel Mooijekind, laat ze u zien hoe u uw pup kunt trainen, maar ook het gedrag van uw volwassen hond positief kunt beïnvloeden.

Hoe u de hond kunt laten wennen aan een bench en hoe te wandelen zonder dat de hond u voorttrekt....

Dit alles uiteraard in theorie, zonder hond.

Het is de eerste keer dat deze avond hier gehouden wordt, bij succes wil Jessica dit zo'n 2x per jaar gaan doen.

Als u al een cursus bij haar volgt of heeft gevolgd, is de avond gratis, anders betaalt u 5 euro.

Het ziet er naar uit dat we er weer actieve dorpelingen bij hebben!

We wensen hen dan ook veel succes en woonplezier!

De redactie.

Whiskey-avond in het dorpshuis.

Whiskey-avond in het dorpshuis.

Een ladies-night....., da's makkelijk!

We nodigen gewoon Nel Machielse en Marjan Verkaart uit Oosterland uit, met hun sierraden en tassen en Ina's nagelstudio.

Dan komt het met die vrouwen verder wel goed, moeten de Stoutens gedacht hebben toen ze aan het organiseren sloegen.

Waarvan akte, het werd die 20ste januari een ontzettend leuke avond, goed bezocht, veel verkocht, lekker wijntje erbij, gezellige babbels.

Maar... wat nu voor de mannen?

Dat werd als volgt opgelost. Destilleerderij Kampen uit Bruinisse werd uitgenodigd.... die maakt toch whiskey? Dat is het! Een whiskey-proeverij! Echt een mannending, echt iets voor een gentlemen's-evening.....

Op 6 februari was het zover.

Helaas, wegens sneeuwval viel de afstand Bruinisse-Sirjansland die avond met geen mogelijkheid te overbruggen.... de proeverij moest afgelast worden.

Dat had ook zijn positieve kanten!

De vrouwelijke burgerij van Sir was, zij het in gering getal, in opstand gekomen!

Whiskey... dat wilden zij ook wel!

Er deden al verhalen de ronde over aangeplakte baarden, kunstsnoeren alsmede 3-delig grijs met broque-schoenen!

Een getob dus en Han en Christa zijn niet doof voor dit soort onrust-gevoelens!

De avond werd opnieuw georganiseerd en het "gentleman" eraan kwam te vervallen.

Whiskey proeven, dat was het en verder geen flauwekul!

16 maart was het zover.

Maarr... eh... nee.. geen sneeuw nee.... maar ook geen whiskey!

De mannen, en nu dus ook vrouwen (in de minderheid dat dan weer wel) waren in een flink aantal aanwezig, toen Meinderd Kampen de situatie uitlegde.

Ze maken wel whiskey maar die is nog niet klaar! Pas over anderhalf jaar!

Tjee ik wist van een paar mannen dat ze hadden overwogen om deze avond hun Schotse rok te dragen, geheel in stijl, maar nu toch opgelucht

naar hun spijkerbroek keken!

Er kon wel van alles worden geproefd... gelukkig wel...

Likeurtjes, dat werk!

Op enkele vrouwengezichten vertoonde zich een grijns.. hm.. likeur.. dat kan ook!

Het moet wel gezegd, ondanks de opgetreden communicatiestoornis werd het een interessante uiteenzetting, leuk gepresenteerd door de jonge eigenaar van de destilleerderij.

Niet alleen likeur, ook Grappa en de nog niet gerijpte whiskey konden we proeven, waarbij uitgelegd werd hoe we dat moesten doen en waar we op moesten letten.

Toen er nog hapjes bijkwamen en er een grote doos sigaren rondging (niet verder vertellen, roken is daar verboden!) zat de stemming er goed in!

Wat is dit toch leuk, wat een plezier hebben we op deze manier van ons dorpshuis.

Educatie en een hoop lol!

Dat we er nog maar lang van mogen genieten!

Jeannette Jongman



Dit jaar gaan we er voor! Letterlijk jaren van oefenen en oefenen. Onze grote show komt er aan! Op 26, 27 en 28 oktober gaan wij stralen, zingen, dansen en geven we onszelf als het ware **CADEAU!**

Zo zijn daar de **KLEDINGSPECIALISTEN**. Gaan we grijs of gaan we groen? Gaan we het leven door een roze bril bekijken? Dragen we een hoed met volle voor dat wel heel gevoelige nummer? Passen en meten dus...

Voor het zover is moet er nog veel water lange de kelen van de Oosterschelde stromen... Er zijn nog hobbels te nemen, er moeten nog puzzelstukjes op zijn plaats, kleur bij kleur en klank bij klank. Er zijn in nauwe samenwerking met het bestuur meerdere commissies aan de slag.

De **CHOREOGRAFE**. Laten we dansen, twee passen naar voren, twee passen naar achter. Op de werkdagen komen zang en dans samen en begint het te groeien.

DE BAND, wat zijn ze goed, ze worden nog beter. Iedere woensdag na de pauze oefenen band en koor samen. Het klopt, het is er!

Onder leiding van de **DIRIGENT** oefenen we week in, week uit. Soms voel je dat het "zit" Soms denk je: het komt nooit goed. Maar het komt goed, dat vertrouwen heeft de dirigent. De oefenavonden worden druk bezocht, je mag, kan en wil niet meer ontbreken!

www.popwaves.nl



Dru-yoga

Wist je dat?

- Je na een paar yogalessen versoepeling van je lichaam voelt.
- Je conditie groeit; met name door reeksen als bijv. de zonnegroet.
- Je door yoga te praktiseren beter kunt ontspannen.
- Je daardoor beter slaapt.
- Je niet speciaal lenig hoeft te zijn.
- Ik maandagavond yogales geef in het verenigingsgebouw.
- Elke les eindigt met een diepe ontspanning.
- Je dan af en toe een “snurkje” hoort.
- Je mij kunt bellen 647055 of mailen heleendehulster@hetnet.nl

De leerlingen van groep 7 en 8 hebben voor de herdenking van de watersnoodramp van 1953 gedichten en verslagen gemaakt. Enkele hiervan zijn tijdens de herdenking op 1 februari 2012 op de begraafplaats te Sirjansland voorgelezen.

Al deze verslagen en gedichten waren na de herdenking te lezen in het verenigingsgebouw waar aansluitend nog gezamenlijk koffie werd gedronken.

Ook in deze Sirene kunt u deze verslagen en gedichten nog eens rustig na lezen.

Om eventuele verwarring te voorkomen willen wij u er op wijzen dat het geen autobiografische verslagen zijn, al lijkt dat soms wel zo.

**Het is al weer 59 jaar
geleden.**

**Toen er zoveel
mensen zijn
overleden.**

**Het was echt niet
leuk.**

**In elke dijk zat een
deuk.**

Van Carolien

**HET WAS 1953 31 JANUARI ZE
KWAMEN LANS DE UREN EN RIEPEN
DE DUIKEN GAAN DOOR BREKEN.
HET STORMDE HEEL HARD EN JA
HOOR HET GEBEURDEN DE DIJKEN
BRAKEN DOOR. HEEL VEEL MENSEN
GINGEN NAAR DE KERK HET
HOOGSTE PUNT EN SOMMIGEN
GINGEN OP HET DAK ZITTEN.**

**HEEL VEEL DIEREN EN OOK
MENSEN VERDRONKEN.
MAAR SOMMIGEN KONDEN HET NA
VERTELLEN DAT WAS HEEL KNAP.
WANT TOEN KONDEN ZE NOG NIET
ZWEMMEN EN ALS JE KON
ZWEMMEN DE STROMING WAS
TOCH TE STERK OM IN TE
ZWEMMEN. EN DAAROM
HERINNEREN WE DIT ELK JAAR.**

VAN QUINTEN BERREVOETS

Verslag watersnoodramp 1953

*Dat ene weekend en vooral die nacht was voor
veel mensen een ramp.*

*En dat geldt ook voor het dorpje Sirjansland,
want toen werd er midden in de nacht alarm
geslagen: De dijken breken door!!! De dijken breken door!!!*

*Er waren mensen die hier bleven, maar er
waren ook mensen die naar een ander dorp
gingen, omdat ze dachten dat het daar veiliger was.
Achteraf bleek dat er in Sirjansland 8
mensen zijn verdronken.*

jan

Het was de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. de meeste mensen sliepen al.

Maar opeens werd er hard op de deur gebonsd.

Wakker worden het water komt! 'haast je.': Zei moeder.

'Naar boven.' Mirja pak eten en drinken! Dan pak ik dekens.!

Pak voor de rest alles wat je pakken kan!

'Maar waar is vader?' : Vroeg Mirja. 'Die is het gat in de dijk met nog een paar anderen aan het dichtten.' : Zei moeder.

'komt hij nog wel terug?' : Vroeg Mirja. 'Ik weet het niet maar er is er maar een die het weet en dat is God, we kunnen alleen nog maar bidden.

Maar mijn vader kwam niet meer terug nooit meer

Leonie

Watersnoodramp 1953

In de nacht van 31 jan. En 1 feb. Er stond een stormwind vanuit Het noordwesten. Het water was woest en toen opeens braken De dijken door. Iedereen schrok wakker. En ze waren bang voor Het water iedereen vluchtte naar zolder en namen het hoogst Nodige mee. Eten, drinken, en lakens om de kleine kinderen verder Te laten slapen. Een paar uur later kwamen reddingswerkers zoeken Naar overlevenden. Heel veel mensen werden gered maar voor veel mensen was het al te laat. Het water had een enorme ravage aangericht. En dit mag nooit meer voorkomen.

Leroy

*de dijken zijn vannacht doorgebroken.
Papa was bij zijn koeien en hij is nog steeds niet terug.
Mama heeft eten, drinken en warme dekens meegenomen.
Op zolder is het erg koud dus ik ben blij met de dekens.
Maar het water kwam hoger dus we moesten naar het dak.
Mijn moeder bedacht dat mijn kleine zusje ook bij de
koeien was.
We wachten nu alleen maar op hulp.
maar voor hun was hulp te laat.
Ik zag mijn vader en zusje nooit meer terug.*

Merel

Watersnood ramp 1953 30 Jan/1 Feb.
Mensen moesten geëvacueerd worden,
Die mensen die hun huis niet kwijt wouden,
Die Mensen die Hun alles niet wouden verliezen

Overall water..,
De vreselijke nacht,
Mensen die het niet wisten , Dat de dijken
Zouden doorbreken..,

Angst en verdriet..,
Mannen , Vrouwen Kinderen
Vrouwen die alleen dachten aan hun kinderen
dachten , dat daar niks mee zou gebeuren
Het water was te sterk...

In zeeland waren er maar liefst 856 mensen
Omgekomen/niet gevonden....
Dieren werden ook niet gespaard
Groot verdriet voor heel Nederland.
De nacht dat de dijken braken,
Blijft altijd in onze geschiedenis staat..

MariaLaura

Watersnoodramp

*Het vertrouwen in baksteen
ging als een kaartenhuis uiteen*

*Het water komt aanstromen
en laat het land overstromen*

*De dijken leken zo vertrouwd
na 1953 toen ze moesten worden herbouwd*

*Daarom staan we bij deze dag stil
niemand staat alleen we zijn er met veel*

van Sarah

Verslag watersnoodramp 1953

"Dag." Dat waren de laatste woorden van vader.
Iedereen zwaaide vader uit, hij ging naar het dorp om de dijken te verstevigen.

Ik wilde helemaal niet dat hij daarnaar toe ging.

Vader zei: "Tja wat moet, dat moet."

Even later ging iedereen naar boven, naar de zolder.

Moeder had wat spullen bij elkaar gepakt: dekens, eten en drinken.

Je wist maar nooit wat er gebeuren kon.

Het water kwam zo hoog te staan dat we het dak op moesten.

Daar zit je dan, samen met de rest van het gezin, op het dak, drijvend op het water.

Op vader na dan, want die was naar het dorp.

Koud, nat en niet wetend wat de toekomst brengen zal.

Hoe zou het met vader zijn? Leeft hij nog?

Die vraag speelde in ieders gedachten.

Niemand weet daarop het antwoord.

Behalve God die weet wel hoe het met vader is, en Hij weet ook wat de toekomst brengen zal.

Hij weet ook hoe het afloopt.

Wij niet, wij wachten maar op wat er komen zal, en hopen dat het goed zal gaan, dat er gauw redding zal komen.

Marjolein Dooge, groep 8

Het was aan het waaien en loeien regende heel hard
Er kwam een man ga hier zo snel mogelijk weg de dijken breken
door

Maar het was te laat
Daarom staan we hier 1 minuut stil

Dat ik graag elk jaar wil

Bart

Watersnoodramp

Het is nu al 59 jaar gelede
Op dat moment zijn we natuurlijk niet te vrede
Het water kwam op 31 januari en 1 februari.
En ja dat was geen pret.
Bijna iedereen weet hoe het begon ;dieren ,
mensen,baby's,koeien en kalven waren
verdronken wat ik hier mee wil zeggen is ;
dit gam nooit meer gebeuren.

Martin

*in de nacht, toen kwam de zee.
Sleurde in zijn woede alles mee.*

*Dier en mens zij kwamen om.
Jong maar ook de mensen in
Ouderdom.*

*Water zo ver het oog reikte, weiden
En dijken alles in zijn macht.*

*Zeeland – land vol zee storm
Gebulder, stemmen verstomden
En werden meegenomen vol hulp
Geroep en geschrei.*

*Mensen die nooit gevonden zouden
Worden ook na 59 jaar nog het
Gemis, van wie nooit gevonden is*

*De leegte blijft ook nu na al die
Jaren, hoe pijnlijk ook, wij moeten
Onze gedachten paren aan die
Zwarte nacht.*

Danielle



UITVAARTZORG DE VIEGER



info@uitvaartdevlieger.nl
www.uitvaartdevlieger.nl

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12
4307 DA Oosterland
0111 402 000
(dag en nacht bereikbaar)



Actuele lijst AED's

Hieronder staan alle personen in Sirjansland die gecertificeerd zijn voor het bedienen van een Automatische Externe Defibrillator:

Jacqueline Kik-Stouten	Dillingsweg 20	64 2784 06 1252 3872
Wilma en Cees Struijk	Dorpsstraat 15	64 1372
Adrie de Jonge	Grevelingenstraat 30	64 3476
Jessica en Richard Ahrens	H. de Vliegerhof 1	64 2115
Christine en Ton Wingelaars	H. de Vliegerhof 3	72 0345
Tonny Hammink Jr.	Kerklaan 8	85 14 85 06 5360 4275
Christa Stouten	Lageweg 6	64 2385
Sjanie Giljam	Lageweg 13	06 1369 5086
Adri Kieviet	Lageweg 38	64 3248
Dirk en Janny Fluijt	Sportweg 2	64 2108
Petra van der Zande	Sportweg 9	48 3807
Marjan van den Anker	Sportweg 16	64 3472
Jesca en Yvo de Bruin	Zandweg 3	06 3800 1653
Ton Hammink	Zandweg 4	64 1989

De AED's hangen in ons dorp op de volgende plaatsen:

- **Verenigingsgebouw, Sportweg 1**, in de hal bij het herentoilet
- **vóór de oude smidse, Dorpsstraat 13**, tussen de lindebomen
- **Caravanpark Sirjansland, Zandweg 3**, buiten achter de kantine

Als u globale informatie wilt hebben over het gebruik van een AED, kijk dan op: ehbo.nl/Brochures/2007/Poster_AED.pdf

of ga een reanimatiecursus volgen, zie: reanimatie.nl

De coördinator en cursusleider voor Schouwen-Duiveland is:
Christine van der Wekken, telefoon 48 2549

Tomatenkweekster Sirjansland genomineerd voor prijs

SIRJANSLAND - Jolanda Rossen van D.T. van Noord tomaten uit Sirjansland is genomineerd als beste medewerker 2011 in de sector groente en fruit.

Rossen is bedrijfsleidster en werkzaam in de tomatenkassen. Voor de titel beste medewerker zijn landelijk drie mensen genomineerd. De wedstrijd is uitgeschreven door de (vak)website **gfactueel.nl**. Daar kan tot eind januari worden gestemd.



Foto: Marieke Mandemaker, Ons Eiland 19-01-2012

Bovenstaand artikel zijn we in meerdere regionale kranten tegengekomen. Uit navraag is gebleken dat onze dorpsgenoot uiteindelijk als 2^e is geëindigd. Op de site van gfactueel vonden we onderstaande tekst:

De fans van bedrijfsleidster Jolanda Rossen, die met 249 stemmen als tweede is geëindigd, waren al even complimenteus. Ook zij geeft leiding, getuige de stemverklaring: "De leukste baas die er is, die met haar humor iedereen weet te motiveren." En: "Een topper, ze staat altijd voor iedereen in de kas klaar."

Jolanda,

**Van Harte Gefeliciteerd
met je 2^e plaats!!!**

Redactie

Lo Plek,	tel. 641768
Jeannette Jongman,	tel. 720626
Corry op 't Hof,	tel. 643416
André van Gameren,	tel. 643025

Het e-mailadres van "De Sirene" is: sireneslr@hotmail.com

De kopij voor het volgende nummer ontvangen wij graag vóór 1 september 2012

Colofon

De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt twee maal per jaar in een oplage van 165. De Sirene wordt financieel mogelijk gemaakt door de dorpsraad van Sirjansland.