

De Sirene



De dorpskrant voor Sirjansland

*Jaargang 10
Nr. 1 (april) 2011*

Redactioneel.

Sonja Huizer is verhuisd, een nieuw redactielid werd gezocht. Onder valse voorwendselen (kom gewoon eens naar de vergadering etc.) ben ik opeens ingelijfd in het team. Zo doe je dat dus! Haha!

Gelukkig vind ik het leuk, en zet me graag in. Ik zal mijn best doen, om samen met de anderen, u zo goed mogelijk te voorzien van het wereldschokkende nieuws wat Sir te bieden heeft....

Zoals deze winter, toen een prachtige groep roze flamingo's neerstreek in het Dijkwater. Dit haalde toch maar mooi de provinciale pers!

Dat Sir wegens hevige sneeuwval vrijwel onbereikbaar was, en eruit kon je ook niet, onderscheidde ons niet van veel andere kleine dorpjes, lastig was het wel, zo zonder dorpswinkel...

Voor het eerst was ons dorpshuis open met oud en nieuw. Een succes, leuk om met elkaar het jaar uit te luiden, voor degenen die het gemist hebben... ideetje voor einde dit jaar?

Maar nu nog de zomer, te beginnen met Koninginnedag als eerste dorpsfeest. Als de geruchten kloppen, wordt dit een tophappening! We mogen wel uitkijken dat dit niet al te veel bekendheid krijgt, straks staan er tv-ploegen op Sir, en volgend jaar 10.000 man! Dat moeten we niet hebben toch? Laat ons maar gewoon groot zijn in het klein, we wonen niet voor niks op deze plek met veel ruimte en rust!

Voor deze nieuwe Sirene: veel plezier, hij is deze keer super vol. Mocht u last hebben van een prikkel tot schrijven: onderdruk hem niet, een leuk stukje is altijd welkom!

Namens de redactie,
Jeannette Jongman



Inhoudsopgave.

Redactioneel	1
Inhoudsopgave	2
Klassenwerk - Groep 1, 2 en 3	3
Jan en Dien Bockum 60 jaar getrouwd!.....	4
Natuurouders Sirjansland	7
Bedrijvigheid - AMSSA	8
Advertentie - Taxi De Vlieger.....	10
Hulpteam Sirjansland.....	11
Even voorstellen: Bepie van Bijsteren	12
De Bibliobus verdwenen?	15
Kom in de K	16
Informatie van de Dorpsraad Sirjansland	18
Oproep: wie kan ons helpen - Bravenboer	19
Berichtje uit het verenigingsgebouw	20
In Detail - Kruiswoordpuzzel.....	23
Trugkieke - VOC-schip "Sirjansland"	26
Sirjansland Vooruit.....	28
Actuele lijst AED's.....	32
De Kookpen - Knolselderij-Gehakttaartje	35
Staatsbosbeheer.....	36
Oudejaarsavond 2010	39
Even voorstellen: Anne-Marie en Eline	41
Kerkelijk Nieuws - rommelmarkt en pasen	42
Moppenpagina	44
Schoolse Zaken - Luxe ijs... ..	46
Advertentie - Uitvaartzorg De Vlieger	51
Kleurplaat.....	52



Klassenwerk.

Groep 1, 2 en 3.

Groep 1 en 2 hebben pas een project gedaan over de lente en we hebben hen gevraagd hierover een tekening te maken voor de Sirene. En groep 3 laat zien hoe goed zij al kunnen schrijven. Je vindt hun tekeningen en stukjes verspreid door deze Sirene. Hier alvast de eerste.

Megan

ik ben megan en ik ben

6 jaar ik ben dol op

lezen de juf is soms

heel grappig en ik zit

ook in groep 3 het

werken gaat goed met

rijven en de andere

werkjes ook

Jan en Dien Bockkom 60 jaar getrouwd!

Toen Dien als meisje in Schiedam op de capsulefabriek werkte passeerde ze vrijwel dagelijks op haar reis vanuit Rotterdam haar toekomstige echtgenoot, die dezelfde weg in omgekeerde richting aflegde, om als glazenwasser vanuit Schiedam naar Rotterdam te gaan.

Hier groeide kennismaking, en later liefde uit. Een liefde die niet meer overging. En zo kan het dus dat dit stel 27 juni a.s. hun 60-jarig huwelijksfeest hoopt te vieren!

Ze geven een receptie in ons Dorpshuis, kijken er naar uit ...

Ik maak een praatje met hen voor de Sirene. En aan verhalen geen gebrek!

Over hoe ze in 1976 op Camping Sirjansland een caravan huurden, nog bij de Fam. Wijdenes. Alles heel gemoedelijk. Op zondagmiddag bracht iedereen een pannetje soep naar de kantine, met eigen kommen. Gezamenlijk werd er soep gegeten en de andere dag was het een enorme puzzel om de juiste kommen weer bij de rechtmatige eigenaren terug te krijgen. Het stel kijkt met duidelijk plezier terug op die tijd en het verbaast me dan ook niet om te horen dat ze niet meer weg wilden uit SIR.

Ze konden per toeval het huisje huren tegenover de school, voorheen van de familie De Ronde-Bolle. Nog wat later, in 1994, kregen ze het huis aan de Kerklaan, waar ze nog steeds graag wonen.

Hoewel Jan aan huis gekluisterd is, zegt hij zich toch prima te vermaken. Ik zie dat hij druk met de katten in de weer is. Hij laat ze in en uit, vertelt me dat er een paar onder het raam geboren zijn, zonder dat ze het wisten. "Opeens waren er 3 kleintjes bij! Tja, wat moet je, we wilden ze niet .. en toch ... ze zijn er nu al 10 jaar!"

Ik weet niets van Jan z'n handicap en vraag hem hoe hij in z'n rolstoel terechtgekomen is. Op de dag na zijn vijftigste verjaardag is hij van z'n trap "gesprongen". Er wordt me, op mijn vragend gezicht, verteld dat een glazenwasser, als zijn trap wegglijdt niet valt, maar springt, anders zou hij zijn trap op zich krijgen

Zijn enkel was verbrijzeld, en zijn werk kon hij vanaf toen niet meer doen. Later kreeg hij bloedvatvernaauwing, in zo'n ernstige mate dat hij een been moest missen.

Voor Dien heeft dit ook veel impact, ze verzorgt haar man altijd. Dit houdt in dat zij niet erg uithuizig kan zijn, en ik bewonder hun toch positieve houding en gevoel voor humor.

Hoewel Dien, zoals gezegd, niet veel weg kan, slaat ze haar sportuurtje op dinsdagavond in het Dorpshuis niet over! Ze is de oudste deelnemer, met haar nu 80(!)jaar, maar zeker niet de minste!

Vanaf het begin, dat zal september a.s. 12½ jaar zijn, was ze erbij. Brenda van Putte startte toen met ± 15 vrouwen, wat een groot succes was, dus genoeg voor 2 groepen. Eerst om 7 uur de ouderen, daarna de wat minder ouderen.... Nog steeds wordt deze avond goed bezocht, de leden van toen zijn er grotendeels nog bij, met wat nieuw bloed, waaronder uw verslaggever.

We kletsen nog gezellig wat na en ik mag een paar foto's maken van het nog steeds verliefde stel!

Grote hilariteit als ik vraag of Dien bij Jan op schoot gaat zitten, ze doe het nog ook, maar ze komen niet meer bij van het lachen....

Dan maar een foto naast elkaar, ook goed!



Wij wensen dit echtpaar nog een fijne tijd samen en een mooi feest, straks in juni....

Jeannette Jongman.



Natuurouders Sirjansland.

Het voorjaar komt er aan en dus is het weer tijd om er op uit te trekken de natuur in!

De afgelopen maand is er al gewerkt in het Sirse bosje door de kinderen van de midden- en bovenbouw. Er is heerlijk met kruiwagens en harken gesjouwd om nieuwe houtsnippers te verspreiden door het bos.

Komende maand komt Martha van Dam naar school om haar kippen en kuikens te laten zien en te vertellen over de dieren. Zij gaat zowel bij de groten als de kleintjes langs en misschien komt er voorafgaand aan haar bezoek wel een broedmachine in de school te staan zodat de kinderen zelfs kuikentjes uit het ei kunnen zien komen!

Het insecten-eindfeest is in juni al weer twee jaar geleden georganiseerd dus dit jaar zullen we proberen net zo'n leuk eindfeest te organiseren. We gaan natuurlijk weer het Sirse bos in wat we zullen omtoveren tot een wereldbol met alle werelddelen waar de kinderen van alles moeten doen, zien en eten! Meer vertellen we voorlopig nog niet hierover maar kom zeker even kijken op ons eindfeest.

Het team van de natuurouders wordt dit jaar versterkt met een nieuw lid: Tamara Hammink, moeder van Mila en Sam.

We hopen in elk geval op een mooie lente met veel zonnig weer!



Werken in het Sirse Bosje: de kinderen krijgen instructies van Dirk Fluijt.

Bedrijvigheid:



Sommigen van jullie zullen wellicht wel weten dat ik (Richard Ahrens) in 2009 mijn eigen bedrijf ben begonnen. Velen van jullie zullen echter niet weten waar AMSSA voor staat en wat ik precies doe.

Na meer dan 10 jaar in de beveiligingsbranche werkzaam te zijn geweest werd het tijd voor verandering en werd de wens om het toch vooral "zelf" te doen verwezenlijkt.

AMSSA is de afkorting van Ahrens Monitoring Solutions Safety & Advise. AMSSA richt zich vooral op beveiliging van gebouwen, objecten en voer- en vaartuigen. Maar tevens lever ik specifieke veiligheidsmiddelen voor de zee- en binnenvaart. Hierbij kun je denken aan explosieveilige middelen zoals: zaklampen, portofoons en gasdetectiemeters. Daarnaast leveren we volgsystemen voor zee- en binnenvaartschepen en pleziervaartuigen.

Een erg leuk project hierin is de sponsoring van AMSSA aan Laura Dekker. Zelf trotse vader van twee lieve dochters en zelf ook fanatiek zeiler was ik erg geïnteresseerd in haar wens om een wereldreis met een zeilboot te maken. Dat dat tegenwoordig wat gemakkelijker is geworden voor "de gewone man" komt voor een groot deel natuurlijk door de moderne technieken. Maar een jonge meid de wereld rond laten varen moet natuurlijk wel op een veilige manier gebeuren. AMSSA heeft Laura hiervoor een Iridium (satelliet) telefoon geleverd waarmee ze wereldwijd onbeperkt kan bellen en een volgsysteem. Dit volgsysteem zorgt er voor dat haar vrienden en familie te allen tijde via het internet kunnen zien waar Laura zich bevindt. Mocht er onverhoopt iets gebeuren dan kan ze tevens met één druk op de knop ook SMS'en versturen en e-mails aan de juiste personen. Hiermee wordt de toch best spannende reis in ieder geval een stukje veiliger!

Verder levert AMSSA ook nog persoonlijke beschermingsmiddelen zoals reddingsvesten en overlevingspakken. Maar ook een nieuw soort brandblusmiddel (FirePro) afkomstig uit de ruimtevaart dat onschadelijk is voor mens, milieu en elektronische apparatuur en dat sinds kort ook is goedgekeurd voor de zee- en binnenvaart.

Als laatste is AMSSA door AgentschapNL tevens aangesteld als adviseur VKB (Veiligheid Kleine Bedrijven) in het kader van de subsidieregeling VKB. AgentschapNL (voorheen Senternovem) ziet toe op de uitvoering van vele subsidies in Nederland in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Het doel van de VKB regeling is het verbeteren van de beveiliging van kleine bedrijven. Dit omdat de kleinere bedrijven steeds vaker het slachtoffer worden van inbraken overvallen en fraude. Samen met de ondernemer kijken wij naar de verschillende O.B.E. (Organisatorische, Bouwkundige en Electronische) maatregelen die zij het beste kunnen nemen. Een deel van die maatregelen komt dan weer in aanmerking voor subsidie.

Ik hoop dat jullie zo een beetje inzicht hebben gekregen in wat ik met AMSSA zoal doe hier in Sirjansland. En voor diegene die denkt: "hé daar wil ik wel eens wat meer over weten" bel, mail of kom gewoon eens langs.

Groetjes en tot ziens!!

Richard Ahrens
AMSSA
Hans de Vliegerhof 1
Tel: 0111 642155 of 06 129 100 16
E-mail: richard.ahrens@amssa.nl
Website: www.amssa.nl



taxi de vlieger

*schouwen-duiveland
goeree-overflakkee*



Wilgenstraat 12
4307 DA Oosterland
E info@taxidevlieger.nl
www.taxidevlieger.nl



zorgvervoer rolstoelvervoer groepsvervoer

Zorgtaxi Nodig?

Bel 0111-641562

CZ • VGZ • ACHMEA • Trias • Univé • OHRA
Goudse • NN • ONVZ • DSW • Etc.

Hulpteam Sirjansland.

In de vorige Sirene is er aandacht besteed aan het hulpteam van Sirjansland. Toch willen we het nog een keer bij u onder de aandacht brengen, omdat het iets is wat misschien goed van pas kan komen. In het hulpteam zitten een aantal inwoners van Sirjansland, die zich graag voor een ander inzetten. Zo kunt u bijvoorbeeld iemand van het hulpteam inschakelen wanneer u vervoer nodig heeft of hulp nodig heeft bij het op orde brengen van uw tuintje. Wilt u meer informatie, als vrijwilliger meedoen in het hulpteam of een beroep doen op het hulpteam neemt u dan contact op met Jacqueline Kik van de Dorpsraad: 0111-642784.



Even voorstellen.

Sirjansland kent sinds juni 2009 een nieuwe inwoner.

Een niet onopvallende verschijning, mogen we wel zeggen. In deze korte tijd heeft ze zich al flink zichtbaar gemaakt.

Voor wie haar niet, of nog niet goed kent, ga ik een praatje maken om haar voor te stellen.

Daarvoor reis ik op een winderige februaridag af naar Sir-Centrum. Want in ons voormalig postkantoor woont, samen met Adje Jongmans, Bepie van Bijsteren.

Waar kom je vandaan en hoe ben je op Sir terecht-gekomen?

"Ik ben 45 jaar geleden in Putten (Veluwe) geboren. In 1991 verhuisde ik naar Den Haag en in 1997 naar 's Gravenzande.

Mijn zus woont in Bruinisse en nodigde me uit voor een feest in "Het Kombuis" aldaar. Er zou, zo zei ze, een leuke band spelen. Laten dat nou "De Desperado's" zijn. Over een leuke band gesproken!

De toetsenist viel mij gelijk op! Na een kort praatje was ik..... verliefd!!

Via via heb ik zijn telefoonnummer gekregen en een afspraak met Ad, want die was het, gemaakt. We zijn eigenlijk sindsdien samen. Ik ben niet meer weggegaan!"

Wat vind je leuk aan Sir?

"De kleinschaligheid, saamhorigheid, leuke mensen, mooie omgeving, de rust."

Welke feesten maakte je mee en welke bevielen je?

"Allemaal!!! Ik heb ze allemaal meegemaakt en vond alles even geweldig! Maar ... er sprong er toch ééntje uit, het benefietconcert van de Despo's voor de ijsbaan in het Dorpshuis! Het dak ging eraf en de opbrengst was groot!

Die Desperado's moeten vaker optreden hoor!"

Wat doe je voor de kost en waar?

"Ik werk bij Kraak-Vers in 's Gravenzande als supervisor-production. Waar ik verantwoordelijk ben voor ± 30 mensen, die vleeswaren en kaas snijden en verpakken voor o.a. C1000, DeliXL, Sligro en Kreko."

Zou je op het eiland willen werken?

"Graag! Als er een vergelijkbare baan voor me zou zijn, want ik heb het erg naar mijn zin. Ik hou van mijn werk, maar ik moet om 5 uur op en kom vaak pas tegen half 7 thuis. De reistijd breekt me soms wel op ..."

Wat mis je op Sir. Wat zou je willen veranderen?

"Eigenlijk niets, of, en velen met mij, dat weet ik, een winkeltje

Op zaterdag even verse broodjes halen.....

Maar ik vind Sir een heerlijk rustig dorp, waar veel voor de bewoners wordt gedaan!

Jammer genoeg kan ik niet overal bij zijn, b.v. de klepmiddag op woensdag in het Dorpshuis. Wat een leuk initiatief!

Verder prijs ik ons dorp gelukkig met de zeer actieve (en sympathieke) Dorpshuisbeheerders, die werkelijk overal voor open staan!

Je merkt het wel, ik ga hier niet (vrijwillig) meer weg!!"



Tot zover Beppie. En terwijl ik terugwandelen naar Sir-West, bedenk ik, hoe leuk het is om zo'n enthousiasme te zien en te delen, want wat mij betreft heeft ze gelijk, wat hebben we een leuk dorp

Jeannette Jongman

ik ben madelief
mijn ogtenaam
is de bzuin ik
ben zesjaar en
schrijven en tekenen
en computeren
kan ik goed





De Bibliobus verdwenen?

Ja, inderdaad: hij staat niet meer op de vertrouwde dinsdagen op de bekende plaats bij school. Maar er is wel iets goeds voor in de plaats gekomen: Onderwijsservice-bus "De Columbus". Daar hebben de leerlingen van Obase veel plezier en voordeel van, maar u ook. Kijkt u maar eens mee:

- Tijdschriften
- Puzzels
- DVD's
- Verkoop postzegels, cadeau-, boeken- en bioscoopbonnen
- OV-chip oplaadpunt
- Kopieer-, print- en scanmogelijkheden
- Grote Winkler Prins encyclopedie

De Columbus is om de twee weken op donderdag, van 14.45 tot 15.15 uur voor iedereen toegankelijk, op de bekende plaats aan de Lageweg. Hij komt in de even weken (uitgezonderd de schoolvakanties).

Als u online boeken of CD's / DVD's met de PC wilt opzoeken en reserveren, dan kan dat via deze internet-link:

opac.zubl.nl/webopac/Vubis.csp

(hoofdletter V van Vubis is wel belangrijk, anders doetie het niet). Dit werkt verder werkelijk fantastisch. U kunt bijvoorbeeld zoeken op schrijversnaam en krijgt dan al het werk van die schrijver in beeld. Of zoeken op soort roman, bijv. streekroman, en pats, daar zijn ze in beeld. Daarna sorteren op schrijversnaam, waarna u gemakkelijk kunt selecteren. Het is misschien even wennen, maar het is wel gemakkelijker dan een kwartier met een scheef hoofd in de bus dwalen. Bent u niet zo vertrouwd met de computer: geen nood. In de bus wil men u graag helpen. U heeft wel de geboortedatum en lidnummer van degene die lid is nodig om via internet te kunnen reserveren.

U kunt ook nog langs de rekken lopen om uw keuze te maken, maar het aantal boeken is sterk verminderd.

André van Gameren



Kom in de kas.

Dit jaar viel de landelijke actie "Kom in de kas" in het eerste weekend van april.

Van Sirjansland waren er 3 tuinders die meededen.
Deze bedrijven kunnen terugkijken op een ongekend succes!

De Fam. van Duijn ontving mensen met een uitgebreide proeverij, alles vervaardigd van aubergines, dat is dan ook wat ze telen.

De Fam. van der Meer had gezorgd voor wat activiteiten voor de kinderen, tevens kon er een kop koffie of thee worden genuttigd.

De Fam. van Noord trakteerde op tomatenhapjes.
Met deze familie maakte ik een praatje.

Zo kwam ik te weten [en u dus nu ook] dat ze naar schatting zo'n duizend[!] mensen in hun tomatenkas verwelkomd hebben.

Daar hadden de Van Noords niet helemaal op gerekend, halverwege de dag moest de voorraad versnaperingen inderhaast worden aangevuld.

Ina heeft maar liefst 15 kilo kleine tomaatjes staan vullen!



Gelukkig hadden ze een heel goed en bevoegen team medewerkers [15] die de gasten een leerzame rondleiding konden geven.

De nadruk lag vooral op de biologische en duurzame teelt van hun "smaaktomaat" Briosio, een kleine tomaat, anders dan de Capricia, die wat grover is en in een wat kleinere productie ook door Van Noord wordt geteeld.

Zoon Jeffrey kan hier deskundig over vertellen!

Op deze dag werden er ook wat groenten verkocht.



Foto's: AGF.nl

De opbrengst hiervan is door de 3 bovengenoemde tuinders ruimhartig beschikbaar gesteld aan "Sirjansland Vooruit"

Inmiddels is het geld geteld en ik weet hoeveel dat is, maar ga dat lekker niet verklappen, we houden het spannend, al moet ik wel even kwijt dat dit bedrag aanzienlijk is.....

De ontknoping van dit grote geheim zal plaatsvinden op Koninginnedag. Uit handen van de tuinders ontvangt "Sir Vooruit" dan een envelop, en de inhoud ervan zal bekend worden gemaakt.

Dit alles, vóór de fanfare in onze eigen Dorpsstraat.....

Tot dan!

Jeannette Jongman

Informatie van de



Dorpsraad Sirjansland

April 2011

De Dorpsraad Sirjansland bestaat uit:

Bram van der Graaf (voorzitter/secretaris)
Jacqueline Kik-Stouten (secretaris)
André de Jong (penningmeester)
Gerard Oele
Cees Struijk
José Schootemeijer
Arieke de Reus

De jeugdplek is inmiddels een eind klaar, op wat kleine dingen na. Het plan ligt er om nog 2 mini-doeltjes met kunstgras te plaatsen, maar hier moet helaas een vergunning voor worden aangevraagd bij de gemeente. Wordt aan gewerkt.

Op de ODR-vergadering werd gevraagd of het tegelpad naast het sportveld richting Bredeweg wat verbreed kan worden, dit padje is nu erg smal. De school zou hier ook erg mee geholpen zijn, net als mensen met een kinderwagen of rollator. De gemeente is nu bezig met een kostenonderzoek.

Er zijn wat veranderingen binnen de Dorpsraad.

Arieke heeft aangegeven te willen stoppen met het secretariaat, maar blijft wel lid van de Dorpsraad. De taken van het secretariaat worden intern opgelost.

Bram en Jacqueline gaan deze taken op zich nemen.

Het nieuwe emailadres wordt: secr.dr.sir@zeelandnet.nl
Postadres: Lageweg 50, 4308 AH Sirjansland.

Namens de Dorpsraad Sirjansland
Arieke de Reus

Bezoek ook eens onze actuele website en belangrijke informatiebron www.dorpsraad-sirjansland.nl



OPROEP: Wie kan ons helpen?

Wij zouden het zo leuk vinden om wat oude verhalen of foto's van en over ons huis te ontvangen. Misschien dat er bewoners van Sirjansland zijn die ons wat meer kunnen vertellen en laten zien. Alle informatie is welkom!

Met vriendelijke groet,

Conny en Robert Bravenboer
Bredeweg 7, Sirjansland
Tel: 0111-850886
E-mail: rocon70@zeelandnet.nl





Berichtje uit het Verenigingsgebouw.

April 2011

Gebruik verenigingsgebouw neemt toe.

Steeds meer mensen maken gebruik van de gemakken van het verenigingsgebouw. Dat is een goed teken, want berichten over het wel of niet voortbestaan van dorpshuizen laaien steeds weer op. We moeten met z'n allen ons steentje bijdragen zodat bij ons die discussie niet gevoerd hoeft te worden.

We staan aan de vooravond van het oprichten van een "activiteitencommissie Verenigingsgebouw" om te proberen het werk dat het Welzijnshuis vorig najaar is gestart, voort te zetten. We denken daarbij aan voortzetten van de klepmiddagen en tijdschriften ruilen, film en de activiteiten voor jongeren zoals bingo, nestkastjes maken en iets rond Kerstmis en Pasen. De eerste gesprekken met een aantal potentiële commissieleden zijn al gevoerd. Mensen die er iets voor voelen mee te denken over activiteiten die in het verenigingsgebouw zouden kunnen plaatsvinden worden verzocht zich te melden bij Christa Stouten of Janny Fluijt.



Nieuw terras.

Achter het gebouw is ruimte gemaakt voor een terras. Woningbouw vereniging Zeeuwend heeft de struiken laten opruimen en stelt materiaal beschikbaar voor het aanleggen van de afvoer van overtollige neerslag en schenkt zand voor onder de tegels. De stoeptegels worden gratis door derden beschikbaar gesteld. Wie wil ons op vrijwillige basis helpen met het uitgraven en aanleggen van het terras. Graag even contact opnemen met Christa of Janny.

Onderhoud.

Het nieuwe marmoleum blijkt weer niet goed te hechten op de betonvloer. Er zijn door Zeeuwend externe contacten aangewend om de oorzaak op te sporen en tot een goede oplossing te komen.

De ruimte onder het podium willen we benutten als opslagruimte. Het idee is om in de muur onder het podium in de zaal een kozijn met deurtjes te maken.

De lampen in het gebouw zullen waar mogelijk worden vervangen door spaarlampen. Achter het podium en in de berging zal ook nog dubbel glas worden geplaatst. Of alles ook doorgaat moeten we even afwachten.

Expositie.

Momenteel is er een expositie met schilderijen van de schilderclub die op dinsdagmiddag in het verenigingsgebouw schildert.

**Heeft u iets te vieren doe het dan
in ons gezellige verenigingsgebouw.
Bijna alle wensen kunnen worden ingewilligd.**

In het Verenigingsgebouw kunnen schilderijen worden geëxposeerd. Wie durft!!!! Aanmelden bij Christa of Janny.

Belangrijke telefoonnummers:

Informatie en verhuur

van het gebouw: Janny Fluijt, tel. 64 2108

Buffethouder: Christa Stouten, tel. 64 2385

Namens de beheerscommissie,
Dirk Fluijt

ik ben jam . . .

ik zit in groep 3

ik vind het leuk hier

donderdag gaan

we gymen en dinsdag

gaan we school zwem

en ik vind alles leuk

ik vind juf sonja

soms wel grappig

en ik heb veel vrienden



In Detail.

De oplossing van de vorige puzzel (oktober 2010): Marga van der Leer, Dillingsweg 16. De foto was van haar, een dikke 20 jaar geleden genomen. De gelukkige prijswinnaar: Martha van Dam. Die vertelde, dat ze diverse mensen had gesproken die de oplossing ook wisten. Maar die hadden dus niet ingestuurd...

De nieuwe opgave: een gewone kruiswoordpuzzel. Het detail zit 'm deze keer in de omschrijvingen: sommige zijn specifiek Sirs. En ook de oplossing is iets dat een centrale plaats in Sirjansland inneemt.

De oplossing uiterlijk 25 juni e-mailen naar: **sirenesir@hotmail.com** of een briefje in de brievenbus van Grevelingstraat 13.

Trekking voor de prijs van € 10,00: bij de Openbare Dorpsraad-vergadering op maandag 27 juni.

Veel succes!

André van Gameren

De nieuwe opgave:



40	6	5	42	19	24	11	24	36	43	16	10	35	2	39	4	18
----	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	---	----



Horizontaal 3. Ingespannen in de verte kijkend. 8. Zus en ..
9. Straat waar nog steeds te snel wordt gereden. 11. Smeer
je in het haar. 12. Voertuig. 13. Jongensnaam. 14. Gebouw
in Sir centrum. 15. Het Sirse 17. Maak wakker! 18. Wie
oh ... 19. Moet je een fijne voor hebben. 21. Oude
lengtemaat. 23. Gemeentearchivaris S-D. 25. Worden in Sir
groenten en electriciteit in geproduceerd. 28. Landbouw-
werktuig. 30. Vader. 31. Roepen de mannen van Jac.
Hanse. 33. die veldvrucht op! 34. Dat is toch al te ... 35.
Muziek in die boomsoort. 37. Dat wordt het misschien ooit
weer in de Grevelingen. 38. De ... niet in het water zien
schijnen. 39. Zit je aan op het zwemsteigertje. 41. Een ...
koffie (Brabants). 42. Krijgen de kinders bij Obase les in. 44.
Worden gekweekt in 25 horizontaal.

Vertikaal 1. Een van een kind. 2. Jaarlijks smakelijk
dorpsevenement. 3. ... gek. 4. .. dienstwillige dienaar. 5. Zie
je soms in het Dijkwater wegspringen. 6. Europese
Gemeenschap. 7. Staat ook centraal in Sir, maar dan
figuurlijk. 8. Gedenkteken aan de Lageweg. 11. Kleur. 14.
Wordt soms weer ontpolderd. 16. Na schooltijd favoriete
bezigheid. 20. Zie 37 horizontaal. 22. Zijn er 4 van in Sir.
24. Niet uit. 26. Gelukkig hebben we die nog in Sir. 27. Zie
39 horizontaal. 29. Daar zitten er te veel van in het Dijkwater.
30. Rivier in Italië. 31. Niet koud. 32. Recent produkt van Sir
Vooruit. 36. Vogelhuis.

Breng de letters uit de puzzel naar de overeenkomstige
nummers in de oplossingsbalk. Er komt dan een bekend
gebouw tevoorschijn en dat is de oplossing.



Trugkieke

VOC-schip "Sirjansland"

Wat schetste mijn verbazing toen ik, al surfend, bij toeval een uitvoerige beschrijving vond van een driemaster zeilschip met de naam *Sirjansland*. Gebouwd voor de Verenigde Oostindische Compagnie, 320 jaar geleden. Dat is nog eens met recht trugkieke. Wat ook opvalt: een van de schippers heette Pronk. Er heeft, alweer een tijdje geleden, ene Pronk in Sir gewoond en dan denk je onwillekeurig: 'Zou dat soms een verre nazaat geweest zijn?'

Lees met evenveel plezier als ik onderstaande uitvoerige beschrijving van deze Oost-Indiëvaarder.

Lo Piek



Model van een spiegelretourschip.

Sirjansland 1691

Bron: www.vocsite.nl

Kenmerken

<i>Scheepstype</i>	spiegelretourschip
<i>Bouw</i>	gebouwd in 1691 voor de Kamer van Zeeland op de VOC-werf in Middelburg
<i>Gebruikt</i>	in gebruik bij de VOC vanaf 1691 tot 1711 (OPGELEGD, Batavia)
<i>Lengte</i>	145 voet
<i>Breedte</i>	35½ voet
<i>Hoite</i>	14,75 voet
<i>Laadvermogen</i>	759 (776) ton

Spiegelretourschip

Het retourschip of spiegelretourschip is voor het transport het meest belangrijke scheepstype. Daarom wordt dit type in de originele bronnen vaak niet apart meer als "schip" benoemd, in tegenstelling tot andere scheepstypen. Qua uiterlijk verschilden de spiegelretourschepen niet veel van de oorlogsschepen van de Republiek. Zij waren over het algemeen bewapend met hetzelfde type kanon, maar dan minder in aantal. In tijden van nood konden deze schepen dan ook worden afgestaan aan de Admiraliteiten, zoals tijdens de Engelse Oorlogen.

De meeste grote schepen van de Compagnie waren voorzien van een zonnedeck voor de kampanje en een luchtververser op het halfdek, bijzonderheden die algemeen waren op deze schepen die de tropen moesten bevaren.

De spiegelretourschepen hadden niet alleen een grote ladingcapaciteit, maar waren ook geschikt om passagiers te vervoeren.

Het waren driemasters, waarvan de fokke- en gromast onder-, mars- en bramzeilen voerden; de bezaansmast was getuigd met een kruiszeil en een langsscheeps Latijns zeil. Aan de boegspriet werd een blinde gevoerd. Aan het eind van de 17e eeuw werd de blinde vervangen door een boven-blindezeil, dat gedragen werd door een kluiverboom. Kenmerkend voor deze schepen is het galjoen, dat in de loop van de 17e eeuw van 1/5 scheepslengte werd teruggebracht tot 1/8 en minder. Vanuit het galjoen werden de zeilen van de boegspriet gemanipuleerd.

Dit belangrijke VOC-schip was door het dagelijks bestuur van de VOC in 1614 verdeeld in drie klassen. De grootste had een lengte van 150 voet (42,45 meter), daarna kwam die van 138 voet (39,05 meter) en het kleinste was 130 voet (36,80 meter). In 1626 werd overeenstemming bereikt over een grootste lengte van 160 voet (45,28 meter), **alleen Zeeland mocht tot 170 voet (48,11 meter) bouwen**.

Reisgegevens

vertrek op	van	naar	aankomst op	kamer	schipper
◆ 06/04/1692	Wielingen via Kaap de Goede Hoop	Batavia van 07/09/1692 tot 05/10/1692	19/12/1692	Zeeland	Jeroen Rijkwaart
◆ 08/02/1693	Batavia via Kaap de Goede Hoop	Veere van 15/05/1693 tot 12/06/1693	04/10/1693	Hoorn	Jan Gerritsz.
◆ 15/09/1694	Texel via Kaap de Goede Hoop	Batavia van 19/04/1695 tot 25/05/1695	31/07/1695	Amsterdam	Anthonie Pronk
◆ 08/02/1696	Batavia via Kaap de Goede Hoop	Texel nlet aangedaan	27/11/1696	Amsterdam	Anthonie Pronk
◆ 01/05/1697	Texel via Kaap de Goede Hoop	Batavia van 26/08/1697 tot 20/09/1697	13/12/1697	Amsterdam	Anthonie Pronk
◆ 09/02/1699	Ceylon via Kaap de Goede Hoop	Wielingen van 19/05/1699 tot 13/07/1699	23/11/1699	Zeeland	Anthonie Pronk
◆ 21/12/1700	Wielingen via Kaap de Goede Hoop	Batavia van 24/06/1701 tot 10/07/1701	16/09/1701	Zeeland	Gerrit Hendriksz.
◆ 30/11/1703	Batavia via Kaap de Goede Hoop	Rammekens van 03/03/1704 tot 30/03/1704	10/08/1704	Zeeland	Dirk Dirksz. Ballast
◆ 01/03/1705	Wielingen via Kaap de Goede Hoop	Batavia van 12/06/1705 tot 16/07/1705	16/09/1705	Zeeland	Kornelis Balle



Goedendag bewoners van Sirjansland, hallo vrienden van Sir Vooruit!

Welkom op ons halfjaarlijks bericht in de Sirene.

Zoals u wellicht gemerkt heeft is Sir Vooruit gestopt met het zenden van de huis-aan-huis Nieuwsbrieven. Vanaf dit jaar willen we onze activiteiten meer beschrijven in de Sirene en alleen nog de aankondigingen voor activiteiten huis-aan-huis aan u doorgeven. Deze nieuwe werkwijze heeft tot voordeel dat alle informatie van ons waarschijnlijk beter wordt bewaard. Een Sirene wordt over het algemeen beter bewaard dat een losse Nieuwsbrief.

Ons laatste bericht stamt van juli 2010 en ging over de Koninginnedag 2010, meedoen aan de Zierikzeese Avondvierdaagse, de Sirse Nacht van Oranje (ook wel Midzomernachtefeest genoemd) en het onvergetelijke WK-voetbal 2010! Stuk voor stuk waren het goed geslaagde activiteiten.

Na de zomervakantie stond de dorpsBBQ op het programma. Dit was alweer de 8^e versie sinds de BBQ in ons dorp geïntroduceerd is. En we mogen stellen dat het gezellige samenkomen en samen eten zeker nog niet aan kracht ingeboet heeft! Meer dan 150 personen uit ons dorp en omgeving waren in de Dorpsstraat aanwezig. Slager Ad en een groot aantal vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat iedereen goed gevoed werd. Ook de Schollekop heeft flink zijn best gedaan om voor het nodige 'natje' te zorgen. Al met al was het zeer geslaagd en gaan we voorlopig nog door met het organiseren van dit mooie feest.

Eind november bracht Sinterklaas een bezoek aan ons dorp. Het is toch altijd weer mooi om te zien dat de Goedheiligman en zijn Pieten ons dorp jaar op jaar weer weten te vinden. En Sinterklaas was goed op dreef! Nog nooit tevoren wist hij over alle kinderen de goede (en soms ook de stoute) dingen te vertellen. Wat weet die man toch oneindig veel! De Pieten hadden dit jaar extra dansjes ingestudeerd en ook daar hebben we van genoten. Wij hopen dat Sint ons dit jaar weer eind November bezoekt. We gaan snel weer een brief naar hem sturen en hem vertellen dat het erg leuk was.

Nog voordat de jaarwisseling kwam konden we al schaatsen! De ijsbaan ligt er goed bij en een klein leger aan vrijwilligers heeft veel werk op en rond de ijsbaan verricht. Dit was mogelijk omdat er 2 jaar geleden geld is opgehaald voor de ijsbaan en er een ijsbaanbenefietconcert is gehouden. Zo is er een stroomkabel ingegraven en is de verlichting beter geregeld. Verder is een echt 'dorps' hek teruggelaten op de ijsbaan. Groot genoeg om ruimte te geven aan de grasmaaier van de gemeente en afsluitbaar voor de wintermaanden. En hebben jullie gezien dat de koek-en-zopie kar flink verbouwd is? Er is een echte grote opening gemaakt om de warme dranken te kunnen schenken en er is een groot platform gemaakt om op te kunnen staan. Binnen is de inrichting helemaal veranderd, er zijn een heleboel stopcontacten aangelegd en er is een heuse (oude) stereo-installatie voor een gezellig achtergrondmuziekje. Deze verbouwingen waren niet mogelijk geweest zonder de tomeloze inzet van een aantal mededorpsbewoners. Wij willen hen in het bijzonder bedanken hiervoor! Petje af!

Het schaatsen heeft niet zo lang geduurd maar we hebben wel veel plezier gehad.

Met de jaarwisseling hebben we ook officieel afscheid genomen van bestuurslid Wim Mulders. Wim heeft zich meer dan 10 jaar ingezet voor het verenigings- en bestuurswerk bij Sir Vooruit. Wij zijn hem nog niet helemaal kwijt: hij blijft zich

voorlopig achter de schermen gewoon inzetten als een van de vele vrijwilligers die Sir Vooruit kent. Met het vertrek van Wim hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden: Petra van der Zande is van vice-voorzitter naar voorzitter doorgeschoven. En verder hebben we twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Eline Boonman en Anne-Marie Verton zorgen er nu voor dat het bestuur weer op de originele sterkte van 7 man is. Wij danken Wim voor zijn enorme inzet de laatste 10 jaar!

De Kerstboomverbranding moest vanwege de weersomstandigheden een week uitgesteld worden. Achteraf gezien was dat een goede keuze. Daar waar in vele dorpen om ons heen de Kerstboomverbranding letterlijk in het water viel, was de avond in Sir er eentje om niet te vergeten. In een windloos decor en onder een schitterende sterrenhemel hebben we met z'n allen kunnen genieten van het samenzijn. Volgend jaar staat de Kerstboomverbranding gepland op vrijdag 13 januari 2012.

Ondertussen zijn we druk doende met de voorbereidingen voor Koninginnedag 2011. Dit jaar zal het programma qua tijd, iets anders verlopen omdat de fanfare een iets ander tijdstip zal hanteren. Wij zullen u hierover nog op de hoogte brengen. Verder is de Oranjeband ook alweer een paar weken aan het oefenen. Wij hebben al een paar voorproefjes mogen horen en het klinkt allemaal weer veelbelovend!

Verder willen wij jullie bij deze al enkele data voor activiteiten voor dit nieuwe jaar opgeven. Op 30 april 2011 vieren we (uiteraard) Koninginnedag. Van maandag 20 juni 2011 tot en met donderdag 23 juni 2011 meelopen in de Zierikzeese Avondvierdaagse. Op vrijdag 1 juli 2011 vieren we het Midzomernachtfeest. De dorpsBBQ staat gepland op vrijdag 26 augustus 2011. Op vrijdag 28 oktober staat Halloween op het programma en op zaterdag 26 november 2011 hopen we dat Sinterklaas bij ons langs komt.

Heeft u een leuk idee om in Sir het plezier en de leefbaarheid te vergroten? Laat het ons weten! Als het uitvoerbaar is

(organisatie, tijd, geld) dan kunnen wij er aan werken. Met de vele vrijwilligers die ons dorp kent maken vele handen licht werk ☺. U kunt ons bereiken per e-mail: sirvooruit@zeelandnet.nl of via de Twitter: <http://twitter.com/#!/sirvooruit>. Of spreek gewoon een van de bestuursleden aan: Petra van der Zande, Ton Wingelaar, Frans Parrin, Jaap Jan op 't Hof, Annelies Oomen, Eline Boonman of Anne-Marie Verton.

Wist u ook dat Sir Vooruit een Hyves-pagina heeft en een community-pagina bij Zeelandnet? Zie ook: <http://sirvooruit.hyves.nl/> en <http://communities.zeelandnet.nl/data/sirvooruit/>.

Tot ziens bij de activiteiten!

Uw secretaris van Sir Vooruit.





Actuele lijst AED's

Hieronder staan alle personen in Sirjansland die gecertificeerd zijn voor het bedienen van een Automatische Externe Defibrillator:

Jacqueline Kik-Stouten	Dillingsweg 20	64 2784 06 1252 3872
Wilma en Cees Struijk	Dorpsstraat 15	64 1372
Jessica en Richard Ahrens	H. de Vliegerhof 1	64 2115
Christine en Ton Wingelaars	H. de Vliegerhof 3	72 0345
Christa Stouten	Lageweg 6	64 2385
Sjanie Giljam	Lageweg 13	06 1369 5086
Adri Kieviet	Lageweg 38	64 3248
Dirk en Janny Fluijt	Sportweg 2	64 2108
Petra van der Zande	Sportweg 9	48 3807
Marjan van den Anker	Sportweg 16	64 3472
Jesca en Yvo de Bruin	Zandweg 3	06 3800 1653
Ton Hammink	Zandweg 4	64 1989

AED's hangen in ons dorp op de volgende plaatsen:

- **Verenigingsgebouw, Sportweg 1**, in de hal bij het herentoilet
- **Voor de oude smidse, Dorpsstraat 13**, tussen de lindebomen
- **Caravanpark Sirjansland, Zandweg 3**, buiten achter de kantine



De AED voor de oude smidse, Dorpsstraat 13, tussen de lindebomen.

Als u globale informatie wilt hebben over het gebruik van een AED, kijk dan op:

ehbo.nl/Brochures/2007/Poster_AED.pdf

of ga een reanimatiecursus volgen, zie:

reanimatie.nl

Mevrouw T. Kik heeft, na 25 jaar coördinator en cursusleider te zijn geweest, haar taken overgedragen aan:

Christine van der Wekken, telefoon 48 2549



JE J J U

ik ben je J U

ik zit in groep 3

ik vind het leuk

het de juf

is trots op

ons

de juf is lief

ik ga

verhuizen

De kookpen.



Knolselderij-gehakttaartje

Door: Jacqueline Kik-Stouten

Hoofdgerecht, voor 4 personen:

Benodigheden:

- 8 plakken bladerdeeg
- ½ knolselderij (à 1kg)
- 2 eieren
- 300 g gehakt
- 1 bekertje crème fraîche (125ml)
- 100 g jonge kaas, geraspt

1. Verwarm de oven voor op 200 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier. Leg steeds 2 plakjes bladerdeeg naast elkaar op de bakplaat en laat ze elkaar 1 cm overlappen. Druk de naad goed aan. Prik met een vork gaatjes in de 4 deegbodems.
2. Snijd de knolselderij in plakken. Schil de plakken en rasp ze grof. Klop de eieren los. Meng in een schaal het knolselderijrasp met het gehakt, de eieren, de crème fraîche en de helft van de kaas. Voeg peper en zout naar smaak toe.
3. Verdeel de knolselderijvulling in een brede baan over het midden van de deegbodems; houd de randen vrij. Vouw de randen omhoog, zodat een bakje ontstaat. Bestrooi de taartjes met de rest van de kaas en bak ze in de voorverwarmde oven in 30-35 min. goudbruin en gaar.

Je kunt de taartjes 1 dag van tevoren maken. Laat ze afkoelen en zet ze afgedekt in de koelkast. Zet de taartjes op de dag zelf 15 min. in een voorverwarmde oven van 180°C.

Eet smakelijk!!!!

Ik geef de kookpen door aan: Quirina Kik



Staatsbosbeheer

2011

Orchideeën in Dijkwater en vleermuizen in het dorpsbosje.

Een excursie door Dijkwater is dit jaar ook weer mogelijk. Dat moet u beslist een keer doen!

De op één na grootste groeiplaats van Harlekijn orchidee in Nederland is in Dijkwater. De combinatie van een voedsel-arme, zandige, kalkrijke bodem met een hoge zoete grondwaterstand zorgen voor uitstekende groei-omstandigheden voor deze bijzondere plantjes. Er staan er duizenden. Na de Harlekijnen komen de Riet-orchissen in bloei, daarna nog de Bijen-orchis en de Moeraswespenorchis. In Dijkwater spreekt men van een blauw-grasland vegetatie met op de kalkrijke bodem orchideeën, zeegroene zegge, ratelaar en addertong op de wat zuurdere plaatsen. Al die verschillende plantjes trekken ontelbare insecten en beesten die insecten eten zoals bijvoorbeeld vogels en vleermuizen

Orchideeën excursies.

mei	zaterdag	07, 14, 21, 28	13.30 u	Dijkwater, orchideeën
	donderdag	12, 19, 26	19.00 u	Dijkwater, orchideeën
juni	zaterdag	04, 11, 18, 25	13.30 u	Dijkwater orchideeën
	donderdag	02, 09, 16, 23, 30	19.00 u	Dijkwater, orchideeën
juli	zaterdag	02	13.30 u	Dijkwater, orchideeën, cultuurhistorie

Informatie excursies.

Excursies onder leiding van een natuurgids door Dijkwater vertrekken vanaf de knotwilgendreef aan het eind van de Weg door Dijkwater tussen Sirjansland en Dreischor. De duur van de excursies is ruim 2 uur. Laarzen zijn aan te bevelen. Afhankelijk van het seizoen: cultuurhistorie, orchideeën en vogels. Info en aanmelden aan de balie van VVV Schouwen Duiveland, kantoor Zierikzee of op tel. 0900 2020233. Gewoon bij de gids ter plaatse kan ook.

Kosten € 2,00, kinderen tot 12 jaar € 1,00.

Vleermuiskelder in dorpsbosje.

De vleermuiskelder in het dorpsbosje is deze winter gecontroleerd op bewoning. Hoewel de omstandigheden in de ruimte jaarlijks verbeteren, heeft er deze winter nog geen vleermuis in overwinterd.

Binnenin de kelder was dit jaar sinds jaren het klimaat erg gunstig. Dat is te zien aan bijvoorbeeld de grote hoeveelheid pissebedden. Voldoende vocht is een basisvoorwaarde voor het overwinteren van vleermuizen. En nat was het de afgelopen winter. Nog steeds hangt er de geur van vers gemetselde stenen. Zolang de mufte geur van natte kelders niet overheerst zal er niet snel een vleermuispopulatie in overwinteren. De vleermuizen die er nu steeds rondvliegen hebben allemaal ergens anders een plaats waar ze overwinteren. Maar soms ontstaat er spontaan een nieuwe kolonie omdat er bijvoorbeeld geen plek genoeg meer is in de oude overwinteringsplaats. Dan hebben wij in elk geval een kelder in de aanbieding.

Kijk ook eens op: www.staatsbosbeheer.nl

Dirk Fluijt



luuk 126,
schrijven is leuk
juf sonja is en leu ke juf
le v heer beesjes zoeken
is leuk
ik lees al in kern o



Waar gebeurd

Oudejaarsavond 2010.

In ons dorps huis een gezellig samenzijn.

Het zal zo 12 uur worden en met z'n allen gaan we het glas heffen op het nieuwe jaar.

Ik loop even naar buiten.

Twee potige mannen staan hun laatste sjekkie van het jaar te roken.

Nieuwsgierig als altijd vang ik hun gesprek op.

Kerel 1: Goh, wat een mooi vest heb je aan zeg!

Kerel 2: (wrijft trots over zijn nieuwe kledingstuk.)

Ja, vind je? Ik zag hem liggen, gewoon bij C&A hoor, en dacht direct: goh, leuk vest!

Maar ze hadden er maar één meer, en eigenlijk had ik hem liever iets groter gehad...

Kerel 1: Nou, volgens mij is de maat wel goed hoor, je moet hem alleen niet te warm wassen.

Kerel 2: Ja, hij past nu wel goed, maar ik ben bang dat de mouwen straks te kort worden.

Kerel 1: Niet in de droger doen! Flink nat ophangen, aan de mouwen!

Mocht u denken dat deze conversatie verzonnen is... Niets is minder waar!

Wie raadt over welke twee macho's het gaat, komt in aanmerking voor een gratis pak wasmiddel...

Jeannette Jongman





Even voorstellen.

Hallo dorpsbewoners, er is ons gevraagd, omdat wij sinds kort bestuursleden van Sir Vooruit zijn, een stukje te schrijven in de Sirene over wie wij zijn!!!!

Voor diegene die dat nog niet weten of ons niet kennen (lijkt ons stug), wij zijn Anne-Marie Verton en Eline Boonman. Wij komen uit de jaren 70. Wij zijn rasechte STURJALLANDERS, dat betekent geboren in Sir. Wij zijn getrouwd, Anne-Marie met Huib en Eline met Laurice. Anne-Marie is moeder van 2 kinderen: Angelo en Romy. Eline is moeder van 3 kinderen: Willemieke, Mariëtte en Daan.

Anne-Marie woont aan de Lageweg en Eline woont aan de M.H. Jobsweg (Dit valt net onder Oosterland). Anne-Marie is werkzaam bij de Multimate bouwmarkt (voorheen Doeland). Eline is fulltime moeder en helpt mee op de boerderij.

Wij zijn in Sir Vooruit gekomen ter opvolging van Wim Mulders. Inmiddels hebben wij al wat activiteiten achter de rug zoals Halloween, Kinderdisco, Sinterklaasfeest, kerstboomverbranding.

Verder zijn wij nu al volop bezig met de voorbereidingen voor a.s. Koninginnedag. We hopen er met z'n allen een hele leuke dag van te maken, met natuurlijk mooi weer.

Wij hebben heel veel zin, om komende tijd ons in te zetten voor de activiteiten/feestelijkheden van het dorp.



Groetjes,
Anne-Marie (l) en Eline (r)



Kerkelijk nieuws.

14 mei rommelmarkt en verkoping te Sirjansland.

Op zaterdag 14 mei a.s. wordt er door de werkgroep Plovdiv van de hervormde gemeente in Sirjansland een grote rommelmarkt en verkoping georganiseerd in en rond de CZAV-loods aan de Lageweg te Sirjansland.

Naast de grote verzameling 2^{de}-handsspulletjes die u wordt aangeboden kunt u ter plaatse verse oliebolletjes, vis en kibbeling kopen.

Ook zullen er boeken, cd's, kaarten, bloemen en planten voor buiten, tassen, sieraden, zeepkettingen, allerhande borduuraccessoires, crea-spulletjes in en rondom het huis, kaas en eieren te koop zijn. Tevens kunt u (tegen betaling) gebruik maken van een gezellige koffiehoeck met eigengebakken cake of een heerlijk frietje met een ijsje.

Ook voor de kinderen is er heel wat te doen. Met het kopen van een spelletjeskaart worden zij op verschillende wijzen vermaakt.

Doordat de kosten van deze dag zoveel mogelijk zijn gesponsord door bedrijven uit de plaatselijke gemeente zal de opbrengst van deze dag volledig bestemd zijn voor de partnergemeente Plovdiv in Bulgarije.

We nodigen u hierbij van harte uit om deze dag een kijkje te komen nemen op deze altijd gezellige verkoping van 9.00 tot 15.00 uur. (tel.nr. 642749)

Pasen.

Binnenkort hoopt de Kerk weer het Paasfeest te vieren en - wat daaraan vooraf gaat - Goede Vrijdag. Op ons noordelijk halfrond valt dit samen met de lente. Nieuw leven. De natuur ontwaakt. "Een nieuwe lente en een nieuw geluid" zo dichtte Herman Gorter. Mooi, ontroerend en waardevol. Maar toch is dit maar ten dele de werkelijkheid, want tussen al dat nieuwe sluipt ook de dood rond. Ziekte en rouw gaan gewoon door. Is daarmee alles gezegd?

Nee, zegt de Bijbel. De tredmolen van geboren worden, leven en sterven is gestopt door de Zoon van God, onze Heere Jezus Christus. Hij stierf op Goede Vrijdag de dood van zijn Kerk en op Pasen brak hij door de dood heen, stond op uit het graf en leeft nu eeuwig aan de rechterhand van God de Vader. Voor alle ware Christenen geldt: geen oordeel meer, maar het eeuwige nieuwe leven. Dan herinnert de pracht van de natuur daar weer aan: een nieuwe lente en een nieuw geluid: Jezus leeft!

Met vriendelijke groet,

A. Moelijker, wijkouderling Sirjansland



Moppenpagina

Thema: Blondjes en Belgen.

Woestijn

Wat doet een blondje als ze achterna gezeten wordt in de woestijn?

Ze steekt haar linkerhand uit en gaat stiekem naar rechts.

M&M's

Waarom haten blondjes M&M's?

Ze zijn zo moeilijk te schillen.

Aardig bedoeld

Op een kille dag midden in de winter stopt een vrachtwagen voor een rood verkeerslicht. Achter deze wagen rijdt een dom blondje. Zij stopt achter de vrachtwagen, stapt uit, klopt op de deur van de vrachtwagen en roept: "Meneer, ik ben Peggy en u verliest uw lading!" De vrachtwagenbestuurder wil wel antwoorden, maar net op dat moment wordt het licht groen en rijdt hij door. Bij de volgende verkeerslichten gaat het net zo.

Op den duur raakt de vrachtwagenchauffeur het een beetje zat. Toen het blondje weer kwam, deed hij z'n raampje open en zegt: 'En ik ben Eric, ik strooi zout!'

Verkeerslicht

Wat doet een Belg als hij een verkeerslicht voor het eerst ziet? Hij stopt voor het rode licht, bewondert daarna oranje en groen, en rijdt bij het rode weer door, want dat had hij al gezien.

Tanden

Waarom missen Belgen 2 voortanden?

Dan kunnen ze zonder hun mond open te doen friet naar binnen schuiven.

Onder zee

Een Nederlander, een Amerikaan en een Belg zijn aan het opscheppen over hun onderzeeërs. De Nederlander zegt: 'Die van ons blijft wel 6 uur onder water!'

De Amerikaan zegt: 'Die van ons wel 12 uur!'

De Belg antwoordt daarop: 'Pfff, die van ons komt nooit meer boven!'

I'm Sorry

Een Engelsman, een Amerikaan en een Belg hebben ruzie. Even later komt de politie aanlopen. Snel maken ze het goed. De Amerikaan zegt: "I'm sorry". De Engelsman zegt: "I'm sorry too". De Belg zegt: "I'm sorry three".

Nieuwe helmen

In België is onlangs de wegenverkeerswet aangepast en moeten brommer- en motorrijders voortaan met een wollen muts op het verkeer in. De reden is een uitzending van het Belgische BRT programma Testaankoop waarin valhelmen werden getest. Bij een valtest werden een helm en een wollen muts vanaf de 10e verdieping van een flatgebouw gegooid. Het bleek dat de helm aan diggelen was en de muts geen krasje had.

Dat waren ze weer, voor de laatste keer! Groetjes Marc!

*Zo je ziet is dit de laatste moppenpagina van Marc!
Sinds 2008 heeft Marc deze rubriek samengesteld voor ons,
Marc, hartelijk bedankt!*

Gezocht:

*Wij zijn op zoek naar iemand die deze rubriek voor ons wil verzorgen. Zijn er nog moppenfanaten in groep 6, 7 of 8 die dit voor ons willen doen? Heb je interesse stuur dan een mailtje naar **sirenesir@hotmail.com** of bel naar één van onze redactieleden. Het zou leuk zijn als deze rubriek kan blijven bestaan!*

Luxe ijs...

Het grote nieuws van deze week was wel het winnen van de grote beker tijdens het schoolvoetbaltoernooi afgelopen woensdag in Zierikzee Sportpark Den Hogen Blok.

Bij de elftallen bleek onze school onverslaanbaar en bij het nemen van de vierde penalty in de finale tegen OBS De Meerpaal uit Bruinisse werd de eerste prijs binnengehaald. Nummer vier van Bruinisse ging hoog over het doel van Leander Kik en het feest kon beginnen.

Een paar maanden geleden werden op beide scholen de inschrijfformulieren ingevuld in de wetenschap, dat zowel Sirjansland als Nieuwerkerk dit jaar beschikten over behoorlijke talentjes. Die hadden we afgelopen jaar wel, maar toen ging het met het samenspelen hopeloos fout. Nu zijn we met een gemixt elftal van beide scholen een aantal keer gaan trainen in Nieuwerkerk onder leiding van juf Ellen en meester Tim.

We begonnen met een mager gelijkspelletje tegen De Schoener uit Brouwershaven (1-1). Daarna werden achtereenvolgens de St. Willibrordusschool uit Zierikzee met 2-1, CBS Op Dreef uit Bruinisse met 3-1, de Jan Wouter van de Doelschool uit Zierikzee met 3-0 en 't Kofschip uit Zierikzee met 4-0 van de mat gespeeld. Finale dus en dat werd weer een bekende ploeg, het gevreesde De Meerpaal, ook uit Bruinisse. Onder leiding van scheidsrechter Maarten Bruijnes werd het een spannende finale, waarin we zeker de sterksten waren, maar niet wisten te scoren. Dus penalty's en dat is altijd gokken. Het grootste talent van Bru en tevens het kleinste spelertje van het hele



toernooi knalde de bal keihard tegen binnenkant van de paal, waarna de ballen er feilloos van twee kanten in geramd werd. Totdat Leander er eentje stopte en vervolgens door Bru werd overgeschoten.

Daarna volgde de ontleding en kon aanvoerder Julian namens OBS Duiveland de cup in ontvangst nemen.

Vooraf beloofd, dat als "ze" zouden winnen er getrakteerd ging worden op luxe ijs. Gelukkig hebben we de Kreko nog in Sirjansland en vrijdag was het stralend weer, zodat alle groepen zeven en acht konden genieten van luxe ijs.

Half mei het finaletomooi ook in Zierikzee op woensdagmiddag op hetzelfde sportpark. Wie daar



Zeeuws kampioen wordt, mag naar Zeist voor het Nederlands kampioenschap schoolvoetbal. Nog even geduld dus....

Het kan raar lopen en hoewel we een aantal jaren geleden ook wonnen, loopt er nu wel een echt elftal rond met zeldzaam goede voetballertjes, acht van Nieuwerkerk en vijf van Sirjansland. Die vormen wel zo'n geweldig team, dat veel "kenners" langs de lijn er vol bewondering over spraken en het elftal zeker niet kansloos vonden voor het Zeeuws kampioenschap....

Doen we nog wat op school ook?

De Cito-eindtoets lijkt al weer lang geleden en we hebben als school dik boven het landelijk gemiddelde gescoord. Dat is niet alleen een geweldige prestatie van kinderen en leerkrachten, maar geeft de school ook weer even een inzicht in de kwaliteit en dus de opbrengsten. De schoolinspectie had de cijfers al voordat wij ze eind februari kregen toegestuurd en het is ieder jaar spannend hoe de uitslagen het oordeel over de school mede bepalen. Scoor je een paar jaar achter elkaar matig dan krijgt de school extra onderzoeken en moeten er verbeteringen in het onderwijs worden aangebracht.

Niet alleen de groep acht kinderen worden getoetst. Ook vanaf groep één worden toetsen afgenomen. Januari is een echte toetsmaand en eilandbreed worden er op lees-, taal- en rekengebied toetsen afgenomen, die allemaal in het leerlingvolgsysteem worden opgeslagen en stuk voor stuk worden geanalyseerd door leerkrachten en directies. Centraal wordt dan ook nog eens naar de opbrengsten gekeken en ook daar kan uit voortkomen, dat de resultaten en opbrengsten van het onderwijs moeten worden verbeterd. Een echte (af-)rekencultuur met soms niet al te prettige gevolgen binnen de school.

De afgelopen paar jaar is het accent meer en meer op de genoemde speerpunten lezen, taal en rekenen komen te liggen. De tijd, dat alles "leuk" moest zijn ligt (in sommige gevallen helaas!) achter ons. Voor

sommige mensen is dat echt even wennen, maar onze wijze mannen en vrouwen in Den Haag hebben als doel gesteld, dat het Nederlandse onderwijs weer in de top vijf moet komen. Binnen de scholen gaan er steeds meer "leuke" dingen af en we moeten ons elke keer opnieuw afvragen of de activiteiten, die we er bij doen niet al te veel leertijd kosten. Zaken als Boomfeestdag, feesten en partijen worden in aantal beperkt, omdat er te veel schooltijd mee gemoeid is. Gelukkig kan er nog veel en de lijst met extra activiteiten zorgt voor een aantal extraatjes op school, die we niet graag willen missen.



Na het geweldige voetbalresultaat zijn we ook met een schoolkoor begonnen te oefenen voor het muziekspektakel op 30 april, Koninginnedag dus. Vrijdagmiddag kwam de band op school en hebben we met twee geweldige gitaristen en een drummer twee fantastische popnummers geoefend, iets dat we de komende weken nog wel vaker gaan doen. Een geweldig geluid, als je tenminste var die muziek houdt en dat deden wij dus allemaal. Een echte band in



de school en dat is nog niet zo vaak gebeurd. Het zal een prachtig gezicht worden op 30 april, iedereen is gemotiveerd en het klinkt geweldig. Alvast een voorproefje op de website, www.obsduiveland.nl klik op Sirjansland, ga naar

nieuws en open het linkje onder het stukje Pink Floyd. Dat kan dus ook op een kleine school.

Onrust over de kleine scholen, in de PZC verschijnen met enige regelmaat uitspraken van politici, die het in sommige gevallen weer eens voorzien hebben op de kleine scholen, die het eiland rijk is. En dat zijn er een paar, ze zijn te duur en de gebouwen zouden niet meer voldoen. Ook over de kwaliteit worden vreemde uitspraken gedaan. Het lijkt vooral over geld te gaan en de gemeente heeft natuurlijk grote financiële belangen in die scholen zitten al was het alleen maar vanwege het feit, dat zij de scholen in eigendom heeft als

het om de gebouwen gaat. Obase, onze stichting voor openbaar onderwijs, is eigendom van de inhoud van de gebouwen en betaalt het personeel, dat in de scholen werkt. Moet er een gebouw vernieuwd worden, dan moet de gemeente betalen en zulke dure operaties staan voor de deur in Ellemeet en Noordwelle.

Ons dorp heeft nog steeds een school, al ruim meer dan honderd jaar en gelukkig is die school een paar jaar geleden zeer ingrijpend verbouwd en helemaal up-to-date. Toevallig deze week kwam het derde digitale schoolbord binnen, zodat alle drie groepen er eentje aan de muur hebben en de kinderen leren er ook op werken.

Kwalitatief doen we het nog steeds meer dan gemiddeld goed en vrijwel geen kind gaat naar het speciaal onderwijs, terwijl de uitstroom naar het voortgezet onderwijs op een goed niveau is. Gelukkig kregen we er de afgelopen weken weer een aantal nieuwe kinderen bij, zodat de onderbouw nu in de groepen 1-2-3 twintig kinderen heeft en we het schooljaar vermoedelijk met vijftig kinderen gaan eindigen. Wat voor onze kleine school ook erg belangrijk is, is dat Sirjansland deel uitmaakt van OBS Duiveland met een hoofd- en nevenvestiging. De ondergrens van dat soort scholen ligt veel lager dan die van een zelfstandige school, zoals bijvoorbeeld in Ellemeet.

Op dit moment worden allerlei proefballonnetjes opgelaten en zelfs de provincie heeft een groot rapport laten opstellen om te kijken of er verandering moet komen in het scholenbestand op het platte land. Het is nu even stil en vreemd genoeg zijn er flinke bedragen beschikbaar gesteld voor ver- en nieuwbouw in de Westhoek. Ik verwacht nog niet zo snel grote veranderingen en het is meer dan hoopgevend, dat minister van Bijsterveldt de periode, dat een school te weinig leerlingen mag hebben, heeft opgerekt naar vijf jaar, mits de kwaliteit op peil blijft.

We hebben nog altijd kwalitatief goed onderwijs in ons dorp en we zullen er alles aan doen om dat zo te houden. Natuurlijk hopen we ook, dat de inwoners van Sirjansland voor hun school blijven kiezen. Dat is natuurlijk ook in het belang van de leefbaarheid van ons dorp. En de leefbaarheid van een dorp, hoewel dat door een enkeling wordt betwijfeld?, is zeker ook gediend met het hebben van een school. We ervaren op school gelukkig, dat vrijwel iedereen achter dit idee staat en voor ons op school is dat een rustgevende gedachte.

Komende weken staat Pasen voor de deur en dat betekent eieren zoeken en samen eten, reuze gezellig en dan 's middags komt de enige echte schoolfotograaf. Daarna een erg lange meivakantie, met als hoogtepunt de 30^e april. In mei naderen we eind mei de schoolreis en dit jaar gaan we met z'n allen in een grote bus naar Tsja,

dat mag ik nog niet zeggen, maar de Ouderraad van onze school heeft wel een heel speciaal reisje voor de kinderen van groep 1-2-3 en voor de kinderen van groep 4-5-6-7-8 georganiseerd. Dit jaar ook een geweldige sponsor, Camping 't Hoge Zand, die de reis voor de allerjongsten sponsort. Opa Ton, van harte bedankt voor dit gebaar en we waarderen het zeer...

Groep 8 organiseert aan het einde van het schooljaar weer het jaarlijkse afscheidsfeest en de natuurouders organiseren, zoals elke twee jaar, een happening!

Begin juli weer een schooljaar voorbij en ik moet zeggen, dat het toch wel erg snel gaat.

Tot de volgende Sirene.

Gerard Oele
OBS Duiveland



*Omdat afscheid
nemen al
zo moeilijk is*



UITVAARTZORG

De Vlieger

voorheen Schoonaard



Schouwen-Duiveland

0111 40 2000

Goeree-Overflakkee

0187 60 1403

Dag en Nacht bereikbaar

www.uitvaartdevlieger.nl

Kleurplaat.



Vrolijk Pasen!

Redactie

Lo Piek,	tel. 641768
Jeannette Jongman,	tel. 720626
Corry op 't Hof,	tel. 643416
André van Gameren,	tel. 643025

Het e-mailadres van "De Sirene" is: sirenesir@hotmail.com
De kopij voor het volgende nummer ontvangen wij graag vóór 1 september 2011

Colofon

De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt twee maal per jaar in een oplage van 165. De Sirene wordt financieel mogelijk gemaakt door de dorpsraad van Sirjansland.