

De Sirene



De dorpskrant voor Sirjansland

Jaargang 9

Nr. 2 (oktober) 2010

Redactioneel

Na een (deels) warme zomer zijn nu de eerste blaadjes alweer aan het vallen en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe 'Sirene'.

Tja, dat las u een aantal jaren zodra u 'De Sirene' opensloeg. De creativiteit spatte er niet vanaf maar het was wel actueel!

Nu is het de laatste keer dat ik u redactioneel mag schrijven, want ik ben inmiddels verhuisd naar Oud-Beijerland. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan en ik hoop dat u het met datzelfde plezier las.

De nieuwe 'Sirene' staat weer vol met stukjes van enthousiaste dorpsbewoners. Wij zijn altijd heel blij met spontane reacties, maar juist de 'vaste' klanten vullen ons krantje! Elk half jaar kunnen we een beroep doen op een groot aantal mensen uit de meest uiteenlopende (vak) gebieden.

Iedereen doet zijn of haar best om de gevraagde deadline te halen en ik weet uit eigen ervaring dat het heel moeilijk is om op commando inspiratie te krijgen! Soms loop je dagenlang met een idee in je hoofd maar wordt het maar geen vlotlopend verhaal en een andere keer ben je gewoon helemaal leeg...

Ik wens alle schrijvers van onze 'Sirene' heel veel schrijf- en leesplezier. Jullie moeten er voor zorgen dat "DE SIRENE" blijft bestaan!

Bedankt voor de leuke jaren en ik zie jullie vast nog wel eens!

Groeten Sonja Huizer

Bedankt Sonja, voor alles wat je voor ons en ons blad hebt gedaan. Bij deze maken we melding dat Jeannette Jongman ons team komt versterken.

De redactie.

Inhoudsopgave

Redactioneel	1
Inhoudsopgave	2
Bedrijvigheid - KoffieThee&Zo	3
Toneelspel - De Schouwspelers	5
Advertentie - Taxi De Vlieger	6
Schoolse Zaken	7
Berichtje uit het verenigingsgebouw	12
De Kookpen - Crisisgerecht	15
Droomhuis - Bravenboer	16
Berichtje van de Natuurouders	18
Activiteiten in het dorpshuis	19
Trugkieke - Sluiting Bakkerij Bolier	20
Informatie van de Dorpsraad Sirjansland	22
Steunpunt Eenzaamheid en Hulpteam Sirjansland	23
In Detail - Fotopuzzel	25
Klassenwerk - Groep 7 en 8	26
Sirjansland Vooruit - IJsbaan	32
Kleurplaat	35
Staatsbosbeheer	36
Mijn hobby - Angelina	38
Certificaten AED	39
Advertentie - Uitvaartzorg De Vlieger	40





Om te beginnen zal ik me even voorstellen.

Ik ben Mark Verstraeten, eigenaar van het kleine koffie en thee speciaalzaakje KoffieThee&Zo.. in Middelburg.

U zult wel denken, wat doet een winkel uit Middelburg in "De Sirene"?

Dat komt waarschijnlijk omdat mijn busje bekender is dan wijzelf. Ik woon samen met mijn vriendin in de Kerklaan. En de meeste inwoners van Sir zien dagelijks, soms wel meerdere malen per dag het bekende koffiebusje door het dorp rijden.

Het winkeltje is gevestigd in een winkelstraat in Middelburg, de Langeviele. Dat is de straat waar meerdere kleine speciaalzaakjes zitten en ook de meeste zelfstandige ondernemers. En dus geen grote winkelketens die je in elke stad van 't land ziet.

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van koffie, thee en bonbons.

Ons assortiment is dan ook zeer diep. Meer dan 25 soorten koffie vanuit de hele wereld. Van Mexico tot Brazilië en van Indonesië tot Zambia. Overal waar koffie kan groeien hebben wij wel iets van. Er zijn drie branderijen die voor ons de koffie wekelijks vers branden zodat u van versheid gegarandeerd bent. En uiteraard á la minute vers gemalen voor welke manier van koffie zetten dan ook.

Met de ruim 150 soorten thee, waarvan 90 los, is er zeker voor ieder wat wils. Zo zijn er de zwarte en groene theeën. Maar ook de rooibossen en kruiden ontbreken zeker niet bij ons. Van puur natuur biologisch tot de meest gekke melanges, waar u ook van houdt, wij hebben vast wel een thee die u lekker vindt.

Belgische bonbons maakt de naam compleet. Ook suikervrij, chocolademelkstokken of 99% cacao.

Voor elk cadeau, cadeaubon, of zelfs kerstpakket bent u bij ons bij het juiste adres. Alles op maat gemaakt zoals u het wilt hebben.

Ik hoop dat u een idee heeft waar de Citroën Nemo elke dag heen gaat. En ik zie u graag een keer langskomen in het winkeltje. Dagje shoppen in Middelburg is echt geen straf hoor ;)

Bellen, mailen, hyven, sms'en kan ook hoor, want het is 2010 hè? dus alles kan.

Groeten,

Mark Verstraeten
KoffieThee&Zo..
Langeviele 48
4331 LV Middelburg
0634772806
middelburg@koffiethleenzo.nl



Toneelspel



Aan de inwoners van Sirjansland en omgeving,

Wij vinden het telkens een eer om in jullie dorpskrant een stukje over onze toneelvereniging te schrijven. Allereerst willen wij iedereen bedanken die naar onze laatste voorstellingen in december 2009 met zo velen zijn komen kijken. Geweldig! De zaal was alle vier de avonden vol!

Ook dit jaar zijn wij weer begonnen met onze repetities. We hebben er weer veel zin in, maar wanneer we weer gaan optreden, is nog niet bekend. We zullen dit ruim vantevoren bekendmaken.

Om onze toneelvereniging te versterken willen we het volgende gaan organiseren:

KENNISMAKINGSAVOND

op donderdag 4 november, 20.00 uur in het Verenigingsgebouw. Altijd al eens toneel willen spelen of misschien vroeger toneelgespeeld en nu weer zin om de planken op te gaan? Dan is dit je kans!

Op de kennismakingsavond willen wij samen met belangstellenden speeloefeningen doen en samen met jullie een gezellige avond verzorgen, zodat je vast een beetje kunt voorproeven van de sfeer van onze vereniging.

Wij hebben voortaan het verenigingsgebouw in Sirjansland als onze thuisbasis. Elke donderdagavond repeteren wij hier voor een nieuw toneelstuk van 20.00 tot 22.30 uur. Wij zijn dringend op zoek naar enthousiaste mensen, die zich willen inzetten voor een mooie productie. Spelers, maar ook mensen die het leuk vinden om achter de schermen mee te helpen (grime, techniek, geluid, decorbouw, kleding, rekwisieten, souffleren, enzovoort).

P.S.: de consumpties zijn voor eigen rekening.

Wilt u op een andere datum een repetitie meebelevén, dan bent u ook van harte welkom.

Graag tot ziens, als medespeler, medewerker of als publiek.

Namens toneelvereniging "De Schouwspelers",
A.C.M. Zwiers-Heuer, secretaris
antonzwiers@hotmail.com
tel. 0111-481508



taxi de vlieger

*schouwen-duiveland
goeree-overflakkee*



Wilgenstraat 12
4307 DA Oosterland
E info@taxidevlieger.nl
www.taxidevlieger.nl



zorgvervoer rolstoelvervoer groepsvervoer

Zorgtaxi Nodig?
Bel 0111-641562

CZ • VGZ • ACHMEA • Trias • Univé • OHRA
Goudse • NN • ONVZ • DSW • Etc.



Een nieuw schooljaar en een plek voor de jeugd...

Het schooljaar is al weer meer dan een maand aan de gang en de kinderen wennen zoals gebruikelijk aan hun dagelijkse gangetje. Allemaal een groep hoger, soms een andere juf en soms, de kinderen van groep 5 een half uurtje langer naar school. De eerste weken is het nog afscheid nemen van een lange zomervakantie en is het nog wennen aan de regelmaat, die een schooldag met zich meebrengt. Ook voor de juffen beginnen de voorbereiding en de correctie weer de gewoonste zaak van de schoolweek te worden. Op onze school organiseren we ieder jaar aan het begin een voorlichtingsavond voor alle ouders om uitleg te geven over hoe wij het onderwijs aan onze kinderen geven. Voor ouders de gelegenheid om een kijkje in de keuken te nemen en alle vragen te stellen, die opkomen over onderwijs. Deze avonden worden meestal redelijk bezocht, al valt het wel op, dat de meeste belangstelling uitgaat naar het lezen van de kinderen in groep 3. Dat blijft toch één van de grootste veranderingen in het schoolleven van een kind, het leren lezen in groep 3 en natuurlijk verandert er dan ook wel heel veel in het kinderleven. De wereld wordt een stuk groter als je een boek(je) kunt lezen en je ziet de kinderen, die de handigheid van het samenvoegen van letters tot woorden doorkrijgen supertrots bezig met hun nieuw geleerde kunstje. Ook op school blijft dit één van de grote wonderen, die met hard werken wordt vormgegeven. Ooit kwamen de kinderen van de kleuterschool naar de "grote" school en die overgang was wel heel groot. Sinds 1985 is stukje bij beetje gewerkt aan het verkleinen van die stap en op de basisschool is al sinds die tijd geen sprake meer van aparte kleuter en lagere school, maar van de basisschool.

Op de tegenwoordige basisschool wordt ook al van begin af aan gewerkt aan de voorbereiding op het leesonderwijs. De

jongste kinderen krijgen al veel voorbereidende activiteiten, zodat het leren lezen niet als een onverwachte gebeurtenis komt. Ook doen de allerjongsten al oefeningetjes in het leren schrijven: bepaalde bewegingen worden geoefend, vaak zonder dat ze het zelf doorhebben om de goede schrijfbeweging eigen te maken. Natuurlijk allemaal met de bedoeling om de echte schrijfbewegingen onder de knie te krijgen.

Het leren en spelen, het zich ontwikkelen van kinderen, moet op een ononderbroken manier plaatsvinden, zodat na acht jaar basisonderwijs de kinderen voldoende zijn voorbereid op de stap naar het voortgezet onderwijs.

Elk begin van het schooljaar starten we deze manier van werken opnieuw op en de meeste kinderen blijken het ook wel weer heel fijn te vinden om na een vakantie van zes weken naar school te gaan en in hun eigen groep aan een nieuw jaar te beginnen. Zo'n eerste schooldag is altijd een beetje spannend (ook voor ons dus!!). Hoe zal het zijn, hoe is de nieuwe juf en hoe zijn de nieuwe kinderen in de andere groep? Wij zijn na de eerste schooldag altijd blij, dat de school weer is begonnen, want er moet vooraf veel geregeld worden om die dag te kunnen starten. Vele bestellingen worden al voor de vakantie gedaan en in de vakantie verwerkt. Ook wordt het toetsen van de kinderen vantevoren al georganiseerd, want in het huidige onderwijs is een hele toetscultuur ontstaan, waarmee de voortgang van de kinderen wordt bijgehouden en de verantwoording van het onderwijs wordt vormgegeven.

We hebben dit jaar een rustige start gehad en het eerste "feestje" hebben we erop zitten, het Braamfeest, dat we met Nieuwerkerk al sinds de fusie (1996) vieren. Braam, of eigenlijk professor Braam was een oud-leerling van de school in Nieuwerkerk en emigreerde ooit naar Amerika, waar hij zo goed studeerde, dat hij zelfs professor werd. Financieel ging het hem ook voor de wind en bij zijn sterven in 1931 liet hij een legaat na aan onze school en bepaalde in zijn testament, dat van de rente van dat legaat ieder jaar in Nieuwerkerk een feestje zou worden gehouden voor de kinderen. Het is geen vetpot meer in deze tijden, maar ieder jaar ontvangen we van het Braamcomité een bescheiden bedrag om een themafeest

van te betalen. Dit jaar het thema ridders en kastelen en er waren zelfs prachtig verklede kinderen. Bijna kon het feest voor de Sirse kinderen niet doorgaan, omdat er te weinig vervoer beschikbaar was voor de trip naar Nieuwerkerk. Op het laatste moment kregen we van Joke Geelhoed, moeder van Jordan, een hele touringcar aangeboden en zo kwam alles toch nog goed. De kinderen hebben een geweldig feest gehad en het leuke is, dat we de groepen van beide scholen mengen en ook stellen we de groepen zo samen, dat oudere en jongere kinderen samen kunnen werken in een groep. Dit werkt prima en kinderen, die elkaar nauwelijks kennen, helpen elkaar bij de spelletjes, die de hele morgen in en rond school worden gedaan. Onbetwiste topper was dit jaar de pony's van de familie Slootmaker (theetuin), die op een weilje naast de school de hele woensdagmorgen rondjes liepen met kinderen op hun rug. Wie even naar de website van onze school gaat, www.obsduiveland.nl, kan dit alles eens bekijken en zien, dat beide scholen op deze manier erg goed samenwerken.



Waar we ook dit schooljaar mee begonnen zijn, is het in de bus meenemen van onze allerkleinsten (groep 1-2) om gebruik te maken van de prachtige speelzaal, die onze school sinds twee jaar bezit op de locatie Nieuwerkerk. Het is een soort gymzaal voor heel jonge kinderen met een schat aan klim- en klautermaterialen. We gaan er elke week een keer naar toe en de kinderen vinden het prachtig.

Na twee jaar voorbereiding zijn we op het terrein achter de school begonnen met het maken van een plek voor de jeugd. Daar bleek behoefte aan te zijn en de belangrijkste reden om daar zo'n plek te realiseren is gelegen in het feit, dat deze weleens "hangjongeren" genoemde ploeg overlast veroorzaakte en in feite overal werd weggestuurd.

Binnen de Dorpsraad hebben we besloten een alternatief te zoeken en dat hebben we gevonden op een plek grenzend aan het sportveld van onze school. Sirjansland werd een paar jaar geleden aangemerkt als prioriteitskern op Schouwen-Duiveland en dat was het begin van een dik dossier met vergaderingen met de Gemeente, het Welzijnshuis, de politie en de afdeling samenleving aan de ene kant en aan de andere kant alle denkbare betrokkenen vanuit Sirjansland. Het definitieve plan, september 2009, hield in, dat we betere voetbaldoelen gingen plaatsen, dat er een stuk bestrating gerealiseerd werd, waarop een echte buitentafeltennis, een grote picknickbank, een basketballinstallatie en een aantal bankjes, met natuurlijk ook vuilnisbakken gerealiseerd moest worden.

Na eindeloos overleg en een ernstige krimp van het budget werden eind mei de beloofde gratis stenen door de Gemeente gestort (de oude bestrating van een deel van de Calandweg) en op 25 september hebben we de landelijke Burendag georganiseerd om met vrijwilligers uit het dorp een goede start te maken met de aanleg. De doelen werden al eerder geplaatst en onder leiding van Adrie de Jonge en Frank Dooge zijn we gestart met het grote karwei.

De familie Hart-en-Zoon uit Sirjansland hebben geheel belangeloos hun materiaal ter beschikking gesteld en de kranen bediend, waarmee de grondwerkzaamheden werden uitgevoerd. Dennis Slobbe heeft betonbanden en zand vanaf de Maasvlakte geleverd en leverde een gratis trilapparaat, waarmee het zand verdicht werd. Dorpsraadvoorzitter Bram van der Graaf en Laurice Boonman en nog enkele enthousiastelingen hebben keihard in hun vrije tijd gewerkt om er iets moois van te maken, Anita de Munnik blijkt prima te kunnen straten en Cees Struijk bleek de kinderen prima aan het werk te kunnen houden in de grote zandbak: we zijn goed op weg! We hebben eerst een deel van het schoolplein aangepakt, de zandbak is gehalveerd en de bestrating deels aangepast en vernieuwd, nieuwe banken en een extra plek voor de picknick. Daarna het uitzoeken van de enorme berg stenen, waarbij de kinderen ook geweldig geholpen hebben.



We zijn op dit moment (begin oktober) al twee dagen en een paar avonden bezig geweest en er zit inmiddels 22 kuub zand in en dit is veel, kan ik zeggen...Vrijwel alles met de schop weggelegd. We hebben veel plezier en Jacqueline en José hebben de catering perfect verzorgd. (wat een verrukkelijke soep!!!)

Ook petje af voor onze kernbestuurder, Wethouder Wim Stouten, die al heel wat keren zijn gezicht heeft laten zien en ons volop steunt met ons werk en onze strijd voor een paar extra bankjes! Enige klacht vormde de temperatuur van de Jägermeister, we zullen ons best doen dit op te lossen.

Het heeft de afgelopen week wel veel geregend en het terrein is wel een beetje kapot gereden.

We hebben de komende weken echt nog veel vrijwilligers nodig en ik vraag jullie allemaal, als het even kan, een handje te komen helpen. Het hoeft geen hele dag te zijn, een paar uurtje zouden geweldig helpen en het is voor een goede zaak, we hopen onze jeugd een goed uitgeruste (speel-)plek te bezorgen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten in ons dorp en ook veilig, zonder overlast te veroorzaken. Ik vraag echt nog eens om jullie medewerking, zodat we het karwei de komende weken af kunnen maken.

In ieder geval al heel veel dank in deze Sirene voor alle vrijwilligers(sters), die hebben geholpen, het is echt geweldig! Graag nog een idee voor een eventuele opening, want dat zal er zeker nog van komen! Op de website van onze school, www.obsduiveland.nl kun je op de afdeling Sirjansland een indruk van het werk krijgen.

Gerard Oele



Berichtje uit het Verenigingsgebouw.

September 2010

Druk in het verenigingsgebouw.

Het gebruik van het verenigingsgebouw is nog steeds in een rustig opgaande lijn. Voor dit najaar staat voor jong en oud en met hulp van het Welzijnshuis een aantal activiteiten op de rails. Dit in samenwerking met Dorpsraad, Sir Vooruit, school en Verenigingsgebouw. (zie activiteiten).

Onderhoud aan het gebouw.

Nog dit jaar vervangt Zeeuwlant rondom de dakgoten en komen er nieuwe dakvorsten op de nok. Verder zal binnenkort het schilderwerk buiten worden gedaan. Misschien komt er ook dubbel glas in de kozijnen langs de straatkant.

Wateroverlast.

Eind april heeft een gesprongen waterleiding bij de aanleg van een tweede cv ketel, gezorgd voor flinke wateroverlast op de zolder, in de hal en in de toiletten. Aanvankelijk werd gevreesd voor plafonds in de hal en toiletten. De schade is achteraf gelukkig meegevallen. Alleen de plafonds in twee toiletten en wat tegel en schilderwerk moet worden gerepareerd.

Nieuw marmoleum in de zaal.

In de zomervakantie is het marmoleum in de grote zaal vervangen. Het oude bleek niet goed te hechten aan de betonvloer.

Expositie.

Momenteel wordt het verenigingsgebouw opgefleurd door een expositie met schilderijen van Angelina Hermus, Dorpsstraat 11 in Sir. (het huis van de meulenaer).

Activiteiten.

Naast de vaste gebruikers, zondagschool, crèche, gym, kunstenaars, toneelvereniging De Schouwspelers, Sir Vooruit en Dorpsraad, staat er Halloween op 29 oktober, Sinterklaasfeest op 27 november, Nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari en op 29 januari midwinterfeest met als thema muziek uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw op de agenda. Daarnaast komt er met medewerking van het Welzijnshuis op gezette tijden een tijdschriften ruilmiddag en een jeugdactiviteit.

Tijdschriftenruilmiddag.

De tijdschriftenruilmiddag is op woensdag 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari, 9 maart en 6 april van 14.00 tot 16.00 uur. Het idee is om onder het genot van een gratis kopje koffie of thee de nieuwtjes onder elkaar uit te wisselen zoals dat vroeger ook in de winkel gebeurde en tevens wat tijdschriften onder elkaar ruilen. Breng zelf de tijdschriften die u wilt ruilen mee. Gratis toegang!

Jeugdactiviteit.

Onder deskundige begeleiding van medewerkers van het Welzijnshuis en enkele vrijwilligers uit het dorp worden op woensdag 24 november, 22 december, 26 januari, 23 februari, 9 maart, 23 maart en 20 april van 14.00 tot 16.00 uur activiteiten voor de jeugd georganiseerd. De activiteiten met een gratis consumptie kunnen bijvoorbeeld bestaan uit film kijken of "freubelen". De jeugd mag zelf aangeven wat ze willen. Deelname en toegang zijn gratis.

Op 9 maart is er een combinatie van tijdschriften ruilen en een jeugdactiviteit.

Het Welzijnshuis beslist aan de hand van de deelname, in januari 2011 of de activiteiten voortgezet zullen worden. Verdere wetenswaardigheden hierover zullen via een nieuwsbrief worden verspreid.

**Heeft u iets te vieren doe het dan
in ons gezellige verenigingsgebouw.
Bijna alle wensen kunnen worden ingewilligd.**

In het Verenigingsgebouw kunnen schilderijen of andere kunstobjecten worden geëxposeerd. Wie durft!!!! Aanmelden bij Christa of Janny.

Belangrijke telefoonnummers:

Informatie en verhuur

van het gebouw: Janny Fluijt, tel. 64 2108

Buffethouder: Christa Stouten, tel. 64 2385

Namens de beheerscommissie,

Dirk Fluijt



De kookpen



Crisisgerecht

Door: Lo Piek

Een tijd van bezuinigen en de broekriem aanhalen! Mijn ouders wisten in de jaren dertig van de vorige eeuw wel raad, hier een crisisrecept.

Ingrediënten:

4 grote uien, 6 tomaten, 2 eieren, margarine, ketchup, peper en zout.

Bereiding:

De uien in fijne stukjes snijden en goed bruin bakken in ruim boter daarna de grof gesneden tomaat toevoegen en het geheel in laten smoren met een beetje zout en peper.

Als bindmiddel de twee eieren toevoegen met een beetje ketchup en het geheel goed door elkaar roeren tot een stevige massa, een paar witte stevige boterhammen en de lunch kan opgediend worden.



EET SMAKELIJK!

Ik geef de kookpen door aan Jacqueline Kik.

Droomhuis



Mogen wij ons aan u voorstellen? Wij zijn Conny en Robert Bravenboer, sinds 1 april 2010 woonachtig op de Bredeweg 7 te Sirjansland. Het voormalige huis van de familie Sayers. Sommigen van u kennen ons misschien al van Koninginnedag of de dorpsbbq, maar ongetwijfeld zijn er nog een hoop dorpsbewoners waar we nog geen kennis mee hebben gemaakt.

Wij zijn vanuit Hellevoetsluis naar hier verhuisd. Robert is daar opgegroeid en ik woonde er sinds 18 jaar. Het vrije wonen trok ons allebei echter steeds meer aan en ons achtertuintje in Hellevoet werd ons te klein. Na al een tijdje naar huizen te hebben gekeken werd ik in september 2009 uit de keuken geroepen. "Kom nu eens kijken, als je dit ziet!".....

Het was de advertentie van de Bredeweg 7 op de internetsite van Den Ouden makelaars. Tja, hier gold duidelijk het bekende liefde op het eerste gezicht! Na het zien van de advertentie was ik niet meer te houden. De makelaar moest direkt gebeld en een afspraak gemaakt. Zaterdags was er een open dag georganiseerd en ik moest en zou als eerste aanwezig zijn. Maar Robert, wat nuchterder dan ik, redeneerde dat er in deze tijd geen rijen mensen voor de deur staan om een huis te kopen. Helaas voor ons was er niets minder waar. Tegen de tijd dat wij arriveerden zat er zelfs al een optie op het huis. Bij de rondleiding waren we helemaal verkocht, alles door de bekende roze bril bekeken was dit een droompaleis. Gelukkig konden we als 2e voor een optie worden genoteerd en na 2 spannende weken kwam het verlossende telefoontje... De andere partij had van de koop afgezien. Wij konden de koop rond gaan maken.

We gingen een spannend half jaar tegemoet waarin alles rond de koop zeker niet van een leien dakje ging. Ook gaan in zo'n periode onzekerheden je parten spelen. Zo afgelegen wonen is dat wel iets voor ons...? Je komt toch in een klein dorp, accepteren de inwoners je wel...? etc. Uiteindelijk hebben we 1 april de sleutel van ons "landgoed" in handen gekregen. Na de roze bril verruild te hebben voor een normale bril bleek het droompaleis toch wel een zeer grondige aanpak noodzakelijk te maken. Zoals jullie misschien wel hebben gezien zijn wij daar nog druk mee bezig. Stapje voor stapje wordt het huis en de tuin opgeknapt tot het ons droomhuisje is. In de afgelopen periode zijn we helemaal verknocht geraakt aan ons heerlijke plekje en hebben we Sir leren kennen als een geweldig dorp. We hebben het onwijs naar ons zin gehad met Koninginnedag en de bbq. Echt iedereen heeft ons op een enorm lieve en gastvrije manier opgevangen. Bedankt hiervoor! Wat ons betreft worden we hier oud en wie wil dat niet als je elke dag wakker wordt met dit uitzicht!!



Berichtje van de Natuurouders Sirjansland.

Hallo Sirenenaren,

Hier weer een klein berichtje van de natuurouders van Sir. Het nieuwe schooljaar is weer begonnen dus we zijn net weer opgestart met de activiteiten voor komend schooljaar. Het weer werkt nog niet erg mee maar er staan verschillende leuke excursies op het programma. Zoals elk jaar zullen we weer met de kinderen naar het Sirse bosje gaan om educatieve spelletjes te doen of onderhoudsklusjes. Ook zullen we leskisten met een bepaald thema van de Stichting Natuur en Milieueducatie met de kinderen van de verschillende groepen gaan doen.

Wij zijn ook nog op zoek naar actieve en enthousiaste mede-natuurouders of grootouders dus heb je interesse, meld je aan bij een van ons!

Anne-Marie, Lucia, Dineke, Mariska, Patricia, Wendy, Jeannet



Activiteiten in het dorpshuis voor jong en oud.

De dorpsraad, Sir Vooruit, het dorpshuis en het Welzijnshuis zullen vanaf 10 november twee keer per maand activiteiten organiseren in het dorpshuis: de ene keer voor de ouderen, de andere keer voor de jongeren van het dorp. De activiteiten zijn altijd op woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Voor de ouderen wordt het dorpshuis opengesteld voor een tijdschriftenruil. Heeft u nog (oude) tijdschriften, dan kunt u deze meenemen en omruilen voor andere. Ondertussen kunt u genieten van een heerlijk gratis kopje koffie en bijkletsen met andere bezoekers. Ook als u geen tijdschriften heeft, bent u van harte welkom. Gezelligheid staat centraal op deze middagen.

Voor de jeugd zullen de activiteiten elke keer anders zijn.

U kunt voor informatie contact opnemen met Ellen Mastenbroek van het Welzijnshuis: 0111-453444. De eerste activiteitenmiddag voor de jeugd is woensdag 24 november.

Overzicht data woensdag-activiteiten tussen 14.00 en 16.00 uur in het Dorpshuis:

Tijdschriftenruil:

10 november 2010
8 december 2010
12 januari 2011
9 februari 2011
9 maart 2011
6 april 2011

Jeugdactiviteiten:

24 november 2010
22 december 2010
26 januari 2011
23 februari 2011
23 maart 2011
20 april 2011

Dorpsraad wil vervanger voor bakker Bolier

Laatste winkel Sirjansland sluit

door Margreet van den Broek

SIRJANSLAND - Sirjansland raakt na de zomer haar laatste winkel kwijt. Bakker M. C. Bolier sluit op 30 september de deuren van zijn zaak. Dit tot grote schrik van de dorpsraad, die bang is dat de leefbaarheid van het dorp wordt aangetast. „We zullen alle zeilen bijzetten om toch een faciliteit voor Sirjansland te behouden”, aldus dorpsraadlid D. Fluijt.

De bakkerij aan de Korte Poststraat is een begrip in Sirjansland. Behalve brood worden er tal van andere levensmiddelen verkocht. Ook doen gasten van de drie plaatselijke campings er regelmatig hun inkopen. Op het oog een goed lopende zaak, die desondanks na 36 jaar de deuren definitief sluit.

Bolier wil er niet al te veel over kwijt. Hij vindt het onderhand gewoon welletjes. Hij is inmiddels zestig en werkte meer dan de helft van zijn leven in de bakkerij. „Ik heb genoeg uurtjes gemaakt, dacht ik zo.” Zijn vrouw, die achter de toonbank staat, kampt bovendien met lichamelijke klachten die het werk zwaar maken.

Voor de dorpsbewoners kwam het nieuws als een schok. G. Oele, ook lid van de dorpsraad, bestempelt de dorpswinkel als een 'sociale verzamelplaats'. „Veel mensen komen er op zaterdag hun boodschappen doen. Zelf kom ik er al bijna 24 jaar elke week, en dan maak je regelmatig een praatje.”

Café

Als de bakkerij sluit, blijft alleen het café nog over als centrale ontmoetingsplek voor de Sirjanslanders. Oele betreurt deze ontwikkeling. „De gemeente doet voortdurend onderzoek naar de behoeften van de kleine kernen, en komt met nota's over leefbaarheid op de proppen. Maar als je aan de



Mevrouw Bolier in de winkel. Voor veel Sirjanslanders tientallen jaren lang een sociale ontmoetingsplaats was, maar binnenkort de deuren sluit. foto Marijke Folkertsma

mensen vraagt wat in elk geval moet blijven, dan is dat eigenlijk maar één ding: een winkel.

„Dat is zo'n basale voorziening, maar hoe je geen maanden op te studeren.”

De dorpsraad beraadt zich inmiddels op een oplossing. „Daarvoor hebben we hulp van

buitenaf nodig. Dan denk je al snel aan Scoop, omdat die organisatie zich ook bezighoudt met de leefbaarheid op het platteland”, vertelt D. Fluijt. Volgens hem is het van groot belang dat er in Sirjansland een winkel blijft bestaan. „Het aantal inwoners neemt toe, er worden woningen gebouwd en er komt een groot kassencomplex met extra werkgelegenheid.” Het zou in zijn ogen ideaal zijn als er een combinatie komt van een bakkerij, een kruidenierszaak en eventueel een postagentschap.

Sponsoring

In Kerkwerpe is de Thuismarkt, die vorige week werd geopend, gesponsord door woningbouwvereniging Zeeuwend. Een mooie oplossing, meent Fluijt, maar niet zaligmakend. „Als dorpsraad staan we open voor alle mogelijkheden om in Sirjansland een winkel in stand te houden. We beseffen dat het vijf voor twaalf is. Wie uiteindelijk precies de helpende hand toesteekt, maakt ons eigenlijk niet veel uit. Als het maar gebeurt.”

10 jaar na sluiting, helaas geen nieuwe dorpswinkel.
Voor allen nog steeds een gemis!

Informatie van de



Dorpsraad Sirjansland

Oktober 2010

De Dorpsraad Sirjansland bestaat uit:

Bram van der Graaf (voorzitter)
Arieke de Reus (secretaris)
André de Jong (penningmeester)
Gerard Oele
Cees Struijk
José Schootemeijer
Jacqueline Kik-Stouten

In de vorige Sirene hoopten we erop dat we zo snel mogelijk konden beginnen aan de aanleg van de nieuwe jeugdplek. Als ik dit schrijf, zijn ze druk bezig om de speelplek aan te leggen met behulp van o.a. vrijwilligers uit ons dorp.

Het voortraject om dit alles te realiseren heeft helaas erg lang geduurd. Graag willen we Gerard heel erg bedanken voor zijn inzet hiervoor!!

In het Sirse bosje is een bankje geplaatst om van het mooie uitzicht te genieten.

Op de kruising Lageweg / Dillingsweg is de voorrangssituatie gewijzigd d.m.v. verkeersborden. De Dillingsweg is veranderd in een voorrangsweg. De belijning is eind september aangebracht, wat de situatie nu erg overzichtelijk maakt. Alleen het verkeer vanuit het Dijkwater wat afslaait de Lageweg in moet toch nog voorrang verlenen aan het verkeer wat vanuit de Dillingsweg van onder de dijk komt. Ook hier zou een

verkeersbord en haaiantanden moeten worden aangebracht. Er is hierover contact met het Waterschap.

De Dorpsraad heeft overleg gehad met Rijkswaterstaat over de zeer gevaarlijke verkeerssituatie Bredeweg / Rijksweg N59. Er is nog niets bekend, maar er wordt door Rijkswaterstaat serieus aan gewerkt. We hopen op de Openbare Dorpsraad vergadering van 15 november a.s. hier meer over te kunnen melden.

Namens de Dorpsraad Sirjansland

Arieke de Reus
Secretaris

Bezoek ook eens onze actuele website en belangrijke informatiebron www.dorpsraad-sirjansland.nl

Steunpunt Eenzaamheid en Hulpteam Sirjansland

De GGD Zeeland heeft op basis van onderzoek een inschatting gemaakt van het aantal eenzame ouderen op Schouwen-Duiveland. Zo'n 600 ouderen zouden zich in meer of mindere mate eenzaam voelen. Reden genoeg voor de gemeente en Het Welzijnshuis om extra aandacht aan deze mensen te schenken. Het Steunpunt Eenzaamheid van het Welzijnshuis is één van de initiatieven.

Steunpunt Eenzaamheid

Gevoelens van eenzaamheid is niet iets waar je mee te koop loopt en voor vele mensen is het moeilijk om uit te geraken. Het Steunpunt Eenzaamheid kan dan hopelijk iets betekenen. Het Steunpunt is te bereiken via telefoonnummer van het Welzijnshuis: 0111-453444

Als u contact opneemt met het Steunpunt zullen we samen met u kijken hoe wij u kunnen helpen. Door bijvoorbeeld de inzet van een vrijwilliger van de vrijwillige Thuiszorg of een andere (kerkelijke) organisatie wordt zoveel mogelijk aan uw behoefte aan contact en gezelligheid beantwoord. Echt: één telefoontje met het Steunpunt Eenzaamheid kan uw leven weer een stukje aangamer maken!

Maar het Steunpunt Eenzaamheid doet meer. Ook als u als inwoner signaleert of vermoedt dat er iemand in het dorp vereenzaamt, kunt u hiervan melding maken bij het Steunpunt. Vanuit het Steunpunt zullen wij dan met dit signaal aan de slag gaan. Er is hiervoor contact met een uitgebreid netwerk van professionele en vrijwillige organisaties op het eiland en in de dorpen.

Een voorbeeld daarvan is het Hulpteam Sirjansland.

Hulpteam Sirjansland

Een Hulpteam is een groepje mededorpsbewoners dat zich graag voor een ander inzet als dat even nodig is. Zo kunt u het Hulpteam inschakelen bijvoorbeeld als u vervoer zoekt naar het ziekenhuis, even de rolemmer buiten zetten als u ziek bent (of als het gesneeuwd heeft), een boodschapje meenemen, even wat aanspraak.

In Sirjansland is er ook een Hulpteam actief! Wilt u een beroep doen op het Hulpteam dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Kik van de Dorpsraad: 0111-642784.

Ook als u zich wilt aansluiten bij het Hulpteam, kunt u met Jacqueline contact opnemen.



In Detail

De oplossing van de vorige puzzel (april 2010): de voordeur van de woning Korte Noordstraat 3. Onder de inzenders was er ook een bijna goede: Dorpsstraat 12. Dat is precies dezelfde deur, maar wel groen geschilderd. Korte Noordstraat 3 is rood. Nou is De Sirene dus niet in kleur (nog niet), maar er is nóg een verschil: de loodslabbetjes aan de bovendorpel zijn duidelijk verschillend en dat is in zwart-wit ook zichtbaar. Het detail was dit keer dus weer belangrijk.

De nieuwe opgave: nu eens geen 'dood ding' waar je naar op zoek moet, maar een foto van een persoon. Alleen wel ruim 21 jaar geleden gemaakt. Wie is dit en waar woont zij? De achtergrond van de foto in detail bekeken geeft al een aanwijzing. De foto is ook weer in kleur te zien op www.dorpsraad-sirjansland.nl en klikken (bovenaan) op de Tab Dorpskrant.



De oplossing uiterlijk 13 november e-mailen naar: sirenesir@hotmail.com of een briefje in de brievenbus van Grevelingenstraat 13.

Trekking voor de prijs van € 10,00: bij de Openbare Dorpsraadvergadering op 15 november.

Veel succes!

André van Gameren

Deze keer hebben we de kinderen uit groep 7 en 8 gevraagd iets op de computer te maken voor de Dorpskrant. De kinderen mochten zelf weten waarover hun stukje ging. Zodat we vrij uit een lopende onderwerpen tegen komen. Helaas had niet iedereen zijn stukje tijdig af.

Watch onderzoek

Wij onderzoeken met Gr.7en8 twee keer per jaar de plas bij het Sirse bosje.

Wij onderzoeken welke kleur het water heeft, hoe het water ruikt of hoe diep het water is?

En welke planten er groeien. En

zo onderzoeken wij heel nauwkeurig de plas bij het Sirse bosje

We controleren ook of er veel rommel er in het water ligt,

maar we kijken ook hoe het er in

komt(door mensen). We kijken ook of er leven in of op het water is en we kijken ook welke.

Jan op 't Hof

Groep 7



Braamfeest😊😊😊😊

Wij zijn weer Braamfeest gaan vieren op Nieuwerkerk.

Dit jaar was het thema over de middeleeuwen.

Het was heel erg leuk.

Toen we gingen werden we opgehaald door een bus.

Je zat in een groepje, ik zat met een kind van Sir en de rest was Nieuwerkerk.

En met dat groepje ging je allerlei leuke spelletjes doen.

Zoals een ritje op een shetlander en ik mocht naast een shetlander Cleo lopen als er iemand opzat, daarna ging ik er zelf op en naast mij liep Priscilla.

Daarna ging je weer verder met een ander spelletje.

Zoals je eigen schild ontwerpen, slootje springen(met matten gemaakte sloot), stoelendans, worstelen, hoepeldans, boogschieten, stokpaardenrace, kasteelmuur maken, kasteel bouwen, hindernis baan en een spelletje op de computer😊.

Groetjes merel😊😊😊😊😊😊



Kippen

In april is mijn kip Findus in het water gevallen.

Daar was ik heel verdrietig over.

Waarschijnlijk vinden jullie dat raar, een meisje die huilt
om een kip.

Maar ik was heel erg gehecht aan hem.

Wij thuis hebben nu een touw om de vijver gespannen,

Zodat de kippen niet meer in het water kunnen vallen.

Dus als je een kip hebt, en een vijver, dan kun je daar een
touwte omheen spannen, zodat de kippen niet in het water
kunnen vallen. Want ze verdrinken snel, omdat de veren
heel zwaar zijn.

De kip was een zijdehoender, dat is een kip die op een soort
lama lijkt. Findus lijkt heel erg op deze kip.



Deze kippen zijn van Martha van Dam.

Ik vond het heel aardig van haar, want als er iets gebeurde
met een kip, hielp ze mij ermee.

Martha fokt de kippen, en gaat met hun naar een show.

Dan föhnt ze de kippen.

Dan vind ik best grappig.

Kleine zijdehoenders zien er heel lief uit.
Op hun kop zitten nog niet veel veertjes.
Maar als ze groter worden, krijgen ze steeds meer veren op
hun kop. Je kan als ze klein zijn, het beste speciaal
kuikenvoer geven.
Dan groeien ze lekker snel. Ook moeten de kippen een
beetje dik zijn.
Bij deze kippen kun je een paar hanen bij elkaar doen.
Want ze zijn niet wild.

Dus deze kippen zijn echt super.
Lief, wollig en zachtaardig!!!

Fleur



Braamfeest 29-9-2010

Het thema was ridders, jonkvrouwen en kastelen.
Er waren heel veel leuke spelletjes.
Zoals; boogschieten, een schild
maken, slotgracht
springen, stoelendans, ringsteken en een filmpje
kijken.
En nog veel meer.
In de pauze kreeg je een broodje worst en een
bekertje sap.
Op het laatst kreeg je nog een oorkonde.

Marjolein

Sirjansland

De sfeer in sirjansland is zo leuk!

Iedereen licht wel eens in een deuk.

**Als je op straat de hond uitlaat kom je vaak mensen, dat is
super gezellig!**

Sirjansland is zeker NIET saai!

**We hebben een speeltuintje, ijsbaan (of in de zomer is dat
een voetbalveldje), een bosje(het sirse bosje), een kerk, een
school en hele leuke en aardige kinderen!**

We hebben genoeg te doen op onze dag.

**Eerst naar school, en dan buitenspelen huiswerk maken, of
ergens naar toe gaan.**

We hebben natuurlijk een dorpshuis.

Dit teken staat op het dorpshuis:



**Daar doen we veel dingen in zoals: met Sinterklaas,
mosselavond en nog veel meer!**

We hebben ook een echte vlag van sirjansland.

Dit is hem:



Groetjes , Alissia

Het schoolplein wordt veranderd

We zijn elke zaterdag bezig met het schoolplein.

*De bedoeling is een speelplek
een basketbal en een pingpong tafel
dat is van de gemeente
bij ons is alleen de zandbak verkleind
er helpen ook vaders mee*



*Gemaakt door Bart
Groep 7
O.b.s. duiveland*



Hoe is het nu met de ijsbaan

Precies één jaar geleden hebben we u geïnformeerd over de renovatie van de ijsbaan.

Dat was een stuk over de historie van de ijsbaan en de uitleg over wat er allemaal heeft plaats gevonden aan de Sportweg tot augustus 2009. De ijsbaan wordt door de gemeente inmiddels regelmatig gemaaid. De bermen rondom maaien zij 2 keer per jaar mee.

De gemeente heeft aan ons verteld dat wanneer we het terrein verder wilden inrichten dat we daar plannen voor mochten maken, maar dat alles zelf betaald moest worden door Sir Vooruit. Bij contributie ophalen vorig jaar is een bijdrage aan u gevraagd en er is afgelopen januari een spetterend benefietconcert van de Desperado's geweest, wat ook veel geld heeft opgebracht voor de ijsbaan. Er is dus een spaarpotje waar we wat mee kunnen doen.

En gelukkig, we hadden weer ijs afgelopen winter! Maar het was wel erg slecht ijs hoor. Dan vroer het weer en dan weer sneeuw. Dan weer even dooi gevolgd door weer vorst, maar ik denk dat we kunnen zeggen dat we naar omstandigheden best redelijk ijs hebben gehad en er is heel veel geschaatst. Prachtig voor de kinderen die weer met de schaatspret opgroeien en in zulke winters ook kunnen leren schaatsen. Maar voor de "oudere" garde ook ideaal om onder het genot van een drankje bij de koek- en zopiekar na te denken tot laat in de avond hoe de ijsbaan verder aan te pakken. Grote plannen werden bedacht, maar voor ons kleine gezellige dorpje moet het wel realistisch blijven.

Maar wat is er nu inmiddels gebeurd. De elektriciën in ons midden, Wim van den Anker,

heeft gezorgd voor een stroomkabel en stroomkast. Kees de Vlieger heeft die met zijn mini-graver van de zomer ingegraven zodat er nu aan 2 zijden van de ijsbaan een stroomkast is. Deze kabel is 120 meter lang, dus dat was best wel een klus om die in te graven, maar het is allemaal probleemloos verlopen. Omdat we nu 2 stroompunten hebben kunnen we de koek- en zopiekar aan 2 kanten van de ijsbaan plaatsen. Ook voorziet de kabel in de stroom voor de verlichting van de ijsbaan. Dat doen we met bouwlampen. Het is dus niet zo dat de lantaarnpalen die nu om de ijsbaan staan, aangaan. Dat gaat niet meer lukken met die oude palen. Toen Kees er met zijn kraan was hebben we ook houten bielzen geplaatst die we van Marieke Heijboer hebben gekregen. Deze bielzen staan in de ingang en we hebben daar veehekwerken voor gekocht om de ingang mee af te sluiten, indien nodig. Inmiddels hebben Sicco Soer en Ron Westerbeek de hekken er aangehangen en de ingang verder klaargemaakt.



De gemeente wil dat de ijsbaan vrij toegankelijk blijft. Zij hebben er geen probleem mee dat het pad aan de zijde bij de Zandweg wordt afgesloten. We willen daar nu het oude hek plaatsen dat eventueel open kan zoals bij de kerstboomverbranding. Maar verder zal deze zijde afgesloten worden.

Een geheel ander traject is de koek- en zopiekar. Deze kar hebben we nu inmiddels een paar jaar en is een fantastische kar voor Sir Vooruit. Maar er zijn altijd wensen en verbeteringen wat natuurlijk ook van de winter is bedacht. Frank Dooge is geruime tijd aan het prakkiseren geweest hoe

het één en ander te doen. We wilden namelijk een grote vlonder hebben als mensen wat willen kopen bij het raam van de kar. Afgelopen jaar lagen er allemaal paletten voor de kar maar dat is verre van praktisch, dus Frank aan de slag.



Nou het resultaat mag er zijn hoor. Er hangt nu een uitschuifbare vlonder onder de kar die uitgetrokken kan worden en er is een opstap gemaakt om er op te komen. Han Stouten heeft het raam wat verlaagd zodat ook de kleintjes onder ons een bekertje chocomel kunnen kopen en pakken. We willen nu nog legboorden in de kar maken en hem van binnen handig inrichten zodat het plezierig werken is.

Zo is er best wel veel gebeurd de laatste tijd voor de ijsbaan. Het is dan ook mooi om te zien dat er vanuit alle kanten hulp komt van mensen die aanpakken. Er moet nog wel het één en ander gebeuren maar grote dingen zijn inmiddels gerealiseerd. Het bestuur wil via deze weg alle vrijwilligers nogmaals bedanken die er toch zomaar heel wat uurtjes ingestopt hebben en waar we met z'n allen als dorp nog veel plezier van kunnen beleven. Inmiddels is er weer een ander vrijwilligers project achter de school aan de gang. Zo samen kunnen we ons dorpje plezieriger en leefbaarder maken. Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Hartelijke groeten,

namens het bestuur van Sir Vooruit
Jaap Jan op 't Hof

Kleurplaat





Staatsbosbeheer

September 2010

Haventje De Staert.

Haventje De Staert was tot 1954 de haven van Sirjansland. Nadat een nieuwe dijk het Dijkwater had afgesloten van de Grevelingen werd De Staert werkloos en dus overbodig. Men dumpte er na het permanent droogvallen afval in en er werden bomen op geplant waardoor het restant van de haven spoedig aan het zicht was onttrokken. Echter de contouren van de haven, de Muralt-muurtjes eromheen en het spuikanaaltje bleven goed bewaard.

Bloemdijken.

Al een aantal jaren heeft De Staert inclusief de dijk richting Sirjansland de aandacht van Staatsbosbeheer. De dijk is een bloemdijk met bijzondere planten, zoals Ruige Anjer, Agrimonie, Walstro en IJzerhart. Stuk voor stuk planten die houden van een schrale (voedselarme) droge bodem. Vroeger kwamen zulke planten massaal op de dijken voor. Door de komst van kunstmest en bestrijdingsmiddelen werden veel van deze dijken omgetoverd tot een monotone grasdijk zonder kruiden. Prima voor de begrazing met runderen en schapen maar erg eentonig. Staatsbosbeheer werd eigenaar van veel binnendijken. Op Tholen heeft Staatsbosbeheer ruim 140 ha. in bezit. Op Schouwen hebben ze inmiddels zo'n 30 ha. aan dijken in bezit. Het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen werd door Staatsbosbeheer stopgezet. Wel de begrazing met runderen en schapen is zoveel mogelijk voortgezet. De stukken dijk die niet kunnen worden begraasd

worden 1 keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt soms aan boeren verkocht en soms wordt het afgevoerd naar de energiecentrale of een composteerinrichting. Als die dijken niet zouden worden gemaaid zouden ze verruigen met bijvoorbeeld brandnetels en akkerdistels en zouden de bijzondere planten geen kans meer krijgen.

De dijk richting Stevensluis.

Dit jaar is de Noorddijk richting Stevensluis van eigenaar gewisseld. De nieuwe eigenaar wil van de voormalige zeedijk weer een mooie bloemrijke dijk maken en er schapen op laten grazen. Er is contact geweest met Staatsbosbeheer over het haventje De Staert. Een deel van het voormalige haventje hoort namelijk bij de Noorddijk. Misschien komt door de wisseling van eigenaar de wens om De Staert als cultuurhistorisch monument in ere te herstellen in een stroomversnelling.

Dirk Fluijt



Mijn hobby

Even een kort stukje van Angelina uit 't durp! Ik heb altijd veel getekend, en na een aantal drukke jaren met weinig crea tijd, ben ik nu bijna dagelijks aan het schilderen geslagen. Menigeen die mij rond mag zien lopen met een grote witte schort: nee, ik ben geen slagersopleiding aan het volgen! Dat is mijn kliederschort!

Ik werk het liefst met olieverf en mijn onderwerpen lopen nogal uiteen: van intuïtief/abstract tot min of meer realistische landschappen met een fantasy inslag. En dan kan ik weer een close-up maken van een struik of boom uit ons dorpsbosje. Ik schilder gewoon wat ik op dat moment leuk vind, het is maar net hoe de wind door de Dorpsstraat waait!

Zes van mijn werken zijn momenteel in het dorpshuis te zien. Dat is best wel spannend, maar ik vind het vooral leuk!

Angelina,
Dorpsstraat 11





Certificaten AED

De lijst van personen die op Sirjansland in het bezit zijn van een certificaat voor de Automatische Externe Defibrillator en dus bevoegd zijn deze te bedienen, is sinds begin dit jaar niet langer geworden. Hieronder volgen zij, met adres en telefoonnummer.

Jacqueline Kik-Stouten	Dillingsweg 20	64 2784 06 1252 3872
Wilma en Cees Struijk	Dorpsstraat 15	64 1372
Jessica en Richard Ahrens	H. de Vliegerhof 1	64 2115
Christine en Ton Wingelaars	H. de Vliegerhof 3	72 0345
Christa Stouten	Lageweg 6	64 2385
Adri Kieviet	Lageweg 38	64 3248
Dirk en Janny Fluijt	Sportweg 2	64 2108
Petra van der Zande	Sportweg 9	48 3807
Marjan van den Anker	Sportweg 16	64 3472
Jesca en Yvo de Bruin	Zandweg 3	06 3800 1653
Ton Hammink	Zandweg 4	64 1989

De AED's hangen in ons dorp op de volgende plaatsen:

- **Verenigingsgebouw, Sportweg 1**, in de hal bij het herentoilet
- **Camping 't Hoge Zand, Zandweg 4**, bij de telefooncel
- **Caravanpark Sirjansland, Zandweg 3**, buiten achter de kantine

Er wordt weleens de vraag gesteld: 'Wat te doen in een situatie van hartfalen, en er niet zo gauw een deskundige komt opdagen?' In het algemeen kan worden gesteld, dat iets doen altijd beter is dan niets. Om toch een beetje voorbereid te zijn, wordt aangeraden om de 5-stappen instructies op het volgende web-adres:

www.ehbo.nl/Brochures/2007/Poster_AED.pdf

aandachtig te lezen. Nog beter: volg een reanimatiecursus zie:

www.reanimatie.nl

of neem contact op met mevrouw T. Kik, telefoon 48 1808

*Omdat afscheid
nemen al
zo moeilijk is*



UITVAARTZORG

De Vlieger

voorheen Schoonaard



Schouwen-Duiveland

0111 40 2000

Goeree-Overflakkee

0187 60 1403

Dag en Nacht bereikbaar

www.uitvaartdevlieger.nl

Redactie

Lo Piek,

tel. 641768

Jeannette Jongman,

tel. 720626

Corry op 't Hof,

tel. 643416

André van Gameren,

tel. 643025

Het e-mailadres van "De Sirene" is: sirenesir@hotmail.com

De kopij voor het volgende nummer ontvangen wij graag vóór 1 maart 2011.

Colofon

De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt twee maal per jaar in een oplage van 165. De Sirene wordt financieel mogelijk gemaakt door de dorpsraad van Sirjansland.