

De Sirene



De dorpskrant voor Sirjansland

Jaargang 8

Nr. 2 (oktober) 2009

Redactioneel.

En dan ligt er alweer een spiksplinternieuwe "Sirene" voor u klaar. De redactie heeft uw dorpsgenoten weer bestookt met mails zodat wij de krant weer konden vullen met dorpsnieuws. Als u dit keer niet bij de gelukkigen zat die iets over ons mooie dorp wisten te vertellen, wees niet ongerust! U komt echt aan de beurt. Misschien via de kookpen of heeft u een leuke hobby die niemand achter u zou zoeken? En wie weet is uw bedrijf wel totaal onbekend op Sir, dan is hier uw kans om uw hobby of bedrijf meer naamsbekendheid te geven. Want wie weet er meer over uw hobby of bedrijf dan u?

Zet uw computer aan of pak pen en papier. Wij zitten het hele jaar klaar voor uw stukjes. En onthoud: er is niks saai. Als u niks schrijft, dan wordt het pas saai.

Mocht u het zijn vergeten, ons e-mailadres is: **sirenesir@hotmail.com**. De kopij voor het volgende nummer hebben wij graag vóór 1 maart a.s. binnen.

De redactie.



Inhoudsopgave.

Redactioneel	1
Inhoudsopgave	2
Informatie van de Dorpsraad Sirjansland	3
Feliciteit - Dirk Fluijt	4
Schoolse Zaken	5
Certificaten AED	9
Berichtje uit het verenigingsgebouw	10
Sirjansland Vooruit - Renovatie ijsbaan	13
Staatsbosbeheer - Cultuurhistorische monumenten	18
Moppenpagina - Allerlei moppen	20
In Detail - Fotopuzzel	22
Uitgaansrip - Komedie in het dorpshuis	23
De Kookpen - Vispotje	25
Natuurouders - Insectenparade in het Sirse bosje	26
Dierenasiel Schouwen-Duiveland	28
Even Voorstellen - Familie De Bruin	30
Klassenwerk - Groep 1, 2 en 3	32
Trugkieke - De meekrap	35
Feliciteit - Aad en Toos van Vugt	39



Informatie van de



Dorpsraad Sirjansland

Oktober 2009

Half september is er een voorstel verstuurd naar de gemeenteraad over de invulling van onze "hangplek" voor onze jeugd. We hopen dat hier voor het eind van het jaar een besluit over genomen wordt en we nu zo snel mogelijk een begin kunnen gaan maken. Lang genoeg gewacht nu....

Bij de Dorpsraadvergadering van 13 juli 2009 werd de klacht van diverse mensen gehoord, dat mobiele telefoongesprekken via KPN in ons dorp zeer dikwijls niet aankomen. De Dorpsraad heeft actie ondernomen richting KPN. Het volledige verslag hiervan is te lezen op www.dorpsraad-sirjansland.nl.

Verder zijn we nog steeds in overleg met de gemeente om de verkeersveiligheid te verbeteren, met name in de Lageweg. Toegezegd is dat de snelheid gemeten wordt, wanneer is nog niet bekend.

De afvalcontainer voor plastic gaat zeer binnenkort geplaatst worden bij de glas - en oud papier container. (Red.: deze is inmiddels geplaatst).

De eerstvolgende Openbare Vergadering staat gepland op 10 november 2009 en we nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Namens de Dorpsraad Sirjansland,

Arieke de Reus
Secretaris

Dirk Fluijt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau



Foto: PZC 30 april 2009

Tekst WereldRegio 1 mei 2009:

De heer D. Fluijt uit Sirjansland vervult in het kleine dorp allerlei functies. Vanaf midden jaren 70 is hij al actief voor het dorpshuis. Als bestuurder in de beheerscommissie in wisselende bestuursfuncties maar ook op uitvoerend gebied. Zo is hij sleutelbeheerder.

Bij hengelsportvereniging Dreischor is Dirk, zoals hij door iedereen aangesproken wordt, ook al tientallen jaren bestuurlijk betrokken. Op geheel eigen wijze, zo opent hij de vergaderingen als voorzitter altijd in het Zeeuwse dialect, heeft hij de vergaderingen omgevormd tot efficiënte bijeenkomsten.

Eveneens vanaf de zeventiger jaren is betrokkene bestuurslid van "Sirjansland Vooruit", de Oranjevereniging en voorloper van de huidige "Dorpsraad Sirjansland".

Dirk Fluijt was daarnaast mede-initiator om te komen tot de oprichting van een buurtbuslijn in Sirjansland. Mede door de inzet van Dirk is deze buurtbus er daadwerkelijk gekomen. Als natuurliefhebber organiseert hij voor de dorpsgenoten ook op gezette tijden natuurexcursies en heeft hij ervoor gezorgd dat er een vleermuiskeider in het dorpsbosje is gerealiseerd. Naast al deze activiteiten is beoogd decorandus reeds geruime tijd lid van de hoefdiercommissie van de wildbeheereenheid in de regio.

Van Harte Gefeliciteerd!!!!



Het schooljaar is weer begonnen....

Maandag 7 september was het weer zover, de school begon en als laatste van Nederland ging regio zuid na zes weken zomervakantie aan de slag. De meeste leerkrachten zijn dan al wel een weekje bezig en op donderdag voor de maandag houden we zogenaamde terugkomdagen, waarop de teams van OBS Duiveland bij elkaar komen om, al overleggend, een goede start van het nieuwe jaar te maken. Ook worden alle jaarbestellingen verdeeld en vindt nog een stukje overdracht van kinderen plaats en niet het minst onbelangrijke vormt de inrichting van de groepen, alles moet weer op de vaste plekken komen, want de schoonmaak brengt met zich mee, dat veel verplaatst is.

Ook komen er vaak nieuwe kinderen na de vakantie en die moeten, vergezeld van een dossier, een plekje vinden op de nieuwe school.

De kinderen zijn best een beetje zenuwachtig op en rond de eerste schooldag, maar dat gaat ook op voor de meeste leerkrachten. Het is ieder jaar weer spannend hoe het zal zijn en hoe de kinderen "terugkomen" van hun vakantie. Het begint al op het plein en als dan de eerste schoolbel van dat nieuwe jaar gaat, begint het meestal met een uitgebreid gesprek in de groep.

Ze hebben wel allemaal gespeeld, gespeeld en gespeeld. De kunst is dan uit te zoeken waar en hoe. Dat levert interessante gesprekken op en het lijkt erop, dat er minder op reis gegaan is. We hebben vooral vaak gelogeed en waren dit jaar ook veel op het strand.

De vakantie is die eerste morgen al snel uit de aandacht en de eerste boeken komen op tafel, ze weten het allemaal nog wel en het jaar is pas echt begonnen als de eerste vulpennen worden opgestart en de eerste rekentaken in de nieuwe schriften verschijnen.

De meeste kinderen zien echt uit naar de eerste schooldag en soms wordt dat ook openlijk verteld, ik heb me verveeld en vind het best weer fijn om de rest te zien. De regelmaat keert terug en het blijkt, dat velen er goed bij gedijen, al zie je de vermoeidheid aan het einde van de eerste schoolweek toeslaan. Ook bij de juffen en de meesters overigens. Veel gaat nog niet vanzelf en soms blijken er tekorten van materialen. Ook is het nog zoeken en wat zijn ze veel vergeten in de vakantie. Je hoort het ieder jaar en pas aan het einde van de tweede week komt de school weer echt op gang al duurt het toch wel zeker drie weken, voorat het woord vakantie nergens meer valt. Er wordt dan echt vooruit gekeken en de eerste evenementen dienen zich. Voor onze school het Braamfeest, maar eerst naar Den Haag. We hadden geloot en gewonnen: uit honderden ingeschreven basisscholen was Sir gelukkig, een hele dag naar het ADO-stadion om onder de bezielende leiding van Pierre Wind te horen hoe je gezond kunt leven en vooral eten. De grootste keuken van Nederland kookte onder zijn leiding appeluiensoep en de kinderen moesten met z'n tienduizenden antwoord geven op zijn vragen. Bij een goed antwoord gingen er meer appels in de soep en bij een fout antwoord werd extra zout toegevoegd. Maar natuurlijk eerst 's ochtends met een aantal enthousiaste ouders in de auto naar Barendrecht, daarna met de trein naar Den Haag, dan met de tram naar het Fore-park en tenslotte met de pendelbus naar het ADO-stadion. Voor onze bovenbouw (6-7-8) al een enorme belevenis, zo'n reis. In een grote drukte de hele ploeg bij elkaar houden, geen probleem, de kinderen letten geweldig op en zijn best wel voorzichtig om niet zoek te raken tussen tienduizend anderen. Eenmaal op de tribune keert snel de rust, als we allemaal een mooie zitplaats hebben. Voor even dan, want dan start een band met een daverend concert en verschijnt al snel een aantal beroemdheden op het veld. Wipneus en Pim, valschermspringers en natuurlijk Pierre Wind, die eigenlijk alleen maar hard over het veld rent en met tomeloze energie het publiek opzweept. Gymnastiek op de tribunes en calorieën vliegen het stadion uit.



Tenslotte de onvermijdelijke Sonja, jawel Sonja Bakker, die geblinddoekt mag proeven en binnen enkele minuten de catacomben in verdwijnt. The show is over en dan gaan we naar het luchtkussenpark op het stadionterrein, waar nog meer energie wordt afgegeven en dan weer terug naar het stadion, waar een enorme markt van standhouders ons van alles laat proeven, uiteraard supergezond en calorieloos, hoewel, die kaasfondue? Wortel-appel-uiensoep ook heel lekker en vooral warm, want de zon liet zich nauwelijks zien in de hofstad en zo'n gezonde opkikker doet wonderen. Tenslotte nog langs de gratis gadgets en dan op zoek naar de pendelbussen om de reis in omgekeerde volgorde te maken, richting Zeeland.

Alles perfect op tijd en de vrijdagspits viel geweldig mee, rond een uur of vijf weer veilig thuis en dan slaat bij sommigen de vermoeidheid toe. Voor ruim 25 euro en een paar liter benzine met 30 man een dag op stap, het eerste schoolreisje is binnen en maandag plus de rest van de week moet deze reisdag ingehaald worden en dat is niet altijd eenvoudig. Het huiswerk vliegt de deur uit en de school maakt zich op voor het volgende feest, Braam op woensdag en het blijkt, dat velen denken, dat Braam een bramenplukfestijn is, dat jaarlijks in de bramentijd gevierd wordt. Professor Braam is ooit in de 19^e eeuw in Nieuwerkerk geboren en zat op onze school in Nieuwerkerk, studeerde in Amerika af en werd uiteindelijk professor, die zijn eigen dorpje in Zeeland nooit kon vergeten. In zijn testament liet hij een bescheiden bedrag na, om elk jaar een feest van te geven. Het Braamcomité beheert de centen

en elk jaar is er feest op school. Dit keer Amerika en een aantal kinderen trad aan als cowboy, al waren er ook prinsessen en vele hoeden op pad gegaan naar Nieuwerkerk. Dit keer geen caloriearme hapjes van Pierre, maar onvervalste hamburgers en andere vette happen, die maar weer eens duidelijk maken hoe moeilijk, maar ook lekker (on)gezond ook kan zijn. De animo was groot en een grote foto in de PZC liet de volgende dag nog eens fijntjes zien, hoe lekker het was.

Op school is alles weer rustig en we hebben inmiddels een ontruimingsoefening achter de rug, want dat moet tegenwoordig ook allemaal en groot en klein moeten na een echte sirene zo snel mogelijk het pand uit. Daarna alles evalueren en kijken of het goed was. De brandweer controleert ook en dan krijgen we weer een bordje aan de muur met een zegeltje erop. Verder worden we al van ver voor de zomer bang gemaakt met de naderende griep en ook onze school doet eraan, gelukkig nog geen zieken, al kan dat snel veranderen. Een griepdemie in Sir, wie had dat ooit kunnen bedenken? We hebben met de kinderen afgesproken, dat ze allemaal tegelijk ziek worden, da's makkelijker voor de school en daarna gaan we gewoon verder waar we gebleven zijn!

De herfstvakantie nadert met rasse schreden en de eerste toetsen zijn gemaakt. De kinderen van groep drie leren in razend tempo lezen. Groep acht heeft de regels al gesteld en af en toe horen we geluiden over de Cito-eindtoets, al is die pas in februari.

De troonrede van september belooft niet veel goeds en in de personeelskamer wordt gerekend hoe het met de aanstaande AOW-leeftijden gaat uitpakken.

Gelukkig ben ik van voor 1960,

tot de volgende keer,

Gerard Oele





Certificaten AED

De personen die op Sirjansland in het bezit zijn van een certificaat voor de Automatische Externe Defibrillator (AED) en dus bevoegd zijn deze te bedienen zijn:

Jessica en Richard Ahrens	H. de Vliegerhof 1	tel. 64 21 15
Christine en Ton Wingelaar	H. de Vliegerhof 3	tel. 64 71 17
Wilma en Cees Struijk	Dorpsstraat 15	tel. 64 13 72
Dirk Fluijt	Sportweg 2	tel. 64 21 08
Ton Hammink	Zandweg 4	tel. 64 19 89
Petra v.d.Zande	Sportweg 9	tel. 48 38 07
Adri Kieviet	Lageweg 38	tel. 64 32 48

Op Sirjansland zijn sinds afgelopen voorjaar twee AED's.

Deze zijn te vinden:

- op **Camping 't Hogezaand, Zandweg 4**, bij de telefooncel
- in het **Verenigingsgebouw, Sportweg 1**, in de hal bij het herentoilet (zie ook bij berichtje uit het verenigingsgebouw).

Kijk ook eens op de website www.hartsd.nl. Hierop staat onder andere toegelicht wat een AED is en waar op Schouwen-Duiveland de AED's te vinden zijn.

Wilt u zelf een AED kunnen bedienen, neem dan contact op met Mevrouw T. Kik, telefoonnummer 0111-481808. Informatie over de reanimatiecursussen is ook te vinden op www.reanimatie.nl.

Corry op 't Hof



Berichtje uit het Verenigingsgebouw.

Steeds drukker in het verenigingsgebouw.

Het gebruik van het verenigingsgebouw is nog steeds in een opgaande lijn. Steeds meer mensen weten het gemak van bijvoorbeeld een verzorgde verjaardag te waarderen. Ten opzichte van 2008 is het gebruik nu al bijna verdubbeld. Dat is ook nodig want het verschil tussen huuropbrengst en kosten is te groot.

Stichting dorpshuizen.

Sinds december 2008 is er een overkoepelend stichtingsbestuur die de taken van de gemeente heeft overgenomen. Het gaat voorlopig dus alleen over de vroegere gemeentelijke dorpshuizen. Sommige dorpshuizen zijn ondergebracht in zelfstandige stichtingen en vallen hier dus nog niet onder.

Nieuwe coördinator.

De stichting dorpshuizen heeft een coördinator aangesteld, de heer Jan Lagendijk. De coördinator is de tussenpersoon tussen het stichtingsbestuur en de verschillende verenigingsgebouwen c.q. dorpshuizen/MFC. Wij hebben, samen met de buffethoudster al enkele gesprekken met de coördinator gevoerd met betrekking tot de gang van zaken in Sir en de mogelijke veranderingen op bestuurlijk vlak. De huurders zullen daar verder niets van merken.

AED (Automatische Externe Defibrillator)

Wanneer elke seconde telt.

Sinds dit voorjaar beschikt het verenigingsgebouw over een AED. Het apparaat hangt in de hal bij het herentoilet. In principe bedoeld voor de bezoekers van het verenigingsgebouw maar heeft u hem nodig trap dan gewoon de ruit van de voordeur in en open zo snel de beide deuren. De rest regelen we later.

Activiteiten.

Naast de vaste gebruikers, zondagschool, crèche, gym, kunstenaars, Sir Vooruit en Dorpsraad staat nog een activiteit gepland.

- **Toneeluitvoering. 11, 12, 18 en 19 december.**

Heeft u iets te vieren:

**Doe het dan in ons gezellige verenigingsgebouw.
Bijna alle wensen kunnen worden ingewilligd.**

Om het verenigingsgebouw op te leuken kunnen er kunstwerken worden geëxposeerd. Wie durft!!!!

Belangrijke telefoonnummers:

Informatie en verhuur

van het gebouw: Janny Fluijt, tel. 642108

Buffethouder: Christa Stouten, tel. 642385

Namens de beheerscommissie,

Dirk Fluijt



taxi de vlieger

*schouwen-duiveland
goeree-overflakkee*



Wilgenstraat 12
4307 DA Oosterland
T 0111 64 1562
F 0111 64 7333
E info@taxidevlieger.nl
www.taxidevlieger.nl



zorgvervoer rolstoelvervoer groepsvervoer



Renovatie ijsbaan

Begin augustus was het zover, met groot materiaal werd de ijsbaan onderhanden genomen.

Velen van u hebben de metamorfose gade geslagen van vochtig rietveld tot een mooi afgevlakt terrein waar inmiddels het gras gaat groeien.

We willen u eens meenemen hoe het een en ander gegaan is tot dat wat we nu bereikt hebben.

Sir Vooruit is in 1974 ontstaan uit de ijsvereniging en de Oranjevereniging. Zodoende is Sir Vooruit ook de vereniging die over de ijsbaan moet nadenken. Echter, eigenaar van de ijsbaan en beheerder is de Gemeente dus uiteindelijk hebben die het natuurlijk voor het zeggen. In het najaar van 2007 hadden we het tijdens de Sir Vooruit vergadering over de ijsbaan dat die zo slecht was en dat daar nodig wat aan moest gebeuren. Het was inmiddels een groot zompig rietveld wat niet meer machinaal te maaien was en zijn bestemming als ijsbaan niet kon waarmaken. We zijn toen naar de gemeente gestapt en het toenmalig Hoofd Openbare Werken Schouwen-Duiveland district Oost, Ab Verschoor, stond best wel positief tegenover een renovatie van de ijsbaan. De gemeente heeft verschillende ijsbanen op het eiland gerenoveerd en waarom zou dat op Sir niet kunnen gebeuren??

De staat van de ijsbaan was bij de gemeente ook een heikel punt want hij vond ook dat het zo niet verder kon. Nou, Ab had gelijk voor ogen hoe het aan te pakken dus dat klonk allemaal hartstikke positief.

Het idee was, en dat is inmiddels dus uitgevoerd, eerst waterniveaumontsters nemen, riet vernietigen, draineren, met kilverbord afvlakken en gras inzaaien. Op de drainage een pomp aansluiten die het water in de zomer naar de sloot pompt zodat je in de zomer een grasmat hebt die de gemeente kan maaien en die te gebruiken is voor spelen en sport voor de kinderen. De gemeente zal hem dan meenemen in zijn wekelijkse maaironde.

Vervolgens heeft, in de zomer van 2008, de gemeente waterniveaumontsters genomen, dit om te bepalen of de ijsbaan uitgediept moest worden of juist opgehoogd. Dat heeft te maken met het waterniveau van de omliggende sloten. De ijsbaan hoefde niet uitgediept of opgehoogd te worden volgens de technuten en dat scheelt behoorlijk in de kosten van de renovatie.

Ab Verschoor heeft toen een begroting gemaakt want het Plan van Aanpak was toen bekend.

Echter, Ab ging met pensioen en zijn opvolger Harry Davidse moest zich inwerken en met het Plan van Aanpak voor de ijsbaan meegaan maar ook hij stond er positief tegenover.

Dan is natuurlijk de vraag: "Gaat de gemeente dat nu echt doen???" De kosten werden begroot op € 10.000.

Het besluit wordt natuurlijk in dat grote grijze blikken gebouw genomen dat we allemaal wel kennen.

Aan Sir Vooruit werd gevraagd "wat doen jullie?" en "wat doen de inwoners van Sir eraan???"

Wij hebben toegezegd de inwoners te informeren. Sir heeft een rijke schaatshistorie en zeker nadat we in 2007 een paar dagen en in 2008 een paar weken hebben kunnen schaatsen was iedereen zich er wel van bewust dat er 'iets' moest gebeuren. We hebben toegezegd dat we bij het contributie ophalen een donatie vragen voor de ijsbaan. Verder had Sir Vooruit wat geld over van verkoop bij het schaatsen en zo verwachtten we een 2.500 euro bijeen te hebben waarmee we financieel konden helpen bij de uitvoering van het project.

Het één en ander is met de Dorpsraad overlegd en we hebben gevraagd of we in hun openbare vergadering van 7 april een toelichting konden geven.

De Dorpsraad vond dat prima en zo zijn de plannen op die vergadering toegelicht en Harry Davidse heeft namens de gemeente nog technische uitleg gegeven.

De aanwezigen reageerden toen best wel positief en het is dan een goed moment om met z'n allen uit te zien naar iets wat gaat gebeuren en dan komen allerlei ideeën naar boven op zo'n avond. Die betrokkenheid deed ons natuurlijk goed! De bestuursleden die in april – mei contributie ophaalden hebben bijgehouden wie wat betaalde voor de ijsbaan zodat, als de plannen niet door zouden gaan, we het geld konden teruggeven en vrijwel alle Sir Vooruit leden doneerden voor de ijsbaan*.

Maar wordt er nu werkelijk beslist door de hoge heren dat het kan doorgaan ???

Begin augustus belde Harry Davidse eindelijk naar Jaap Jan op 't Hof of hij het riet wilde gaan maaien want het drainagebedrijf zou komen draineren. "Hè hè eindelijk!!!!"



Daarna ging alles achter elkaar supersnel door. Er kwam op 10 augustus een draineringsmachine die 10 buizen op 60 centimeter diepte heeft weggelegd. De buizen komen aan de zijde van de Zandweg in een verzamelbuis die het water naar

* Op dit moment is door persoonlijke omstandigheden nog niet alle contributie voor 2009 (en eventuele bijdragen voor de ijsbaan) opgehaald. In die straten komen de bestuursleden de komende weken nog voorbij. Om in het 'project ijsbaan' niet te veel vertraging te laten optreden hebben een tweetal ondernemers uit Sirjansland persoonlijk borg gestaan indien onverhoopt de Sirse bijdrage niet bij elkaar gebracht zou kunnen worden. Echter, vooralsnog gaat de inzameling van de bijdrage voorspoedig. Chapeau Sirjansland!

een put brengt waar de pomp in hangt. Delta heeft een stroomkast aangelegd voor de pomp, ook te gebruiken voor eventueel overig elektrisch. Jaap Jan heeft de dikke rietmassa ondergeploegd zodat er zand bovenkwam. Bij dit ploegen kwamen 3 oude draineringsbuizen naar boven die op een diepte van 15 centimeter lagen. Veel te ondiep natuurlijk, kapot gereden en dat was wel de hoofdoorzaak dat de ijsbaan niet meer ontwaterde en zo nat bleef de laatste jaren. Na het ploegen is er met een kilverbord met laser het geheel afgevlakt en is er gras ingezaaid. Toevallig heeft het de avond na het zaaien gelijk heel veel geregend en toen stond de baan gelijk blank !!! Als het ging vriezen kon je zo schaatsen. Maar het was toen half augustus. Gelukkig is dat later weggezakt maar misschien was het niet best voor de pas gezaaide zaadjes, de tijd zal het leren. De pomp draait regelmatig en pompt het water naar de sloot en dat is een teken dat de drainage goed werkt. Later gaat de gemeente de pomp op een hoger niveau hangen, zodat hij niet constant hoeft te draaien. We boffen natuurlijk enorm met deze droge nazomer, dat kan niet beter en nu zal het gras moeten groeien. De bodem kan herstellen na jaren grotendeels onderwater te hebben gestaan en dat heeft zijn tijd nodig en dat moeten we de natuur gunnen.



Het past wel om te zeggen dat de gemeente in dit geval de zaak vlot en, voor zover nu bekend, goed heeft afgehandeld. We hebben nu een prachtig terreintje aan de Sportweg. Wie weet welke sporten er op de grasmat in de zomer kunnen plaatsvinden en hopen op veel schaatsplezier in de winter.

Maar nu de toekomst. De gemeente heeft de vloer opgeknapt, maar Sir Vooruit kan in overleg met de Gemeente best wel het één en ander eromheen verbeteren, aankleden.

De gemeente doet dat niet.

We willen een beroep doen op bedrijven of die iets willen doneren en er is aan de Dorpsraad gevraagd of die een bijdrage kunnen leveren voor verbetering van het terrein.

Maar we hebben ook ideeën nodig van "wat kunnen we dan doen???" Bijvoorbeeld, een hek, verlichting, een paar bankjes enzovoort..... Heeft u een idee? Laat het ons weten!

We rekenen op u dat u met ons meedenkt om zo een fraai terreintje te kunnen inrichten.

Een groot punt van zorg is wel dat het een gemeenschappelijke hondenuitlaathoek is. Op dit moment maakt dat nog niet zoveel uit, maar u begrijpt dat wanneer er ijs is of wanneer er, laten we hopen, een mooie grasmat groeit en de kinderen er kunnen spelen of voetballen dan moet dat wel gaan veranderen. Dat zal iedere hondenbezitter begrijpen.

We rekenen op u !!!!!

Laten we hopen dat we met zijn allen, maar vooral de kinderen, veel plezier kunnen beleven op het terreintje aan de Sportweg. Nogmaals bedankt voor uw donatie en kom met ideeën.

Groetend,

het bestuur van Sir Vooruit.





Staatsbosbeheer

Oktober 2009

Haventje De Staert.

Haventje De Staert was tot 1954 de haven van Sirjansland. Nadat een nieuwe dijk het Dijkwater had afgesloten van de Grevelingen werd de Staert werkloos en dus overbodig. Men dumpte er na het permanent droogvallen afval in en er werden bomen op geplant waardoor het restant van de haven spoedig aan het zicht was onttrokken. Echter de contouren van de haven, de Muralt muurtjes eromheen en het spuikanaaltje bleven goed bewaard.

Afstudeeropdracht.

In de jaren negentig van de vorige eeuw is in opdracht van Staatsbosbeheer door leerlingen van het Groen College uit Goes een reconstructieplan opgesteld voor het voormalig haventje de Staert. Het maken van zo'n plan was een afstudeeropdracht van een groep studenten en is heel grondig aangepakt. Tot in detail is uitgezocht en gedocumenteerd hoe het voormalige haventje functioneerde en hoe het was geconstrueerd inclusief de verankering van de loswal, de aanmeerpalen, de weegbrugconstructie en de bestrating.

Ringwalburg.

Het plan om de voormalige haven van Sir te reconstrueren is nog niet in uitvoering genomen omdat Staatsbosbeheer heeft gekozen voor een ander cultuurhistorisch monument, namelijk de Ringwalburg in Burgh. Dit plan is inmiddels naar tevredenheid volbracht en ziet er prachtig uit. Nu Sir zou je zeggen!

Echter, Staatsbosbeheer heeft nog meer cultuurhistorische monumenten dan De Staert op Sir die nodig een opknopbeurt kunnen gebruiken.

Weelzicht in Schuddebeurs.

Schuddebeurs, een plek waar de rijken uit Zierikzee in de middeleeuwen hun buitens bouwden. Tegenover het gerestaureerde buiten "Heesterlust" ligt de voormalige boerderij Weelzicht. Tussen Weelzicht en Heesterlust ligt het bosje van Weelzicht. Juist de bodem onder dat bosje herbergt nog veel van de oude glorie. Een plan om het gebied te reconstrueren ligt klaar. Er is in de bodem nog het reliëf terug te vinden van de vijverpartij en het theehuisje wat er op een heuvel heeft gestaan. Er is ook nog een restant van het oude hekwerk dat rond de trambaan heeft gestaan terug te vinden. Staatsbosbeheer heeft dat al voor een deel gereconstrueerd, evenals de beplanting langs Heesterlustweg. Dat laatste met medewerking van de gemeente en de eigenaar van Heesterlust.

U raadt het al! De Staert is nog niet aan de beurt!

Dirk Fluijt



"Een haas op zoek naar water"

Van Joke Goudzwaard kregen wij bovenstaande foto.
Zij gaf deze foto als titel "Een haas op zoek naar water" Ziet u hem ook?
Op deze foto zijn tevens de bekende Muralt muurtjes te zien.

Moppenpagina

Allerlei moppen

Dicht

Dokter tegen patiënt: 'Waarom heeft u die medicijnen niet ingenomen?'

De patiënt: 'U zei dat ik precies moest doen wat er op het etiket stond! En er stond: het potje goed gesloten houden!'

Roken

Twee schoorstenen komen elkaar tegen op straat. Zegt de een tegen de ander: 'Waarom kijk je zo chagrijnig?' Antwoordt de ander: 'Ik ben gestopt met roken!'

Oor

Een echtpaar foetert elkaar weer eens uit. 'Je scheldt maar,' zegt hij, 'bij mij gaat het toch het ene oor weer in en het andere uit!' 'Precies!' zegt zij. 'Dat komt doordat daartussen niks zit wat het vast kan houden.'

Biefstuk

Jimmy: 'Papa krijgt veel meer biefstuk dan ik!'

Marieke: 'Dat is logisch, hij is ook groter!'

Jimmy: 'Ja, geen wonder! Hij krijgt ook veel meer biefstuk!'

Smaak

Marijke tegen haar tante: 'Vindt u die koekjes lekker, tante?'

Tante antwoordt: 'Jawel, heel lekker!'

Zegt Marijke: 'Wat gek. Mama zegt dat u geen smaak heeft!'



Schoolluf

De kinderen op school mogen vertellen wat ze later willen worden. 'Ik wil model worden,' zegt Marietje. 'Maar als je daar nou te lelijk voor bent?' vraagt de juffrouw.

Zegt het meisje: 'Dan kan ik altijd nog schoolluf worden.'

Lelijk

Een echtpaar loopt in een museum. De vrouw zegt: 'Harry, kijk nou! Wat een ongelooflijk lelijk portret!'

Haar man: 'Bertha, zet je bril op en kom voor die spiegel vandaan!'

Hard gebakken

Vrouw bij de bakker: 'U bent een snertbakker! Dat brood wat u me gisteren verkocht was keihard!'

Bakker: 'Op mijn vakkundigheid valt niks aan te merken! Ik bakte al brood toen u nog in de wieg lag!'

Mevrouw: 'Dan heeft u me gisteren zeker één van die broden gegeven?'

Weghalen

Kees tegen Piet: 'Weet jij hoe je het beste een vlieg kunt vangen?'

Piet: 'Nou?'

Kees: 'Je jaagt hem naar zolder en haalt dan stiekem de ladder weg!'



Dit waren ze weer!

Groetjes Marc!

In Detail

De oplossing van de vorige puzzel (april 2009): van de woning Grevelingenstraat 11 was een groot stuk van het mos op de dakpannen, direct rechts naast de schoorsteen, weggepoetst, zie onderstaande foto's. Er waren helaas geen goede inzendingen, dus de prijs van € 15,- blijft gewoon staan.



De nieuwe opgave is weer een complete foto. De vraag: wat is dit voor een boompje/struik en waar staat hij? De foto is ook in kleur te zien op www.dorpsraad-sirjansland.nl en klikken (bovenaan) op de Tab Dorpskrant.



De oplossing uiterlijk 7 november e-mailen naar sirenesir@hotmail.com of een briefje in de brievenbus bij André van Gameren, Grevelingenstraat 13.

Trekking van de winnende oplossing doen we tijdens de Openbare Dorpsraadvergadering, dinsdag 10 november 2009. Veel succes!

André van Gameren



Uitgaanstip!!! Uitgaanstip!!!

Komedie in het dorpshuis

Na enige tijd uitstel komen de Schouwspelers uit Oosterland hun jaarlijkse toneelstuk toch spelen in het dorpshuis van Sirjansland. Zij hebben gekozen voor een hilarische komedie van de schrijver Alan Ayckbourn. Het stuk is getiteld: "Absurd Person Singular" wat door de Schouwspelers vrij vertaald is naar: "**Niet alleen gek**".

Het verhaal speelt zich af in drie verschillende keukens gedurende drie opeenvolgende jaren. Drie koppels vieren steeds kerstavond met elkaar. Op zich niets vreemds, ware het niet dat ze wat sociale klasse en levensgewoontes zo van elkaar verschillen dat je je afvraagt wat hen aan elkaar bindt. Uit de gesprekken die ze met en over elkaar hebben leert de kijker al vlug dat andere, eerder verborgen lijnen, tussen de personages lopen. Personages die trouwens allen een excentriek, gek, absurd kantje vertonen. Een kantje dat ervoor zorgt dat zich in elke keuken, elke kerstavond opnieuw, hilarische toestanden afspelen. Komedie. En toch... juist het komische toont de schrijvende wonden die mensen elkaar

toebrengen. Hoewel de personages door huwelijks- en vriendschapsbanden met elkaar verbonden lijken, blijken ze eenzaamder dan ze zich voordoen. Het lachen van de toeschouwer ontstaat dan ook vanuit een zekere gêne, zelfs herkenbaarheid.

Een prachtig stuk. Een komedie in de ware zin van het woord: vermakelijk, inventief, ongenadig scherp geobserveerd en tenslotte triest, omdat de mensen zichzelf tot karikatuur maken.

De schouwspelers weten het dorpshuis om te toveren tot een klein maar heel gezellig minitheater. Ze plaatsen het publiek op en voor de tribune en spelen hun stuk op de vlakke vloer. De benodigde decorstukken en een professionele belichting maakt het geheel compleet.

Kom Kerst vieren met de Schouwspelers!

De voorstellingen staan gepland op **11, 12, 18 en 19 december 2009**. Vanaf twee weken voor de voorstelling kunnen er kaarten voor de toneeluitvoering gereserveerd worden via telefoonnummer: 483058.



De kookpen



Hallo dorpsgenoten,
De kookpen heb ik ontvangen van Eline,
waarvoor dank. Ik heb het volgende recept bedacht:

Vispotje

benodigdheden, 4 pers

3 dl water
125 gr. margarine (roomboter mag ook maar wordt al snel te vet)
visbouillon (1 blokje)
1 theelepel dille (gedroogd)
1 mespunt oregano
1 eetlepel Maizena
1 zakje zeevruchten (AH diepvries)
kabeljauw filet (AH diepvries)

Breng het water aan de kook met daarin de boter (gesmolten) en het bouillonblokje.

Los de eetlepel Maizena op in een beetje koud water.

Zodra het water kookt met een garde de opgeloste Maizena door de saus kloppen tot de gewenste dikte is bereikt (saus aan de dikke kant houden), daarna beslist niet meer laten koken.

Voeg dan de kruiden, samen met de uitgelekte en ontdoode vis toe en laat het geheel op een sudderplaatje ± 15 min. stoven, niet te lang, want dan valt de vis uit elkaar en de rest van de zeevruchten worden taai. Eventueel nog op smaak brengen met peper, zout en nootmuskaat.

Lekker met gekookte aardappelen, worteltjes en een lik mosterd.

Het potje is natuurlijk nog veel fijner van smaak met verse vis, gamalen en mosselen.

Makkelijk en snel gerecht!

Eet smakelijk,

groeten Rudi Jongman.

De kookpen geef ik door aan onze bakker Rinus Bolier.



De hele school luistert naar het verhaal van Wendy over Meester Johns prentenboek.



Natuurouders in actie: Wendy en Dineke.



2 wespjes bij het 'angel poepen'

Insectenparade in het Sirse Bosje

Het afgelopen schooljaar zijn er weer verschillende leuke en leerzame excursies en activiteiten voor de Sirse kinderen georganiseerd in en rond de natuur. Om dit te organiseren werkt de school samen met de natuurouders. Elk schooljaar wordt er een programma bedacht, waarbij gebruik gemaakt wordt van leskisten die de Stichting Natuur en Milieu (NME) speciaal daarvoor ontwikkelt. Het natuurouder team bestaat uit Marisca Groot, Dineke Mulders, Lucia Groenewegen, Jeanet van Duin, Wendy IJzelenberg, Annemarie Verton, Patricia Molegraaf en 'erelid' Gerda Parrin.

De opvallendste activiteit was dit jaar natuurlijk het eindfeest. Hiervoor was het Sirse bosje omgetoverd tot een waar insectenparadijs. Overal waren 'natuurouderinsecten' opgesteld met hindernissen die de kinderen moesten nemen: mierenitjes naar de mierenhoop brengen, als rups een parcours afleggen, angels vangen, nectar happen en nog veel meer. Wendy had een prachtig verhaal gemaakt over Meester John die inspiratie zocht voor zijn prentenboek en waar -tot grote hilariteit- alle kinderen een -insecten-rol in speelden. De kinderen zelf hadden zich op school al voorbereid door het maken van insectenmaskers. Al met al een heel geslaagd feest, het is natuurlijk ontzettend leuk dat we dit met de hele school kunnen doen. Dat is een groot voordeel van een kleine school!

Het komend schooljaar zal uiteraard ook weer allerlei leuke uitstapjes of activiteiten op school bevatten voor alle groepen. Het programma daarvoor zijn we nu druk aan het samenstellen met de school. Het blijft erg leuk kinderen op deze manier enthousiast te maken voor natuur en milieu!

De Natuurouders.

Dierenasiel Schouwen-Duiveland

Toen Corry mij vroeg om iets te schrijven voor de Sirene dacht ik "ach, waarom niet over het dierenasiel Schouwen-Duiveland." Deze stichting is op papier op 25-02-1974 opgericht door een groepje dierenliefhebbers in samenwerking met de Dierenbescherming in Vlissingen. Het was de bedoeling dat dit asiel in Zierikzee als een tijdelijke opvang voor Vlissingen zou gaan fungeren. Geld was er toen nog niet om de bouw te realiseren, want ik herinner me dat mijn zus en ik langs de huizen in Dreischor gingen om mensen te vragen of ze "steentjes wilden kopen voor het te bouwen dierenasiel."



In de jaren 80 van de vorige eeuw werd het asiel uiteindelijk gerealiseerd aan de Zandweg 26 in Zierikzee, waar het nog steeds te vinden is. Het asiel staat geheel los van de Dierenbescherming in Vlissingen. Hoewel veel mensen op het eiland het asiel nog steeds de 'dierenbescherming' noemen, is dit dus niet het geval: het asiel is een geheel zelfstandige ideële stichting en een officiële, door de fiscus erkende ANBI. (= een Algemeen Nut Beogende Instelling.)

Het oude gedeelte van het asiel huisvest tegenwoordig de hondenverblijven en de ziekenboeg met quarantaineruimtes. Alle binnenkomende dieren (zwerf-/ afstandsdieren) moeten hier verplicht de eerste 14 dagen verblijven.

Omdat het asiel enkele jaren geleden getroffen werd door de zeer besmettelijke kattenziekte werd het bestuur en werden de medewerkers met hun neus op de feiten gedrukt dat de ziekenboeg/-quarantaineruimtes uit de jaren 80 absoluut niet meer voldoen aan de huidige wettelijke eisen en het Honden en Kattenbesluit. De uitbraak van deze ziekte veroorzaakte grote problemen: geen dier mocht erin of eruit. Torenhoge dierenartskosten en personeelskosten vanwege de vele uren die de beheersters toen hebben moeten maken en geen inkomsten vanwege afstand of plaatsingen.

U begrijpt dat dit niet al te lang had moeten duren. Het is natuurlijk een bedrijfsrisico, maar om dit toch te voorkomen in de toekomst moet het dierenasiel nu enorme kosten gaan maken om de ziekenboeg/-quarantaine wel aan alle eisen te laten voldoen om een dergelijke uitbraak te voorkomen.

Vandaar dat de laatste noodzakelijke verbouwing op de planning staat. Ook omdat ons asiel erkend wil worden door de Dierenbescherming in Den Haag is het bestuur genooddaakt om hier toch enige vaart achter te zetten. Echter de financiële middelen liggen niet voor het oprapen in deze huidige tijd. Omdat ons asiel afhankelijk is van een vast subsidiebedrag van de gemeente en giften of donaties van lieve mensen die ons asiel steunen.

Alhoewel de Stichting Dierenasiel Schouwen-Duiveland een taak van de gemeente uitvoert (het in bewaring houden van zwerv- en afstandsdieren) is de gemeente zeer terughoudend. Zelfs voor alle vergunningen die met de bouw te maken hebben is de volle mep in rekening gebracht. Wellicht moeten we dus wederom steentjes aan de man/vrouw gaan brengen. *Of heeft één van u een beter idee?*

Met vriendelijke groet,

Joke Goudzwaard
Secretaris Dierenasiel Schouwen-Duiveland





Even Voorstellen

In het voorjaar zijn we onverwacht weer thuisgekomen op Schouwen-Duiveland.

"Wij" zijn Madelief, Annemoon, Linde, Yvo en Jesca de Bruin. Toen we in maart aangenomen werden als beheerders op Caravanpark Sirjansland, u weet wel, aan de Zandweg, waren we in eerste instantie blij om weer te kunnen samenwerken als stel. Blij waren we ook om met onze meiden opnieuw te beginnen in een heerlijk huis, lekker in het groen, 'en met wel 3 speeltuinen' zoals de dames iedereen graag vertellen. Het is ook erg leuk om weer in de recreatie te werken op een prachtig park met mensen die daar heerlijk van hun weekend of vakantie genieten.

De leden van het caravanpark hebben ons allemaal vriendelijk ontvangen: we doen ons best om goede beheerders te worden, al lukt het ons natuurlijk niet om het altijd iedereen naar de zin te maken. Onze taken zijn voornamelijk het onderhoud van de gebouwen en voorzieningen, het oplossen van eventuele geschillen tussen de leden, het groenonderhoud en een deel van de administratie.

Dat we de verhuizing naar Sir zouden ervaren als thuiskomen hadden we niet verwacht.. Yvo is weliswaar als jochie van 6 met zijn ouders en broertje naar Oosterland verhuisd en is hier dus opgegroeid. Ikzelf kom hier ook al 19 jaar. Ik heb een zomer in Zierikzee gewerkt en op een dag zat Yvo op het terras van Concordia .. eigenlijk is dat dus het begin van dit verhaal! Het is voor ons onverwacht dat we het hier al zo snel als thuis voelen. Heerlijk.

We genieten elke dag van ons nieuwe leven hier op de camping en in het dorp. En wat voor een dorp... met name de school valt daarin op! Heel bijzonder is het om te zien hoe de kinderen elkaar ongedwongen en zorgzaam helpen en saamhorigheid uitstralen! Madelief zit in groep 2 en na de kerstvakantie mag Annemoon gaan proefdraaien .. ze kan niet wachten tot het zover is. Linde is bijna 2 en moet dus nog even geduld hebben.



Zowel Yvo als ik hopen hier met onze dochters veel gelukkige jaren door te brengen op Sir!

Wie daar zin in heeft, is van harte welkom bij ons voor een kop koffie of een borreltje!

Hartelijke groeten van Yvo en Jesca, Madelief, Annemoon en Linde de Bruin.

Klassenwerk

Deze keer heeft Sonja de kinderen van groep 1, 2 en 3 gevraagd om iets over de vakantie te vertellen.

Groep 1

Willy: Ik heb in een badje gespeeld, vond ik leuk. En nog een keer naar de ballenbak geweest.

Coert: Ik heb lekker in het zwembad gezeten en ook nog weggeweest naar Plopsaland. We zijn ook nog over de kop gegaan in een coole achtbaan en lekker in Frankrijk in een badje geweest. Ook nog stiekem met m'n kleren aan in het badje gezeten met Nina samen. Grappig hè?!

Eva: We zijn naar vakantie gefietst en de auto meegenomen. Een tekening gemaakt met hartje, stiften en krijtjes en schaar en puntenslijper. We gingen niet helemaal goed fietsen. Ruben was bij papa en ik bij mama.

Stijn: Ik ben thuis geweest en ook weg, een bril halen voor papa. Buiten gespeeld en trui's gekocht.

Naomi: Ik ben naar tante Ada geweest. Tante Ada was verjaardag geweest. Mama en papa was mee en grote oma. We hebben feest gevierd. Tante Annemarie, ome Huib, Angelo en Romy waren er ook bij. Frietjes met mamonaise gegeten.

Daan: Ik heb op de trampoline gesprongd en nog op de computer gespeeld. Nog gefietst met papa. Ik ben in de badkamer in bad geweest.

Groep 2

Megan: Ik heb buiten gespeeld, ik zat te spelen. Ik heb met Tristan verstopperkje gespeeld.

Jessie: We zijn naar Center Parcs geweest en daar was een heel leuk zwembad. Toen was er ook een heel leuk huisje en nog naar het pretpark maar eerst naar oma om te vragen hoe laat we naar Duinrell gingen. Toen nog 14 nachtjes slapen. Ik was in Duinrell met Jordy, Liza, Peter, oma, Demi, Earl en Jayjay.

Dave: Ik heb binnen gespeeld en buiten gespeeld. Op de camping geweest van tante Clien en op die van opa Sir. Ik heb met Mathijs op de camping gespeeld.

Madelief: Ik ben naar het restaurant geweest. Daar hebben ze twee glijbaans een rode en een groene. Ze hadden er ook een schommel en een hangrek waar je aan kon hangen. We zijn ook nog naar het bos geweest en een stok voor de hond weg gegooit.



Luuk: Ik ben in Disney geweest en toen naar Spanje, daar op de camping gezeten. In Disney in attracties gezeten en in de mijntrein, die is hard! En nog in het spookhuis geweest.

Groep 3

Mace: Ik ben naar waterglijbaans geweest en geduikt in binnenzwembad en er was ook een bubbelbad. We hebben nog gefietst naar een kasteel. Klimmen was niet makkelijk maar ik en Lois hebben wel geklimd. Er waren ook hagedissen.

Romy: Ik ben naar Friesland geweest. FEESTJE!! Naar tante Ada en ome Geert. Ik had een nieuwe vriendin, Liza. We hebben heel hard gefeest, harde muziek. Liza had in de camper geslapen. Justin en tante Marjan hadden in het huisje geslapen.

Nina: Ik ben in het Novotel in België geweest, een nachtje geslapen daar. 's Middags rondgekeken. Het was lang rijden. Toen zijn we in Plopsaland geweest, maar eerst daar ontbeten en 's avonds een ijsje gekocht en voor de baby gekeken, nou ja voor mama dan. We kregen ook een sleutel voor onze kamer. Het was echt heel lang rijden en dat vond ik niet leuk.

Mariëtte: Ik heb in een bootje gevaren met Lukas en Isabel en we zijn ook gaan zwemmen en gebarbecued en in een modderbadje gespeeld. We hadden circusje gespeeld en we gingen midden in de nacht naar huis. Belle was heel blij om ons weer te zien.

Jasper: Wij zijn naar Madurodam geweest en daar zijn allemaal huisjes en die zijn heel klein.

Jomme: Ik ben in de dierentuin geweest in Blijdorp en ik heb met Kevin gespeeld. Ook naar de C1000 geweest en twee GOGO'S gehad. Met papa naar Iguana geweest en we hebben schildpadden gezien en gekko's en krokodillen. En stickers van slangen gekocht. We hebben een aksolote gezien, dat is een soort salamander. (Red.: axolotl is inderdaad een salamander)



TRUGKIEKE: "DE MEEKRAP"

Samengesteld door: Lo Piek.



De meekrapteelt was vele eeuwen een specifiek Zeeuwse teelt. Bijna ieder dorp had in de achttiende en negentiende eeuw wel een meestoof. Ook Sirjansland was in het bezit van een meestoof "DE EENDRACHT" gesticht in 1857 gelegen aan de Molenweg. De meekrap gaf aan tallozen werk en leverde doorgaans een goed bestaan op. Het was wel een zwaar werk. "ETEN ALS EEN DELVER", is een bekend zeeuws gezegde. Het is aan de meekrap ontleend. Het delven van de meekrapwortel was zwaar. Men kreeg er honger van. Er moest dus flink gegeten worden om zijn lichaam in goede conditie te houden. Uit de meekrapwortel werd een rode verfstof bereid. Hiermee werden wollen stoffen en vooral laken geverfd. Wie oude schilderijen bekijkt, zal zien, dat vele kledingstukken die men in vorige eeuwen droeg, een diep donkerrode kleur hebben. De meekrapteelt was een driejarige teelt. Het duurde drie jaar eer men de planten kon oogsten. Oogstte men voortijdig, zoals sommige niet kapitaalkrachtige telers dikwijls moesten, dan kon uit de wortels alleen garancine oftewel racine bereid worden. Vrouwen en kinderen haalden van de tweejarige planten de "kiemen" af om deze opnieuw te planten. In het najaar werd het land diep omgeploegd. In het voorjaar werden de bedden gemaakt en werd de grond uitstekend bemest. De bedden waren ongeveer veertig centimeter breed. Het zetten van de meekiemen, vier kiemen op een rij, gebeurde in de tijd dat de sering en de appelrassen in bloei stonden. In het najaar van het tweede en derde jaar werden de meekrapbedden goed aangeaard en afgedekt om ze tegen de vorst te beschermen. In het derde jaar verdubbelde als alles goed was het wortelgewicht. Het ging namelijk om de wortelen van de planten. In september van het derde jaar waren de wortels rijp om gedolven te worden. Dit karwei mocht alleen door vakkundige personen gebeuren. Nadat de wortels enige dagen op het land hadden gelegen, werden ze naar de meestoof vervoerd.

De meestof leek op een grote schuur met een verhoogd voorgedeelte, de toren. Een meestof bestond uit vier gedeelten. Er was de koude stook voor de opslag van de gedolven wortels, de toren, het stamphuis en de ast of eest. Het bereidingsproces viel in twee hoofdbewerkingen uiteen. Er was de kunstmatige bewerking voor en na de droging en er was de verpulvering. Het drogen vond eerst plaats in de toren.



De wortels werden op lattenzolders uitgespreid. Ze werden daar gedroogd door het stoken van een gemetselde oven, de "oude man" genaamd. De droger zwaaide hier de scepter. Hij bepaalde op grond van ervaring hoe lang en op welke temperatuur er gedroogd moest worden. De wortels werden door middel van een windas naar de verschillende zolders gehesen en daar uitgespreid door helpers van

de droger, de op-en afdoeners. Dat karwei ging dag en nacht door. Daarna werden de voorgedroogde wortels naar de dorsvloer gebracht. Daar werden ze met vlegels in kleine stukjes geslagen, gezeefd en van stof gezuiverd. De bewerking hield hier op indien de in kleine stukjes gebroken wortel als racine verhandeld werd. Racine was dus een halffabrikaat. Een dergelijk product kwam ook uit de Levant. In het nabije oosten werden de wortels door de zon gedroogd. Zij leverden het lizari op. De verfstof uit de meekrap noemde men ook wel de alizarine. De racine kon nog verder verwerkt worden tot "hard goed". Dat werd gedroogd in de eest of ast. Dit was een twintig meter lang gebouw, waarin een stookplaats was aangebracht. Die stookplaats werd "het varken" genoemd. Aan het varken was een warmtekanaal gemaakt, dat met een paardenharen deken was afgedekt. Hierop werden de wortels nog eens vierentwintig uur lang nagedroogd. De meekrap was dan klaar om gestampt en gezeefd te worden.

In het stamphuis stond een rosmolen die door drie paarden werd getrokken, aangevuurd door de drijver. De rosmolen zette grote stampers in beweging, die in grote uitgeholde blokken vielen en waar de meekrap ingestort werd. Dit stampen gebeurde alleen 's nachts onder toezien van "de stamper". Men meende dat het daglicht de kleur zou beïnvloeden en dat men 's nachts minder last had van het vastkleven van het poeder aan de stampers. Het stampen gaf wel geluidsoverlast. Daar tilde men in die dagen niet zo zwaar aan. Het stampen werd onderbroken door het zeven. Men kende vier verschillende kwaliteiten. De onberooftde, meekrap met schil en al gemalen, de gemene, die de minste kleurstof bevatte en al vroeg door de zeef was gevallen. Op de zeef bleef de krap liggen, het poeder uit het betere binnenste deel. Gemene bestond uit een deel gemene en twee delen krap. Het betere product, één op één, bestond uit de helft gemene en de helft krap. Het afval van de genoemde kwaliteiten heette "mullen". De meekrap werd verpakt in vaten van vierhonderd tot zeshonderd kilogram. Het opveegsel werd zelfs verzameld en in een apart vat gedaan, dat "de beer" werd genoemd. Zestien verschillende personen vormden samen een besloten vennootschap om de meekrapzaak te exploiteren, "de partenrederij". Iedere aandeelhouder was hoofdelijk aansprakelijk met zijn gehele vermogen. Men moest dus vermogend zijn om deel te nemen in de meekrapteelt. De meekrapvaten werden gekeurd en van een keurmerk voorzien. Dit merk vertelde voor de insiders iets over de kwaliteit en de plaats van herkomst van de meekrap. In 1868 bedroeg de totale productie nog 70.000 ton ter waarde van 60-70 miljoen gulden. De meekrapteelt hield stand tot ongeveer de vorige eeuwwisseling. Men voerde ongeveer dertig jaar een vergeefse strijd, nadat in 1868 Duitse chemici erin waren geslaagd alizarine uit anthraceen, een bestanddeel van de steenkoolteer, af te scheiden. Een enorme catastrofe was het gevolg. De koopmansstand ging achteruit, de pakhuizen bleven leeg, de boerenaandeelhouders leden grote verliezen, de meestoven werden afgebroken en de arbeiders in de

meekrapcultuur moesten ander werk zoeken op een toch al verzadigde arbeidsmarkt.

Op de fundamenten van de meestoof uit Sirjansland werd in 1913 de hoeve van de familie Heijboer gebouwd. Na de ramp kwam de gedenksteen van de meestoof "DE EENDRACHT" onbeschadigd tevoorschijn, en is elders opgeslagen.



**Meekrapstoof "De Eendracht", Molenweg (nu: Lageweg thv. Sirse bosje), gesloopt omstreeks 1910.
Bron: Sirjansland in oude ansichten. Door C.P. Pols.**

tekst: "Meekrap vroeger en nu" van mevr. A.van Dijk-v.d. Peyl.
"Bruinisse in de loop der eeuwen" door S.A. Jumelet.
Elseviers W.P. encyclopedie.

Reischeque duizend euro voor Sirjanslands echtpaar



Dankzij een avondje uit eten bij De Proeverij kan het echtpaar Vught uit Sirjansland een mooie reis maken. Het koppel ging namelijk in de maand maart naar het Zierikzeese restaurant en besteedde daar minimaal vijftig euro. In het kader van de actie "Met De Proeverij naar de zon" liet het koppel een kaart met adresgegevens achter om die vervolgens in de "ton voor de zon" te deponeren. Vele gasten deden dat de afgelopen maand ook. Begin april trok notaris Lettinga van notariskantoor Klaassen uit alle ingevulde kaarten de winnaars. Het echtpaar uit Sirjansland won derhalve een reischeque van duizend euro. De familie Brinkman uit Nieuwerkerk won een diner voor vier personen en de familie Brinkman, maar dan uit Oude-Tonge, kreeg een dinerbon voor twee personen.

WereldRegio 10 april 2009.

Aad en Toos,

ook namens "De Sirene":

Gefeliciteerd!!!

*Omdat afscheid
nemen al
zo moeilijk is.*



UITVAARTZORG

De Vlieger

voorheen Schoonaard

Schouwen Duiveland

0111-402000

Goeree-Overflakkee

0187-601403

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Redactie

André van Gameren,	tel. 643025
Corry op 't Hof,	tel. 643416
Sonja Huizer,	tel. 642546
Lo Piek,	tel. 641768

Colofon

De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt twee maal per jaar in een oplage van 170. De Sirene wordt financieel ondersteund door de dorpsraad van Sirjansland.