

De Sirene



De Dorpskrant voor Sirjansland

Jaargang 6
Nr. 2 (oktober) 2007

Redactie

Dit jaar was de zomer al afgelopen voordat hij begon. Geen hittegolven en maar 22 echt warme dagen. We werden weer even met beide beenjes op de grond gezet. Dit is Nederland. Ten tijde van dit schrijven is het koud en gutst de regen naar beneden. En dan ga je toch zitten mijmeren over de winter. Zouden we dit jaar wel kunnen schaatsen, sleetje rijden en sneeuwpoppen maken die langer blijven staan dan één nacht? Gelukkig is De Sirene er weer in april om u dat te vertellen. Dus heeft u leuke verhalen, moppen, grappige voorvalletjes, iets wat u ook maar wilt delen met ons, mail of schrijf naar ons voor 1 maart 2008. Dan zorgen we er samen voor dat de volgende krant net zo dik wordt als die nu voor u ligt.

Ons e-mailadres: sirenesir@hotmail.com of neem contact op met één van de redactieleden.

Nu weer even terug naar de editie van deze keer. Hierin vindt u onze vaste rubrieken als bedrijvigheid, trugkieke, kerkelijk nieuws, de kleurplaat, klassewerk, de kookpen, even voorstellen en het nieuws van De Dorpsraad, het verenigingsgebouw en Sir Vooruit.

We hebben ook een nieuwe rubriek genaamd Mijn Hobby. Vorige keer was Jeroen Giljam de eerste met zijn slangen en nu fam. Hilleman en hun jaarlijkse Le Mans- uitje. Heeft u een leuke hobby waar u trots op bent of een hobby die niet zo bekend is, mail ons en u mag er alles over vertellen wat u kwijt wilt.

Ook komt u nog tegen de felicitaties voor de 'wereldberoemde' slager van Sijansland, die elk jaar het overheerlijke vlees voor de dorpsbarbecue verzorgt.

De redactie.



Begeleiding varieert van huiswerkbegeleiding, bijles, remedial teaching tot didactische onderzoeken.
Denk bijvoorbeeld aan structuur in huiswerk aanbrengen, planning en prioriteitsstelling. Maar denk ook aan het bijspijkeren van bepaalde vakken zodat iemand weer voldoendes haalt.

De redactie van de Sirene vroeg mij een stukje te schrijven over mijn bedrijf Studium Zeeland v.o.f. Bij het opstellen van deze Sirene was ik al bezig met een mogelijke kandidaat die het bedrijf over zou nemen (voornamelijk door tijdsgebrek had ik besloten het bedrijfje over te doen.). Dit is in september ook daadwerkelijk gebeurd; Michèle Pirard uit Middelharnis heeft zich ingekocht en zet Studium Zeeland samen met Cees Cosijn verder. Omdat dit echter in goede harmonie is gegaan en ik nog steeds contact heb met 'mijn' bedrijfje, wilde ik toch wel het e.e.a. op papier zetten en jullie wat meer vertellen.

Studium Zeeland is een bedrijf opgericht in het voorjaar van 2006 door Cees Cosijn en mezelf. Cees was onderzoek aan het doen in zijn gemeente Terneuzen voor het opzetten van een huiswerkbegeleidingsbureau. Omdat ik van mening was dat dit wellicht ook wel opgezet kon worden voor Schouwen - Duiveland, zijn we samen gaan praten over een bureau wat Zeeland breed ingezet kon worden. Dat resulteerde in hetgeen Studium Zeeland nu is. Het is een organisatie die beschikt over een bestand met vaste begeleiders (ca 50 mensen). Deze mensen zijn ervaren docent, pabo student of remedial teacher. Ook kan het bureau - indien nodig - gebruik maken van de kennis van gecertificeerde pedagogen.

Het werkgebied van Studium is naast Schouwen - Duiveland, ook Goeree Overflakkee, Tholen, de Bevelanden, Walcheren en Zeeuws Vlaanderen. Studium richt zich op leerlingen van het basis en het voortgezet onderwijs. In een enkel geval krijgen we ook vragen voor begeleiding van leerlingen uit het speciaal onderwijs.

Ook onze remedial teachers hebben het druk met een toenemende vraag naar begeleiding in dit specialisme. De afgelopen periode blijkt er veel vraag naar bijles in exacte vakken (met name wiskunde), Duits en het aanbrengen van structuur in huiswerk. Ook komt er veel specialisme bij kijken doordat we een groeiende vraag krijgen voor begeleiding van kinderen met een bepaalde vorm van autisme of bijzondere leerproblematiek.

Doordat Studium Zeeland de hele provincie en Goeree Overflakkee als werkgebied heeft en er gewerkt wordt met een vast bestand van begeleiders, is het bedrijfje tot nu toe nog uniek in Zeeland. Dit merk je ook door de toenemende vraag die er komt van ouders uit alle regio's. Vanuit Schouwen Duiveland begint de laatste tijd een toenemende vraag te ontstaan voor vooral begeleiding in wiskunde en begeleiding voor kinderen met Asperger (een vorm van autisme). Omdat de groep begeleiders op Schouwen - Duiveland nog te klein is, zoekt Studium voor die toenemende vraag vooral ervaren docenten exacte vakken, Duits en gediplomeerde remedial teachers. Ik had gezegd er geen reclame verhaal van te maken... maar een kleine oproep voor begeleiders mag vast wel ☺.

Ik kan nog veel meer vertellen over Studium Zeeland, maar het verhaal moet ook weer niet te lang worden. Mocht je toch nog meer willen weten, dan kun je altijd op de website www.studiumzeeland.nl kijken en contact opnemen met Cees Cosijn of Michèle Pirard.

Groetjes, Petra van der Zande



Mijn hobby

Pelgrimage naar Le Mans.
Door: Sabina Hilleman.

In 1994 stelde Martin voor om eens naar de 24 uren van Le Mans te gaan, het leek me een leuk idee dus waarom niet? We hadden de Corvette ingepakt en mijn 1 persoon tentje meegeomen, bij Koevoets nog een 1.20 meter brede matras aangeschaft en op pad gegaan. Martin stelde voor om bij een routers restaurant te gaan douchen en aan eten kwamen we ook wel.....

Geheel onvorbereid kwamen we op camping Blanche aan op een vrijdagmiddag, het was er druk, voor ons kleine tentje was er nog wel ruimte maar de grond was zo hard en die haringen gingen niet de grond in.... Een aardige Engelsman hielp ons met de zin; "would you like a hammer, en van de hamer werd het een "nice cup of coffee", en van het een kwam het ander. David en Peter, 2 broers, beide politieagenten, hebben ons de mooiste plekjes van de race laten zien, we hebben een geweldige race gehad.

De tocht naar Le Mans werd een jaarlijks terugkerend samenzijn met onze Engelse vrienden en na een jaar of 9 besloten we om de tocht met leden van onze club te gaan bezoeken, the Independent Corvette Club, een club van mensen die gezamenlijk de passie delen van de Amerikaanse sportwagen, de Chevrolet Corvette.

De le Mans meeting met de ICC is immiddels een vast onderwerp op de clubkalender geworden, we gaan gemiddeld met een auto of 10 naar Le Mans. Aldaar is het een weekend genieten, lekker auto's kijken want je kunt niet geloven wat

allemaal over het kanaal naar Frankrijk komt. Auto's uit de jaren 30, brandweerwagens, allerlei sportwagens zoals de Lotus 7, Marcos, Dodge Viper, Ferrari, Spyker, Lamborgini, Nissan Skyline, ach laten we maar stoppen want alles is er, de genele geschiedenis van de auto.



Vrijdag voor de race worden de coureurs van alle racewagens voorgesteld in "les Parade des Pilotes" in het oude centrum van Le Mans, een 100.000 mensen staan aan beide kanten van de straten achter dranghekken om dit te aanschouwen. Wij zijn tot 2 x toe uitgenodigd om in deze parade te rijden, onze clubvoorzitter heeft zelfs beide kerken de coureurs op zijn auto gehad. Hoe speciaal dit is en hoe trots je dan bent op je Corvette is moeilijk uit te leggen.

Op de zaterdag om 16.00 uur start de 24 uren race. Deze race is goed te volgen door middel van radio Le Mans die speciaal dan uitzendt met doorlopende berichtgeving. Je loopt langs het circuit en stopt op strategische punten om te kijken. Het is fomidabel om de bolides langs te zien komen. Vooraf 's nachts is het een beleven de remmen lichten in het donker op, je ziet de vlammen uit de uitlaten staan! Geweldig! De race Corvette heeft voor ons liefhebbers een zeer herkenbaar geluid, dus elke keer heb je kippenvel als ze langs denderen.

De Corvette heeft al vele overwinningen behaald. Als gevolg van de overwinningen zijn we al een paar keer op de afterparty geweest. Dit is zeer speciaal, praten met groten als Jan Magnussen, Andy Pilgrim, Ron Fellows, Olivier Beretta (alle coureurs) en niet te vergeten de ontwerper van de C5 en C6 Corvette, David Hill is iets wat geen enkele Corvette liefhebber wil missen.

De eerste jaren gingen we allen met een tentje, inmiddels zijn we van alle luxe voorzien. 1 van de leden bezit samen met vrienden een bus, die omgebouwd is tot camper. Aan deze bus wordt een grote tent gekoppeld, er worden banken en tafels neergezet en ook aan de innerlijk mens is gedacht. Een heuse biertap is aan de bus bevestigd en de maaltijden bereid door de meegenomen kok zijn ook niet te versmaden. Voor de mensen die niet steeds naar het circuit willen lopen is er een 1 meter breed TFT scherm meegenomen die per satelliet verbinding op Motors TV staat. Ja, zo slecht en Spartaans hebben we het daar niet.

De eerste keer dat we Le Mans bezochten waren er al mensen die al vele jaren kwamen, wij begrepen dat niet, inmiddels hebben we Le Mans 14 jaar op rij bezocht, misschien volgend jaar voor de 15^e keer.

Natuurlijk gaat alle lof naar onze ouders, die Priscilla en Andy te logeren nemen, want zonder hen kunnen wij niet naar onze Pelgrimage!!!



Kerkelijk nieuws

Beste mede-inwoners van Sir,

Opnieuw een stukje voor de 'Sirene', en ditmaal over de kerkdienst. Velen van ons zien op zondag mensen naar de kerk lopen, zonder een idee te hebben over wat er nu precies binnen het kerkgebouw gebeurt. U hebt als inwoners van ons dorp er recht op, dit te weten.

Zoals u inmiddels weet, of ongeveer weet, is de Hervormde gemeente van Sirjansland deel van de Protestantse Kerk in Nederland, als gevolg van een synodebesluit, op 1 mei 2004. Een groot aantal gemeenteleden hebben gemeend het hervormd-zijn voort moeten zetten in de Hersteld Hervormde Kerk, en zij gaan nu in Nieuwerkerk naar hun eigen gemeente. Wat wij als gemeente, als gezin, en ik persoonlijk als predikant ervaar, is dat er heel weinig veranderd is. De vrijheden van de plaatselijke gemeenten zijn eerder toegenomen, dan afgenomen, en zo komt het dat de Protestantse Kerk in Nederland nog steeds de grote interne verschillen tussen gemeenten kent, die er voorheen in de Nederlandse Hervormde Kerk ook al waren. Ondertussen blijft onze gemeente groeien, en wie een dienst zou bijwonen zou niet merken, dat er een scheuring heeft plaatsgevonden, behalve dan dat de kleine galerij, linksboven de preekstoel, nog leeg is.

De Hervormde gemeente Sirjansland behoort tot de meest conservatieve gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. U ziet mensen vrij netjes gekleed tweemaal per zondag ter kerke gaan, vrouwen en meisjes, die een hoedje

dragen, hetgeen gebaseerd is op het doortrekken van een regel, vanuit het Jodendom naar de niet-Joodse gemeenten, door de apostel Paulus in het Nieuwe Testament. Zou u in Antwerpen een orthodoxe synagoge bezoeken als er dienst is, dan zou u de mensen daar op een dergelijke wijze gekleed zien gaan.

Eenmaal binnengekomen op een zondagmorgen of -avond, wordt een ieder vriendelijk gegroet door onze Koster, dhr. Herman Kik. De zitplaatsen zijn vrij, behalve dan de banken rechts van de preekstoel, waar de kerkenraad (oudertingen en diakenen) zit. Als het tijd is, stopt het orgel, en komt de kerkenraad binnen, nadat zij een gebed gedaan heeft in de consistoriekamer (als u voor de ingang staat, is dit vertrek aan de linkerhand gelegen). De ouderling van dienst loopt voorop, daarrachter de predikant, gevuld door de overige ouderlingen en de diakenen. De ouderling van dienst (die dus wisselt per dienst met één van de andere ouderlingen) geeft de predikant een hand bij de preekstoel. Dit is om namens de gehele kerkenraad een zegen toe te wensen en medeverantwoordelijkheid, solidariteit met de predikant te betuigen. De kerkdienst is immers geen ‘one-man-show’, maar een gebeuren van de gehele gemeente, die daarvoor de kerkenraad heeft gekozen. De predikant blijft staan voor het trapje van de preekstoel en doet een stil gebed, terwijl de ouderlingen en diakenen dat ook doen, staande in de banken rechts van de preekstoel, en de hele gemeente, die blijft zitten. Vervolgens loopt de predikant de preekstoel op, en gaan de ouderlingen en diakenen zitten.

Dan begint de dienst. De predikant opent met het votum en de groet. Het votum luidt: Onze hulp is in de Naam des Heeren, Die hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken Zijner handen. Dan volgt de groet in de vorm van een zegen. Vervolgens wordt de eerste psalm gezongen, die op de psalm bordjes aangegeven staat. De Hervormde gemeente houdt nog steeds vast aan de traditionele berijming van 1773, evenals de Statenvertaling. Er

wordt niet-rythmisch gezongen. Na het zingen wordt in de morgendienst de Tien Geboden uit het Oude Testament gelezen, met de samenvatting die Jezus in het Nieuwe Testament heeft gegeven. In de avonddienst worden de twaalf Artikelen van het algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof voorgelezen, ook wel de Apostolische Geloofsbelijdenis genoemd. Na de lezing van de Geboden, of de Artikelen, wordt opnieuw gezongen, waarna het grote gebed volgt. Hierin wordt ook voorbede gedaan voor de ernstig zieken, de kerken in onze omgeving, de scholen, waaronder ook de school in ons dorp, de overheid, het vorstenhuis, enz., en natuurlijk om een zegen gevraagd over de dienst. Daarna is er de Schriftlezing, de lezing uit het gedeelte uit de Bijbel waaraan de predikant gaat. Hierna volgen de afkondigingen voor de komende week en de zondag, de collecten, wordt er opnieuw gezongen, en dan breekt het moment aan voor de predikant.

Wat is een predikant? Hierover kan heel verschillend gedacht worden. Persoonlijk, als predikant, geef ik de voorkeur aan de uitlegging van de Bijbel, waarbij de grondbeginselen een grote rol speelt, het Hebreeuws (Oude Testament), en het Grieks (Nieuwe Testament), zodat de gemeenteleden een zo'n duidelijk mogelijk beeld krijgen van de bijbelse boodschap, en die vervolgens praktisch kunnen toepassen in hun leven van alledag. Geen vingerijtje dat iedereen als schuldige zou aanwijzen, een karikatuur, dat bij vele, vooral buiten de kerk, leeft. Nee, uitleg. Geef de mensen de Heilige Schrift, Gods Eigen Woord terug. De Heilige Geest, is het (en niet de kerk, noch de predikant) Die de harten en levens beïnvloed en vernieuwt. Ondanks de vele verschillende opinies binnen de plaatselijke gemeente, en de kerk in het algemeen, vinden we elkaar terug in het luisteren naar Gods Eigen woorden.



Na de preek wordt er aansluitend een psalm gezongen, als antwoord op de verkondiging. Daarna volgt een kort dankgebed, nogmaals enkele psalmcoupletten, en dan de zegen, waarbij de gemeente opstaat. Na de zegen komt de ouderling van dienst de predikant weer halen bij de preekstoel, geeft hem een handdruk, waarna de andere kerkraadsleden volgen en samen met de predikant naar de consistoriekamer gaan, om daar met een dankgebed te eindigen, terwijl de gemeente blijft staan en de kerk begint te verlaten op het moment dat de organist begint te spelen.

Dit is in het kort de beschrijving van een 's zondagse kerkdienst in Sir. Per predikant kan de volgorde van de verschillende elementen verschillen, maar in de grote lijn is dit hetzelfde. Het leuke is, dat er doordeweeks na de kerkdiensten reacties komen van gemeenteleden, in de vorm van een vraag per e-mail, per telefoon, of 'life' tijdens andere ontmoetingen. Soms is er ook een preekbesprekking voor de jeugd, waarbij men in groepjes de preek gaat bespreken in aanwezigheid van de predikant. Ik kan als predikant alleen maar zeggen, na inmiddels alweer een jaar in dienst te zijn van de Hervormde Gemeente van Sir, dat het een bruisende en levende gemeenschap is.

Voelt u zich altijd welkom en vrij naar een dienst te komen; niemand zal u raar of vragend aankijken. Vergeet niet: De gemeente van Sir is een streekgemeente, waarbij het zeker niet ontbreekt aan onbekende bezoekers van elders. Als u de gemeente van Sir ziet, dan zult u zich in ieder geval in de volgende uitdrukking kunnen vinden: Alle wegen op Schouwen-Duiveland leiden naar Sir.

Vriendelijke en hartelijke groeten vanuit de pastorie,

Fam. R.D. Kwint

Informatie van de



Dorpsraad Sirjansland

De Dorpsraad houdt zich momenteel o.a bezig met de volgende zaken:
* snelheid in Sirjansland in de 30 km zone, met name in de Lageweg, Sportweg en Bredeweg
* overlast door hangjeugd in Sirjansland
* parkeeroverlast in Kerkepad door vrachtwagens
* bestaansmogelijkheden dorpshuizen

De volgende Openbare Dorpsraad Vergadering staat voor dinsdag 6 november gepland.
Bovenstaande onderwerpen worden dan uiteraard ook besproken.

We nodigen u van harte uit voor de Openbare Dorpsraad Vergadering op dinsdag 6 november om 20:00 uur in het Dorphuis.

Tot ziens!

met vriendelijke groet,
namens de Dorpsraad

Arieke de Reus
secretaris



Even voorstellen

Ik ben gevraagd om een stukje in DE SIRENE te schrijven.
 Mijn naam is Jacqueline Kik-Stouten. Ik ben 33 jaar, getrouwd met Jan en moeder van 2 kinderen, Tamara van 10 en Leander van 8.
 Ik ben opgegroeid op een boerderij in Oosterland. En in 1995 getrouwd met Jan en ben toen komen wonen bij de komkommerkassen in de Dillingsweg.
 Ik heb mijn Hayo-diploma gehaald aan de RSG Professor Zeeman in Zierikzee, daarna mijn MEAO-diploma, richting bedrijfsadministratie in Oude-Tonge. Daarna ben ik gaan werken bij een administratiekantoor in Scharendijke, hier heb ik bijna twaalf jaar gewerkt. Toen is het kantoor verkocht en verhuisde naar Burgh-Haamstede, hier heb ik nog negen maanden gewerkt. Ruim een jaar geleden heb ik daar mijn ontslag genomen en werk sinds 1 januari bij een tomatenbedrijf op Sirjansland. Hier doe ik net zoals thuis de administratie voor.
 Daarnaast zit ik nog in een aantal besturen van verenigingen en clubs. Waaronder de Ouderraad van de school hier op het dorp en in de Dorpsraad van Sirjansland.

Groeten,
 Jacqueline



De kookpen

Tomaten gevuld met gehakt.

Door: Jolanda Rossen.

Ingrediënten:

4 middelgrote tosttomaten	75 gr. (kruiden)boter
150 gr rundergehakt	12 champignons
½ ei	paneermeel
kaas	knoflook
1 bouillon blokje	sjalot
bieslook, dragon, kervel, nootmuskaat, peterselie, peper, zout	

Bereiding:

Roer de boter zacht. Meng er een eetlepel van elk van de gehakte kruiden, peterselie, bieslook en kervel door. Meng er ook een eetlepel gehakté sjalot door. Voeg nog een in snippers gesneden teenstje knoflook toe en maak af met peper en zout. Snij van de tomaten het kapje af en hol ze uit. Kruid ze met wat peper, zout en kaas. Spuit er een beetje kruidenboter in en leg er plakjes gesneden champignons op. Maak het gehakt op smaak met zout, peper en nootmuskaat en maak het aan met ei en paneermeel. Maak er balletjes van en pocheer deze in wat bouillon van één blokje. Stop de gehaktballetjes in de tomaten, daarop nog wat champignons en bovenop nog een beetje kruidenboter. Bestrooi het geheel met kaas. Zet de tomaten in een beboterde vuurvaste schaal 15 à 20 minuten in een oven van 200° C. Serveer er stokbrood bij.

Eet smakelijk!

De kookpen geef ik door aan Ina van Noord





Een berichtje van de natuurouders.

Groep 6,7,8, heeft van oude restjes papier zelf nieuw papier gemaakt, het was een heerlijke kliederboel en heel leuk om te doen, maar recycling is natuurlijk wel belangrijk in deze tijd.
Deze groep van Juf Joke en meester John heeft dit jaar ook in samenwerking met de "Vlinderwerkgroep" rupsen en poppen van verschillende soorten vlinnders in de klas gehad. Prachtig om te zien.

Vorig jaar hebben we ook een stukje in onze dorpskrant geschreven over hetgeen wij als natuurouders doen. In het kort "we ondersteunen de school bij het natuuronderwijs, d.m.v. leskisten die we lenen via de stichting NME" (natuur- en milieu educatie).

De school heeft het afgelopen schoojaar weer hele leuke leskisten geleend. In zo'n leskist zitten allerlei opdrachten om te zien, ruiken, proeven, voelen, zoeken, kortom alle zintuigen komen aan bod en heeft als doel de kinderen vanaf groep 1 zich bewust te laten worden van de natuur in hun eigen omgeving.

We hebben met groep 1-2-3, "het ganzenpad" en "belieef het bos" gedaan. Wat prullen we dan toch dat we dit in ons eigen dorpsbosje kunnen doen. Met de leskist "belieef het bos" hebben we ons Sirse Bosje omgetoverd tot bosmuseum. De kinderen moesten zelf hun toegangstaartje maken door allerlei dingen uit het bosje op een entreekaart te plakken. In de leskist zaten ook lege diaraampjes waarin de kinderen een mooi blad konden doen en als je dit tegen het zonlicht hield was het echt een prachtig schilderij. De diaraampjes moesten eigenlijk terug in de leskist maar ze vonden het zo bijzonder dat we maar nieuwe diaraampjes hebben opgesneden en de kinderen mochten hun eigen schilderij houden.

De lente is de tijd van de jonge dieren. Natuurlijk mochten de kinderen dit jaar weer bij de familie Boorman naar de lammetjes gaan kijken. Dit is elk jaar weer een schitterend feest. Juf Suus heeft ook weer het aquarium met kikkervisjes in de klas gehad. Elk morgen is het weer een verrassing hoe de kikkervisjes groeien en natuurlijk gaan ze als kikkertjes weer terug naar het Sirse Bos.

Groep 3,4,5, heeft de leskist "braakballen" gehad met echte braakballen van steen- en kerkuilen. Deze moesten uitgepluisd worden. Er kwamen natuurlijk botjes van allerlei dieren uit en welke dieren waren dit dan. Een beetje grizezig maar wel heel leuk.

Natuurlijk gaat de school ook door met het schoonhouden van het dorp en ons Sirse bosje en het uitrijden van de snippers op de paden hoort natuurlijk bij het onderhoud van ons bos.

Er was dit jaar ook het project "week van de zee" we zijn met groep 3 t/m 8 naar Ouwerkerk geweest waar we een hele leuke rondleiding langs de zeedijk kregen en door het krekgengebied onder leiding van een gids van staatsbosbeheer. (Vooral spuugbeestjes waren heel leuk, vraag maar eens aan de kinderen wat dat zijn). Daarna mochten we met verrekijkers naar de vogels kijken en hadden duikers diverse aquaria gevuld met levende beestjes uit de Oosterschelde. Vooral de zakpijpen hadden veel aandacht.

We hebben dit jaar afgesloten met het "Afrika feest". Via juf Suus hadden we heel mooi lesmateriaal van "Plan" over de internationale rechten van het kind. Er is vooraf in de klas aan gewerkt d.m.v. leskranten in alle groepen en op de laatste schooldag hebben we er een heel leuk feest van gemaakt zelfs met regenseizoen. Maar dankzij de tenten die we van "Sir Vooruit" mochten gebruiken hebben we er een heel leuk feest van gemaakt. Vooral pindakaas stampen was een groot succes.

Wij zoeken natuurlijk nog enthousiaste vaders, moeders, opa's, oma's, die ons willen helpen of zelf natuurouder willen worden.

NATUUR(lijk) DOEN !!!

Neem kontakt op met Gerda, Dineke, Lucia of Marisca.



Gezocht collectant



De gecertificeerden zijn:

Cees Struijk	Dorpsstraat 15	tel. 641372
Wilma Struijk	"	"
Ton Wingelaar	Hans de Vliegerhof 3	tel. 647117
Christine Wingelaar	"	"
Jessica Ahrens	Hans de Vliegerhof 1	tel. 642155
Richard Ahrens	"	"
Petra van der Zande	Sportweg 9	tel. 483807
Patricia Goyvaars	Zandweg 3	tel. 641623
Dirk Fluitj	Sportweg 2	tel. 642108
Tom Hammink	Zandweg 4	tel. 641989

Wie, o wie ???

Sinds 1995 verzorg ik in ons dorp de collecte van de Nederlandse Hartstichting. Dit jaar dus voor de dertiende keer. Hoewel ik het al die jaren met veel plezier heb gedaan, je ontmoet op deze manier heel veel dorpsgenoten, zou ik dit werk graag aan een ander overdragen. Ik doe hierbij dan ook de oproep: wie wil deze taak van mij overnemen? De Nederlandse Hartstichting heeft onze steun hard nodig. Hart- en vaatziekten zijn nog steeds een van de belangrijkste oorzaken waaraan mensen overlijden. Heb je belangstelling of wil je meer informatie, neem dan contact op met:

Mineke Roks- Hanse
Kerklaan 4
tel. 641747

Certificaten defibrillator

De lijst met namen van de personen die het certificaat voor de bediening van de defibrillator hebben gehaald is weer uitgebreid.

De defibrillator is geplaatst op Camping 't Hoge Zand, bij de telefooncel

Een nieuwe cursus van 3 lesavonden wordt gegeven in Bruijnisse op 10, 13 en 17 december a.s. De kosten bedragen € 45,00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw v.d. Wekken tel. 482549 of e-mail: ccmvanderwekkenn@filternet.nl

Anvraag teletaxi/regiotaxi makkelijker

Met ingang van 14 augustus 2007 wordt het voor personen van 75 jaar en ouder makkelijker om via het WMO-zorgloket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) een aanvraag te doen voor de Teletaxi. Het zorgloket is telefonisch bereikbaar via 0111-452280 voor informatie en advies.

Voorheen kreeg men na de teletaxi-aanvraag een medische keuring. Deze is nu afgeschaft voor personen van 75 jaar en ouder.

Wel moet er nog een verklaring van de huisarts of behandelend specialist bij de aanvraag worden ingediend, dat de aanvrager niet in staat is om met het openbaar vervoer te reizen en maximaal niet meer dan 800 meter kan lopen.

Omdat de medische keuring nu niet meer nodig is, wordt de wachttijd aanzienlijk verkort.

Bron: Nieuwsbrief Platform voor Mensen met een Beperking Schouwen Duiveland.

Trugkieke



Er wordt aangenomen dat de windkoren molen die in Sirjansland heeft gestaan rond 1850 is gebouwd. Deze molen was niet zo groot, maar had voldoende capaciteit voor de klanten van het dorp.

Het was een zgn. balie- of stellingmolen, waarvan de draagpalen niet onder de steiger in het muurwerk waren bevestigd, maar op palen op de grond stonden.

De molen stond aan de Molenweg, waar nu het gebouw van de CZAV staat. De Lageweg was er toen nog niet. De Molenweg liep vanaf ongeveer het huis van Klaas de Reus met een flauwe bocht naar rechts en kwam uit in de buurt van de letter "D" bij de Dillingsweg. (Zie aangegeven op het kaartje).



De Molen van Sirjansland



Voor zover bekend hebben de volgende personen achtereen volgens als molenaar gefungeerd: Jan van der Welle, Joh. Dijkman, Kodde, Van den Hamer, Geene, Jan Stuik en als laatste Piet de Graaf. Deze was molenaar tijdens de watersnoodramp van 1953.

Ten tijde van de ramp waren ze de molen aan het restaureren. Van de 6-steen muren waren de binnenveste 2 stenen verwijderd. Vermoedelijk is dat de oorzaak van het in storten tijdens de ramp. Want de molen zelf lag niet direct voor het stroomgat welke tijdens de ramp in de zeedijk was ontstaan.



De korenmolen is na de ramp niet meer opgebouwd, omdat zo'n molenaarsbedrijf niet meer rendabel was. Vandaar dat Sirjansland het nu zonder molen moet stellen.

Bron: "Duiveland zoals het was" en "Sirjansland in oude ansichten".

Onze school.....

Onze school is nu helemaal af, hoewel een school nooit af is. Afgelopen week kwam het bedrijf Jurry uit Terneuzen gordijnen ophangen. Dit was het laatste grote werk aan onze school, dat na de feestelijke opening op 30 mei jongstleden, nog moest worden uitgevoerd.

We hebben nu zelfs elektrisch bedienende Luxaflex met hoge verduisteringswaarde in de lokalen aan de Lageweg. Ook in de schuine punten van de hal hangen fraaie "duettes" van Luxaflex en de lokalen zijn opgordijnen aangebracht: smalle stroken, die lelijke stukken van de muren bedekken. Helemaal klaar en een feest om in te werken.

Nu komen de nieuwe computers in november en we gaan met een totaal nieuw computernetwerk aan de slag. C3LO heet het en het wordt geleverd door een bedrijf uit Woerden. Het systeem houdt een volledig beveiligde leeromgeving op de computer aan en dat betekent ondermeer, dat de leerkrachten precies kunnen bepalen welk internetgebruik door de kinderen wordt toegestaan, dus alleen bezoek aan "nette" sites wordt toegestaan en voor het overige komen elke maand nieuwe lessen op de schermen, die actueel voor onze kinderen zijn en naadloos aansluiten bij het gegeven onderwijs.

We hebben tijdens de verbouw al een digitaal schoolbord binnen de muren hangen in groep 6-7-8 en dat wordt bijna dagelijks gebruikt. Wat doen we ermee en wat is een digitaal schoolbord eigenlijk?

In de eerste plaats kunnen we op een digitaal schoolbord alles doen, wat we op een ouderwets schoolbord ook doen, namelijk schrijven en tekenen. Alles werkelijk alles kun je, net als vroeger, op zo'n bord voordoen. Ook de kinderen. Met een digitale pen schrijf je "gewoon" op het bord en kun je alle handelingen uitvoeren. Uitwissen kan ook! Op het bord zit een zogenaamde gereedschapskist (toolbox), waarin allerlei gereedschappen zitten, die je kunt gebruiken bij je werk op het digitale schoolbord. Wil je kleuren, wil je vergroten, wil je

wissen, wil je strepen, wil je omcirkelen, wil je verstoppen, enz. Dat bord kan alles. Je kunt er ook direct allelei programma's mee tevoorschijn halen, zoals PowerPoint of Word. Je kunt een reuzengrote rekenmachine laten komen en er natuurlijk echt op rekenen.



Het bord wordt aangestuurd via een laptop en een beamer aan de vide projecteert een prachtig beeld op het bord, ook bij daglicht helder te zien. Wil de groep op Internet dan kan dat in een handomdraai. Via Google Earth kunnen we direct Sir vanuit de satelliet zien, maar ook kunnen we alles van aardrijkskunde direct projecteren. Via telelink toveren we in seconden filmpjes over bijvoorbeeld de Watersnoodramp op beelden en kunnen werkelijk elk onderwerp voorzien van beelden.

De televisie, die we bij de opening in 1985 van de bevolking van Sir kregen, is nu na ruim 22 jaar trouwe dienst, met pensioen en heeft een nieuwe eigenaar gekregen: het ding deed het na al die jaren nog prima en is aan zijn tweede jeugd begonnen. TV-kijken gaat dus nu ook via de computer en met de meegeleverde geluidsinstallatie zijn in het lokaal prachtige effecten te verkrijgen.

Gelukkig hebben we sinds kort een zeer professionele inbraak- en alarminstallatie, omdat de school er heel wat dure speeltjes heeft bij gekregen. Ook op gebied van veiligheid zijn forse maatregelen genomen en elk jaar voert de brandweer inspecties uit naar veiligheid en moet de certificering worden behaald. Daar passen ook ontruimingsoefeningen in en de kinderen zullen binnenkort weer op een ontruiming worden getrakteerd. Voor een aantal leerkrachten betekent het elk jaar verplicht bijsscholen, oefenen met de brandblusser en medische hulp. Ook ontruimingen en veiligheidsinspecties horen daarbij en we hebben op school altijd wel een BHV-er (bedrijfshulpverlener) in de buurt.

Op dit moment staat ook het luchtklimaat van openbare ruimtes, zoals scholen, in de belangstelling. Bij de verbouw van de school is rekening gehouden met deze zaak en is er voor gezorgd, dat alle bovenramen van de lokalen gemakkelijk te openen zijn, zodat het klassenklimaat goed blijft. Ik verwacht binnen enkele jaren ook op onze school luchtmeetapparatuur om het klimaat te controleren en waar nodig aan te passen.

Rond de school bestaan nu nog plannen om het hekwerk te vervangen aan de kant van de Grevelingenstraat. Op dit moment staat er een laag hek met als gevolg, dat soms overlast van hangjeugd ontstaat in de vorm van allerlei troep, die op het schoolplein wordt achtergelaten, ondanks de aanwezige afvalbak. In overleg met de Dorpsraad willen we op het terrein buiten het huidige plein van school een paar extra banken plaatsen en ik ben op zoek naar betere voetbaldoelen. Al deze plannen kosten geld en dat moet dan weer via Gemeente en misschien ook Dorpsraad verkregen worden. Een lange weg, maar wie weet, kan ook dit gerealiseerd worden. Ook hebben we in een brief aan de jongerenraad aandacht gevraagd voor deze problematiek. Misschien krijgen we nog een keer een reactie en blijft de rommel achterwege.

Binnen niet al te lange tijd komt er een opendag en is iedereen weer van harte welkom om alle mooie dingen op school te bekijken. We geven dan gewoon les en iedereen kan tijdens de lessen een kijkje komen nemen.

Iedereen zal begrijpen, dat we op dit moment met 49 kinderen in een prachtig, modern en volledig uitgeruste school werken en dat we daar heel erg blij mee zijn, tot een volgende keer,

bekijk ook eens onze website, waarop al dat moois te zien valt.
www.obsduiveland.nl

Gerard Oele
OBS. Duiveland

WereldRegio

De nieuwe regiokrant voor Schouwen-Duiveland kunt u gratis ophalen bij “De Schollekop” in de Dorpsstraat. De wereldregio-zuil staat buiten voor de deur en u kunt de krant zo meepratten.

Eetcafé “De Schollekop”

Behalve dat u de Wereldregio krant er kunt halen, kunt u in eetcafé de Schollekop, op donderdag gezellig eten wat de pot schaft.

Elke vrijdag kunt u telefonisch gebakken vis bestellen of ter plekke openen!

Voor de vaste gasten is er ook een “spaarkas” waar iedere week 2 euro in wordt gestopt, waarvan 1 keer per jaar een leuke avond wordt georganiseerd.

De BiblioServicebus

Natuurlijk kunt u in de BiblioServicebus terecht voor het lenen van boeken, tijdschriften, cd-rom's en dvd's. Maar er is nog meer!

In de bus kunt u geld pinnen en ook uw chipknip opladen; postzegels en verschillende tegoedbonnen kopen; kunstwerken lenen en kaartjes aanschaffen voor de trein, de bus en de bioscoop. Ook kunt u uw postpakketje in de bus afgeven.

De biblioServicebus staat elke woensdagochtend van 11.00 tot 11.45 uur in de Lageweg voor de school.

Meer informatie over de biblioServicebus op:
www.biblioServicebus.nl

Klassewerk

Er was 28 september groot feest op school want juf Tanja trouwde met haar Mark.
We wilden u een indruk geven van dit grote feest maar de deadline van uw krant was uiterlijk 24 september. Daarom zijn we bij de voorbereiding aanwezig geweest en hebben we gevraagd aan 'de kinderen van juf Tanja' wat zij nu vonden van hun juf en het grote naderende feest.

Hier volgen de uitspraken van **groep 4 en 5**.

Tristan: De juf is heel aardig en ze probeert altijd dingen tegelijk te doen en ze kan goed uitleggen.

Leander: Ik maak een bloem voor de juf. Storm en Diesel zijn er ook bij! (honden van Tanja)

Priscilla: Ik vind de juf heel lief en ik vind het leuk dat ze gaat trouwen.

Fleur: Ik vind het zo leuk dat de honden mee komen en je mag de juf altijd een kusje geven bij het weggaan.

Alissia: Ik vind de juf heel lief want ze geeft nooit veel straf.

Leroy: Ik ben nog nooit op een bruiloft geweest en ik vind het erg spannend!



Marjolein: Ik vind het leuk dat we naar de kinderboerderij gaan en de hele dag vrij hebben.

Lois: Ik vind de juf altijd erg lief en vind het leuk dat ze gaat trouwen.

Bart: Ze is een lieve juf en ik probeer alles heel netjes te houden en goed m'n best te doen.

Sarah: Ik vind de juf heel aardig en ze doet allemaal leuke dingen met ons zoals spelletjes.





Berichtje uit het Verenigingsgebouw.

Activiteiten.

Inmiddels zijn er enkele verjaardagsfeestjes geweest en de toneeluitvoeringen zijn achter de rug. Verder zijn er de dorpsraadvergaderingen, de gymclub, crèche en zondagschool die zorgen voor het reguliere gebruik. De zitting van een ambulante pedicure is wegens gebrek aan klandizie helaas van de baan.

In het vooruitzicht staat een mosselavond op 9 november, Sinterklaasfeest en kerststukjes maken.

Plaatselijke kunstenaars worden uitgenodigd om bij toerbeurt hun werken tentoon te stellen. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij Janny Fluijt.

Belangrijke telefoonnummers:

Verhuur van het gebouw:
Janny Fluijt,
tel. 642108

Buffethouder:
Christa Stouten,
tel. 642385

Kerncoördinator Zeeuwland:
Ad van der Heijden,
tel. 418080

Namens de beheercommissie,

Dirk Fluijt



Overdracht.

Op 22 augustus j.l. is de overdracht van de dorpshuizen aan woningbouwvereniging Zeeuwland een feit geworden. De gemeente huurt vervolgens de accommodaties terug van de woningbouwvereniging en onderverhuurt deze weer aan de gebruikers. Op deze manier komen de onderhoudskosten dus niet meer voor rekening van de gemeente. Zeeuwland heeft kerncoördinatoren aangesteld. Voor de kern Sirjansland is dat Ad van der Heijden. De kerncoördinator is het eerste aanspreekpunt voor huurders van woningen of gebruikers van accommodaties van de woningbouwvereniging in die bepaalde kern. Er veranderd voorlopig voor Sir niets. De beheercommissie blijft het aanspreekpunt voor de verhuur van het gebouw en er blijft een buffethouder voor de dagelijkse gang van zaken.

Buffet en huishoudelijke taken.

Het buffet en het dagelijks onderhoud wordt sinds mei j.l. gedaan door Christa Stouten.

Om het gebouw te kunnen blijven behouden zullen er meer activiteiten moeten gaan plaatsvinden. In de vorige editie van de Sirene noemden we een aantal activiteiten die prima in het verenigingsgebouw kunnen plaatsvinden. Vanuit de bewoners van Sir zouden we graag wat meer reactie en wensen ontvangen over dingen die ook in het verenigingsgebouw kunnen gebeuren.

Hoe oud is Sir Vooruit?

Wie heeft er zo af en toe geen zin in een feestje?

Onder dat mom zoeken wij van tijd tot tijd naar een aanleiding om iets te vieren. In het kader daarvan vroegen wij ons langere tijd af 'hoe lang bestaat Sir Vooruit nu eigenlijk'?

Onze notulen gaan terug tot 1989. Van de tijd daarvoor hebben we helaas niets meer in ons bezit. Echter, uit de overleveringen weten we dat Sir Vooruit al veel ouder is. Ons bestuurslid Jaap Jan op 't Hof opperde dat we eens langs moesten gaan bij zijn vader Jan. Jan op 't Hof is op dit moment een wandelende schat aan informatie wanneer het Sirjansland betreft. Zodoende dat Jaap Jan en ik op een mooie avond naar de Grevelingenstraat afgereisd zijn.

Al fietsend vanaf mijn huis naar de andere kant van het dorp vertelde ik Jaap Jan dat ik de hoge bomen langs de Bredeweg zo mooi vond. Jaap Jan zei dat zijn vrouw Corry met boomfeestdag in 1981 meegeholpen heeft met planten. Iewat later leerde ik dat dit stuk Bredeweg eigenlijk nog helemaal niet zo oud is. Het beloofde een nuttige avond te worden

Jan wachtte ons al op en na een kleine inleiding over waarom wij hem eigenlijk bezochten stak hij van wal. Hij trakteerde ons op een verhaal dat behoorlijk terugging in de tijd tot aan de periode dat hij als jonge man vanuit Zuid-Beveland in Sirjansland neerstreek. Hij had hier een alleraardigste meisje leren kennen, die op de boerderij Favorite van familie de Rijke aan de Dillingsweg. Jan is de rest van z'n leven hier gebleven. We schrijven 1949.

In 1949 waren er een aantal verenigingen op het dorp. Zonder na te denken somde Jan de wegbrugvereniging, de Oranjevereniging, de korfbalvereniging en de ijsclub op.

Meteen de eerste vereniging riep bij mij vragen op: wegbrugvereniging? "Jawel", antwoordde hij, "er was een wegbrugvereniging met een bestuur van boeren". Veel van de producten van het land van Sir en omstreken werden aan de Staart in de haven op schepen verladen. Dit werd allemaal gemeten op de weegbrug die daar ook gelegen was. Eenmaal per jaar vergaderde het bestuur in café-biljart Bal. Dit café was tevens bakkerij en bevond zich in de Dorpsstraat naast de oude smidse van Dirk Hanse (en passant vertelt Jan dat hij tevens in dit kleine café in 1949 getrouwd is). Eenmaal per jaar moest er een nieuwe voorzitter gekozen worden en elk bestuurslid kreeg een gulden aanwezigheidspremie voor de vergadering. Maar ja, als je een vergadering in een café houdt dan weet je natuurlijk ook wel wat er met die gulden gebeurd

De overige verenigingen spreken voor zich: De Oranjevereniging voor alle Oranjeactiviteiten, de korfbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk) heeft lang geleefd in Sir en was veel populairder dan menige voetbalvereniging uit de andere dorpen, de ijsclub had toentertijd, voor 1949, een ijsbaan onderaan de dijk bij de Staart.

Jan was meteen vanaf 1949 opgenomen in het verenigingsleven. Vaak zaten dezelfde mensen in allerlei besturen. Zonder moeite noemt Jan de namen van zijn mede-bestuursleden op: Meester Heule, Tinus Bolle, Dirk Hanse, Abraham Mol en Piet de Graaf. Met name Meester Heule had, gezien zijn maatschappelijke functie, veel invloed en inspraak in de diverse verenigingen alwaar hij veel werk verzette. Met name het feit dat Jan met zoveel vuur en vreugde sprak over Meester Heule wilde ik graag wat meer van hem weten.



S - R J A N S L A N D V O O R U I T

Jan vertelt: "volgens mij kwam Meester Heule, die in Ouwerkerk is geboren, in 1942 via Bru naar Sir werken en wonen". Een van de eerste organisaties van Meester Heule die Jan zich kan herinneren was het voorstel om met een bus een rondrit te maken en tevens het herdenkingsmonument voor verzetsstrijders in Renesse te bezoeken. "Dat moet ergens in juli 1947 geweest zijn". Hierna volgden nog diverse rondritten. Onder andere Jo Bolier, Bouterse de timmerman, Neele (de vader van Jan), Poot en Jan zelf reden met hun auto's dan met een aantal dorpelingen naar Zuid-Beveland. Vooral over de thuisreizen kan Jan nog met plezier vertellen.



Ook regelde Meester Heule een toerbeurt van chauffeurs toen Piet Kraak in het ziekenhuis kwam en zijn vrouw regelmatig heen en weer gereden moest worden. Dit initiatief werd voortgezet tot midden jaren 70. Meester Heule regelde (bijna) alles.

De bewuste februarnacht in 1953 staat bij Jan nog goed in z'n geheugen gegrift. "Een grote ramp!" Tijdens de zomermaanden werd met z'n allen hard gewerkt en het duurde tot eind september totdat alles weer een beetje droog was. Naast een aantal noodwoningen werd vlak na de ramp een

aantal huizen aan de Kerklaan gebouwd. Kort na de ramp werd ook de bejaardenvereniging opgericht. Zij hadden over een lange periode eenmaal per week op woensdagmiddag vanaf twee uur 's middags bejaardensoos. Handwerken, sjoelen, biljarten in het verenigingsgebouw. De middagen werden goed bezocht.

Meester Heule heeft zich er altijd voor hard gemaakt dat 'de gang er in bleef' in ons dorp. Jan vertelt: "Volgens mij gaven de ouders van Koos de Jonge op een bepaald moment aan dat zij graag in Sir wilden blijven wonen, maar dan in een aangepast huis". Op het hele eiland waren her en daar voldoende bouwplannen maar in Sir gebeurde niets. Tijdens een van de vergaderingen van een van de verenigingen maakte Meester Heule zich hier behoorlijk druk over. "Sir moet vooruit" zou hij geroepen hebben en waarschijnlijk is daar ook het voorstel gekomen om met z'n allen voor het belang van Sirjansland te strijden onder één naam: Sir Vooruit. Wij schrijven ergens in begin zeventiger jaren. Na wat nader onderzoek krijgt Jaap Jan en Corry te horen dat het ergens in 1973, 1974 of 1975 was. Van 1975 hebben we objectief bewijsmateriaal uit een krant waarin naar meester Heule wordt verwezen in samenhang met Sirjansland Vooruit.

Ben ik er dan nu uit? Bestaat Sir Vooruit dan sinds 1973? Ja, waarschijnlijk voor wat betreft de naam wel, maar het komt voort uit iets wat al veel langer bestaat! Een Oranjevereniging waarmee gezellige Koningsniedagen georganiseerd werden. Waar oer-Hollandse spelletjes gespeeld werden en waar wedstrijden in hardfleisen rond de kerk georganiseerd werden. Een ijsclub die eerst aan de Staart en na de ramp langere tijd in het nieuwe Dijkwater huis hield, alwaar Willy van Ast-Quist heerlijk warme chocolademelk en warme wijn maakte. Een korfbalvereniging waar de dorpsbewoners nog lange tijd met weemoed aan terugdenken en waarvan de bekers nog te bewonderen zijn in het verenigingsgebouw. Een bejaardensoos waar jong en oud binnenliep (en waar de vrouw van Meester Heule voorzitster was).

Jan op 't Hof werd in 1978 wethouder en dat was voor hem de aanleiding om een jaar later Sir Vooruit te verlaten. Hij had er toen bijna 30 jaar op zitten. Vele andere namen passerden bij Sir Vooruit de revue: Leen Dorst, Leen Hanse, Ingrid Krabbe, Rinus Pronk, Tilly (Markestein)-Sommer, Hans de Vlieger, Dirk Fluitj, Gerard Oele, Cees Struyk, Yolande Heijboer, Philomene op 't Hof, Marco Klink, Aad Vreugdenhil, Heleen Poot, Arjan de Hulster, Janneke Hordijk, Lenie van der Meulen, Rien Bodbijl, Rianne Hanse, Izaak op 't Hof en nog veel, veel meer enthousiastelingen. Zij hebben allemaal hun bijdrage geleverd aan het bestuur, maar wellicht de grootste bijdrage brachten de dorpsbewoners zelf die gezamenlijk altijd met geplande maar ook spontane hand- en spandiensten klaarstoonden voor elkaar. Voor wat dat betreft is er niet veel veranderd in al die jaren: vele handen maken licht werk!

De totale activiteiten van Sir Vooruit hebben zich in de loop der jaren wel veranderd. Met de komst van de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland in 1997 en onze Dorpsraad in 1998 is Sir Vooruit van een belangvereniging meer in een activiteitenvereniging veranderd. Maar wat een verleden heeft 'onze' club!

Terugfietsend naar huis over de Bredeweg (waarvan ik nu weet dat dit stuk met die mooie hoge bomen uit 1979 stamt en dat vroeger de Lageweg "helemaal naar waar nu Dineke Kik woont" liep) bedacht ik me dat het inderdaad een mooie avond was en dat het een genot was om een tijdsje naar de verhalen van Jan op 't Hof te luisteren ...

Ik hou het er zelf maar op dat Sir Vooruit uit 1973 stamt. Dertig (30) augustus lijkt me wel een geschikte datum. Hé, da's toevallig! Dan hebben we ons 35-jarig jubileum in 2008 precies op een zaterdag na afloop van de schoolvakantie! ☺ Wie heeft er zo af en toe geen zin in een feestje?

Uw secretaris van Sir Vooruit.



Paddenstoelen in het dorpsbosje van Sir.

De bezoekers aan het dorpsbosje zullen ongetwijfeld de grote aantallen paddenstoelen opgemerkt hebben. Enorm!! Van houtknotszwammetje tot elfenbankje en van meniezwaam tot judasoor. Met name op de houtsnipper paden stonden misschien wel duizenden paddenstoelen van één soort. Een bruine hoed en een lange dunne witte steel.



Ik ben gaan determineren en kwam tot de conclusie dat het een soort uit de vlekplaat familie moet zijn. De boeken zeggen: Vlekplaat (*Panaeolus*). De zwarte sporen worden niet gelijktijdig rijp, waardoor de plaatjes een gevlekt uiterlijk krijgen. Ongeveer 13 soorten in Europa. Verder kijkend kom ik uit op de soort "gezoneerde vlekplaat" (*Panaeolus subbalteatus*)

Een hoed van 2 tot 6 cm, eerst gewelfd en daarna vlak uitspreidend, donker rossig bruin bij vochtig weer. De plaatjes (die zitten aan de onderkant van de hoed) zijn aangehecht bleek grijzig bruin in het begin, snel zwart wordend met een steel van 6 tot 9 cm lang. Het is een algemeen voorkomende soort en komt vanaf de vroege zomer tot in de herfst voor op goed bemeste plaatsen, tuinen, compost hopen en op grazige plaatsen.

Dirk Fluitj.

Ad de Bruine wint goud!

Donderdag 5 april 2007



Ad de Bruine van slagerij Slager in Sint-Annaland schepte vaak op over de kwaliteit van zijn zelfgemaakte leverworst. Volgens hem de beste leverworst van heel Tholen. De 42-jarige slager moest maar eens de proef op de som nemen. Hij nam in april deel aan de tweijaarlijkse landelijke vakwedstrijd Slavakto op de Food Week in de Jaarbeurs in Utrecht. Hij werd met goud bekroond!

Op Siriansland weten we al lang dat Ad een **super** slager is, nu weten ze het in heel Nederland!

Gefeliciteerd!!!!!!



MOSSELS ETEN

MOSSELS ETEN

Voor alle inwoners van Siriansland die van mossels houden, organiseren we, op vrijdagavond 9 november, een mosselavond in het verenigingsgebouw.

Kosten € 10,00 per persoon, inclusief salade, stokbrood en een welkoms drankje.

Hou je van gezelligheid en lekker eten, geef je dan op voor 2 november a.s. bij:

Christa Stouten
Lageweg 6

Graag tot ziens op vrijdag 9 november om 18.30 uur in het verenigingsgebouw.

Christa Stouten



* Vul de antwoordstrook in en betaal bij opgave.

Kleurplaat



Redactie

Janny Fluifjijt
Corry op t Hof
Sonja van der Meulen
Lo Piek

Colofon

De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt twee maal per jaar in een oplage van 160. De Sirene wordt financieel ondersteund door de dorpsraad van Sirjansland.