

De Sirene

Dorpskrant van en over Sirjansland

Jrg. 1, nr. 2 (oktober) 2002



Redactioneel

En passant en digitaal heeft de redactie van de Sirene enthousiaste reacties ontvangen, die varieerde van praktische tips tot veel leesplezier. Na een eerste nummer van pionieren, zal de redactie de aanbevelingen ter harte nemen. Het doet ons deugd, dat de Sirene in goede aarde is gevallen.

Voor degenen die later over Sirjansland willen lezen kunnen terecht bij het gemeentearchief van Schouwen-Duiveland. Daar zal de Sirene voor het nageslacht bewaard blijven!

Dankzij de kopij die de Sirene kreeg aangeleverd, belooft het tweede nummer een diverse uitgave te worden. Zo kunt u een gedicht lezen van de toenmalige dorpsdichter van Sirjansland. Voor het eerst vindt u de rubriek *oproepen* in de Sirene, waarin bewoners van Sirjansland een oproep kunnen plaatsen. Natuurlijk heeft u de tweede aflevering over de landbouw van Jaap-Jan op 't Hof nog te goed. Naast de vaste rubrieken gaan we op zoek naar de baron Schimmelpenninck van der Oye, heer van Sirjansland, Oosterland en Oostersteyn.

Een wens van de redactie is om de Sirene op de website van de dorpsraad te plaatsen. Deze wens zal waarschijnlijk dit jaar realiteit worden met de deskundige kennis van Edwin Hendriks! De redactie stelt het op prijs als de kopij, indien mogelijk, per e-mail (Arkansas@planet.nl) wordt aangeleverd. Dit scheelt ons veel typewerk! De volgende Sirene verschijnt rond de Pasen van 2003. Heeft u de dorpsgenoten nog wat te vertellen, laat het ons dan weten!

Wij wensen u veel leesplezier toe!



Colofon

De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt tweemaal per jaar in een oplage van 135. De Sirene wordt financieel ondersteund door de dorpsraad van Sirjansland en gekopieerd bij Jac. Hanse Montage B.V te Sirjansland.

Redactieleden

Willemijn van der Ark
Saskia Bruijning
Anne-Marie Verton- de Vlieger

Redactiesadres

Redactie de Sirene
Lageweg 11
4308 AG Sirjansland
Arkansas@planet.nl

Inleveringsdatum kopij

Uiterlijk vrijdag 24 maart 2003

Landbouw

In de tweede aflevering gaat Jaap-Jan op 't Hof in op de veranderingen in de landbouw, waarmee de boeren van Sirjansland na de ramp te maken kregen.

Landbouw rond Sirjansland (2)

Ook kwamen er de bestrijdingsmiddelen. Dat gaf een enorme verandering binnen de akkerbouw zoals we dat op Schouwen-Duiveland kennen. Vroeger ging men ervan uit dat een arbeider 0.5 hectare uien en 1.5 hectare suikerbieten kon bijhouden voor het onkruid. Tegenwoordig is dat moeilijk te zeggen, maar ongeveer 7 hectare uien en daarbij 10 hectare suikerbieten moet één persoon probleemloos aankunnen. Door de bestrijdingsmiddelen kreeg men ook de ziektes in de hand. Bedrijven gingen naar betere rassen zoeken die meer opbrengst geven. Maar deze rassen zijn ook vaak gevoeliger voor ziekten. Dit was niet meer zo'n groot probleem omdat men kon spuiten. Het opbrengstniveau per hectare nam enorm toe. Dit kwam ook door het gebruik van kunstmest. Alles bij elkaar komt het er op neer dat planten tegenwoordig sneller groeien, wel meer kans hebben op ziektes, maar toch een kwalitatief beter eindproduct opleveren. De mechanisatie, de bestrijdingsmiddelen en de kunstmest hebben de akkerbouw drastisch gewijzigd. Tegenwoordig is er veel kennis nodig, om het allemaal te runnen.

Ik hoop dat u bewust zal zijn hoezeer deze ontwikkelingen Sirjansland en eigenlijk heel Nederland veranderd hebben. Nu werken er misschien nog tien mensen van Sir in de landbouw. De landbouw produceert de eerste levensbehoefte. Als dat zo gemakkelijk gaat als in Nederland, zijn daar niet veel mensen voor nodig. De overige mensen kunnen dan ook veel andere werkzaamheden doen. Hierdoor neemt de welvaart en de luxe toe. Hoe anders was dat vroeger of in de Derde Wereld waar men nog steeds weinig of geen mechanisatie, bestrijdingsmiddelen of kunstmest heeft.

Toch moet ook de landbouw met de tijdsgeest mee ontwikkelen en veranderen. Dit is een continu proces. Ik denk dan aan de milieubelasting en het houden van dieren. Ik wil hierbij wel aantekenen dat in Europa de maatstaven vaak zeer verschillend zijn. Winkelbedrijven halen vaak hun artikelen waar het product het goedkoopst is. De consument profiteert hier dan ook van door een goedkoop levensmiddelenpakket.

Hoe ziet de toekomst eruit voor de landbouw rond Sir? Ik denk dat die gewoon blijft. Voor boeren zal belangrijk zijn weinig kosten te maken, goede kwaliteit te produceren en mee te gaan met de eisen van de tijd. Tegen dat laatste zal men zich niet te veel moeten verzetten, maar de eisen praktisch in te vullen voor het eigen bedrijf. De mensen moeten immers blijven eten. En in onze omgeving heb je gunstige omstandigheden, goede grond, genoeg vocht, niet te koud, niet te warm, veel consumenten, veel handel, veel kennis en goede voorlichting. We gaan dus gewoon door met zaaien, maaien en oogsten rond Sir.

JAAP-JAN OP 'T HOF



De dichter van Sirjansland

Van de kleinzoon van de dichter van Sirjansland Kees Struijck en zijn vrouw Wilma kreeg de redactie voor het tweede nummer van de Sirene een gedicht van Marinus Klaas de Ronde. Dit gedicht schreef De Ronde op 1 februari 1953 en geeft een beeld van het Sirjansland van weleer.

Mijn Sir Jansland

1
Ik heb u lief, mijn dorpje klein,
Daar bij de wijde zee,
Zo lieflijk, zo vol zonneshijn,
Dat stemt mij steeds tevree.
Ik heb ze lief, die huisjes laag,
Verscholen in 't geboomt,
Omgeven door een doorn en haag,
Waar vreugde en arbeid woont.

2

Ik heb u lief, de zware dijk,
Die ons beschermen moet,
En als een trouwe wachter prijkt,
De molen aan zijn voet,
Ik heb het lief, de Kleine Schor,
Die grote wijde zee,
Wier golven brengen aan de kant,
Naast storm, ook 't koeltje mee.

3

Ik heb het lief, dat land zo wijd,
Het land met golvend graan,
Waar wilg en iepen wijd en zijd,
Naast hoge peppels staan.
Waar leeuwerik en merel zingt
En in het talrijk hout,
Het lief gekweel der lijster klinkt,
Haar nest de woudduif bouwt.

1 Peppels zijn populieren (red.)

2 Chicorei is witlof (red.)

4

Ik heb u lief, dat wijde land,
Die malse vette klei,
Maar ook 't onvruchtbaar hoge zand,
Waar naast de chicorei²,
Ook graan en boon en nagel (of magel) groeit,
Waar 't hout de paadjes tooit,
En mening lieflijk bloempje bloeit,
O! dat vergeet ik nooit.

5

Mijn dorpje klein, ik hou van jou,
Mijn dorpje bij de zee,
Waar ik eens ga, steeds neem ik jou,
In mijn gedachten mee,
Je bent zo groot, en toch zo klein,
Mijn lieflijk Sir Jansland,
Zo lieflijk, zo vol zonneshijn,
Is geen in 't hele land.

MARINUS KLAAS DE RONDE (1872-1959)



Oproepen

In deze rubriek kunnen de inwoners van Sirjansland een oproep plaatsen. Aan het woord zijn: Gerard Oele, Dirk Fluijt, Wilma Struijck en Anne-Marie de Jonge.

Foto's watersnood 1953

Voor veel mensen zal de herdenking van de ramp op 1 februari 2003 verdrietige herinneringen oproepen. Toch wil de dorpsraad, nu na 50 jaar proberen een beeld te scheppen van de enorme verwoesting die dit natuurverschijnsel in ons dorp teweeg heeft gebracht. Er wonen immers veel gezinnen van elders die geen of nauwelijks weet hebben van de situatie van weleer. Vanuit de dorpsraad is een tweemans commissie gevormd, bestaande uit Gerard Oele en Dirk Fluijt die zoveel mogelijk foto materiaal over die periode van Sir probeert te verzamelen. Als er voldoende materiaal verzameld kan worden kan dat via de computer en middels een foto tentoonstelling rond 1 februari 2003 in het verenigingsgebouw aan een ieder worden gepresenteerd.

Enkele mensen waarvan de commissie denkt dat ze foto's uit die tijd hebben zijn al benaderd en hebben hun medewerking toegezegd. We zijn ervan overtuigd dat er nog veel meer foto's moeten zijn die we graag willen lenen.

Wie foto's heeft of iemand weet die ze heeft en beschikbaar wil stellen wordt verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met Gerard of Dirk.

De foto's bent u dan een korte tijd kwijt. De foto's worden via de computer ingescant en op cd gezet. Enkele foto's zullen worden uitvergroot en op een fotowand worden gepresenteerd. We rekenen op uw medewerking!

Conditietraining

Zijn er nog dames / meisjes die wat aan hun conditie willen doen? Kom dan donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur of van 20.10-21.10 uur naar het verenigingsgebouw.

Bel voor meer informatie naar:
Wilma Struijck 641372 of
Anne-Marie de Jonge 643476



Vijverplezier

In het eerste nummer van onze dorpskrant heeft Martha van Dam beloofd een stukje te schrijven over de vijver. Dat de aanleg van een vijver en het bewaren van het natuurlijke evenwicht nog heel wat moeten in de aarde heeft blijkt uit de volgende geschiedenis.

Voordat we een vijvertje wilden laten maken, lieten wij onze Schouwse expert op het gebied van vijvers even langs komen, te weten Ed Dijst van het Groene Kikkertje uit Dreischor. Zelf hadden wij iets van twee bij drie meter in ons hoofd, maar Ed kwam en overwon. 'Daar moet je hem niet neerleggen' en maakte vervolgens een omtrek waarbij het halve grasveld ter ziele ging. Dus hebben we nu een vijvertje van 36.000 liter en een aparte van 4000 liter, door een dam gescheiden, voor kikkers en salamanders.

De vijver is handmatig uitgegraven, waarbij het diepste gedeelte ca. 1.20 m. is. De vijver is met dik vijverfolie bekleed. Voila denk je dan ... vullen met water en de vissen erin. Het vijverwater was binnen één week geheel groen van kleur. Echter dit bleek heel normaal te zijn. Gelijk de vissen erin ... ook fout, die gaan dood. Zorg wel voor een goede filter, een pomp, een UV-lamp en een algenmagneet.

Eigenwijs als ik was, gelijk Koi's erin en de fout van mijn leven goudvissen. Gelukkig konden we goedkoop twee hele grote goudkarpers kopen van bijna één meter, die leven nu nog. Maar die goudvissen! Na één jaar werd plots het evenwicht in de vijver verstoord en werd het water troebel. Wat bleek, de vijf goudvisjes hadden zich vermeerderd, tot volgens Arie mijn man, zeker honderd. Nu waren ze groot genoeg, dus gevangen met de hengel kwamen er 627 uit en zitten er nu nog steeds drie in. Dus 630 goudvissen in één jaar gefokt!



Vijver- en oeverplanten gaat echt niet volgens de boeken. Karpers eten alles op. Bij ons krijgen ze zeker goed te eten, want alles groeit en bloeit naar hartelust. Dat de lilies op de rug van de karpers door de gehele vijver gaan is geen probleem. Ze bloeien prachtig los van de grond.

Dus alles is toch nog goed gekomen. Enkele honderden padden, bruine en groene kikkers en salamanders zagen het daglicht bij ons. Vele libellen groot en klein bezoeken dagelijks onze vijver. Wij hebben nu na vier jaar een stukje natuur teruggebracht in onze eigen tuin.

Wilt u ook water in uw tuin, maar is de tuin te klein, begin dan met een grote zinken teil of grote cement kuip. Tegenwoordig heb je miniwaterlilies, waterhyacinten allemaal voor een heel klein vijvertje. Succes is verzekerd. Oh ja de harige zijdehoen kippen, die gaan vanaf nu weer naar de shows toe door het gehele land. Geïnteresseerd in een konijnen-, duiven-, cavia- of kippenshow bel mij even 643726 (red. nu met vermelding van het juiste telefoonnummer!)

MARTHA VAN DAM



Van de predikant van Sirjansland

Parkeerplaats en kerkgebouw

Vorige keer heb ik u geïnformeerd over de plannen van de kerkvoogdij van onze hervormde gemeente om een parkeerplaats aan te leggen voor de kerkgangers en de kerk aan de noordkant uit te breiden. Het voornemen is ook om aan de zuidwestkant een nieuwe vergaderruimte te realiseren. De plannen liggen op het gemeentehuis. Zodra we meer horen uit Zierikzee, zullen we de naast omwonenden hierover informeren.

Middag voor ouderen

Op D.V. woensdagmiddag 4 december is er een middag voor ouderen in de grote zaal van de kerk. Dhr. J. van Hoom uit Middelharnis zal op deze middag een lezing houden en dia's vertonen over Israël. Hij is er vaak geweest en kan er boeiend over vertellen. Ongetwijfeld zal hij ook ingaan op de huidige problematiek. De middag begint om 14.30 uur en is om 16.30 uur afgelopen. Alle ouderen uit ons dorp zijn van harte welkom!

Aan het eind van 2002

We nodigen een ieder uit om met Kerst naar onze Dorpskerk te komen om samen stil te staan bij de geboorte van Christus. Op Eerste Kerstdag zal er een dienst gehouden worden om 10.00 uur en om 18.30 uur. Op Tweede Kerstdag begint om 10.00 uur het Kerstfeest van de zondagsschool. Ook de kinderen uit ons dorp die daar niet op zitten, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Aan het eind van de samenkomst krijgen ze wat lekkers mee naar huis!

U bent natuurlijk ook welkom tijdens de diensten op Oudejaarsdag om 19.00 uur en op Nieuwjaarsdag om 10.00 uur en verder iedere zondag.

DS. J. JOPPE

En voor de kleinjes een herfstkleurplaat

STAATSBOSEHEER IN ZEELAND

staatsbosbeheer



De dorpsraad van Sirjansland

Als voorzitter van de dorpsraad Sirjansland, heb ik het verzoek gekregen om een artikelje te schrijven, ten einde de dorpsraadactiviteiten wat meer onder de aandacht te brengen.

Na de totstandkoming van de gemeente Schouwen-Duiveland is onze dorpsraad sedert november 1998 actief aan de gang gegaan. De functie van een dorpsraad is onder ander het vorm en inhoud geven aan overleg en communicatie met het gemeentebestuur en de bevolking in de breedste zin des woord. De dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) en de gemeenteraad adviseren over die zaken, die de directe woon- en leefomgeving van de in haar gebied woonachtige burgers raken, zoals: huisvesting, welzijnsvoorziening, veiligheidsbeleid, onderwijsvoorzieningen, verkeersaanleggenheden, natuur, milieu en nog vele andere zaken.

Minimaal vier maal per jaar houden wij een openbare vergadering in ons verenigingsgebouw, waarbij we er over het algemeen naar streven een spreker uit te nodigen, die u en ons voorlichting kan geven over de laatste ontwikkeling met betrekking tot de bovengenoemde items. Tevens is hierbij aanwezig onze kernbestuurder namens de gemeente, momenteel de wethouder J. van Felius.

In de dorpsraad zijn verschillende (minimaal 5) specifieke doelgroepen vertegenwoordigd zoals: jeugd, ouderen, onderwijjs, ondernemers, recreatie, algemeen belang, buitengebied, onafhankelijkheid etc. Eveneens is er een vertegenwoordiger van de activiteitenvereniging "Sirjansland Vooruit" onder onze leden. Overigens is het wel zo dat géén van de raadsleden expliciet verantwoordelijk is voor één van de genoemde doelgroepen.

Heeft u vragen of opmerkingen, stel deze dan bij voorkeur in één van onze openbare vergaderingen of bilateraal aan één van onze raadsleden.

Heeft u leuke ideeën of suggesties, spreek dan, alvorens de instanties te benaderen, één van de dorpsraadleden aan of schrijf ons een briefje. Door het 'premie op actie' beleid kunnen wij dan eerst beoordelen of wij aan bepaalde verzoeken kunnen voldoen of u kunnen helpen de juiste weg naar de instanties te bewandelen c.q. aldaar uw verzoek kunnen ondersteunen.

Wij hopen te bereiken, dat veelvuldig met u communiceren er toe zal leiden, dat wij te weten komen en dus ook op de hoogte te blijven van wat er leeft en wat wij voor u kunnen betekenen. Mijns inziens heeft de dorpsraad aangetoond een actieve en nuttige rol te kunnen spelen in het belang van burgers en instanties. De eerstvolgende vergadering is op 19 november.

BRAM VAN DER GRAAF



De stilte verbroken

In het voorjaar is het vliegverkeer over ons eiland en met name over Sirjansland geïntensiveerd. Oorzaak is de toename van het vliegverkeer in Europa. In plaats van de verdeling van het luchtruim in twee lagen wordt er nu in drie lagen gevlogen. Het gevolg is, dat de stilte, die het Zeeuwse platteland zo kenmerkte is verbroken.

WILLEMIJN VAN DER ARK

De kookpen

En heeft u genoten van de schaapherderskost van Janny Fluyl? Geheel in de kleuren van de herfst past de pompoensoep van Martha van Dam. Voor de inwoners van Sir heeft zij pompoenzaden verzameld, die u vanaf april binnen kunt zaaien en na de IJsheiligen (red. 11-14 mei) buiten kunt zetten. Voor nu en volgend jaar, genieten, zaaien, oogsten en opnieuw genieten!

Soep van pompoen

Men neme:

2 kilo pompoen

3 grote uien of 5 tenen knoflook
boter

zout en peper

Schil de pompoen en maak er kleine blokjes van. Snijd de uien fijn. Smelt de boter, doe alles in een bak- of braadpan en laat alles smoren. Daarna in een flinke pan met 2 liter water doen en met de zeef of staafmixer fijn malen. Voeg er peper en zout naar wens toe. Stokbrood erbij en de soep serveren! Koud is deze ook heerlijk!

Eet smakelijk!

Ik geef 'de Kookpen' door aan Janny de Jonge.

MARTHA VAN DAM



“Sirjansland Vooruit”

Uit alle verzamelde ideeën heeft “Sirjansland Vooruit” voor ieder wat wils een aantal activiteiten geselecteerd.

De barbecue

Geweldig, zoveel mensen in onze Dorpsstraat bij elkaar op vrijdag de 13^e september? De barbecue is bezocht door wel 108 enthousiaste deelnemers. De verzorging door slagerij Timmers uit Nieuwerkerk was uit de kunst en in Dakkie's konden wij terecht voor het nodige vocht. Wij hadden aan jullie gevraagd voor het mooie weer te zorgen. Nou dat hebben we geweten! Het weer was super; het kon niet mooier!

Lampionoptocht

Is gepland op 1 november. Opgeven kan tot 21 oktober. Elk aangemeld kind krijgt een lampion en gezamenlijk gaan in de spannende schermer door het dorp.

Tennisen op Sir?

Het hele jaar door! We hebben een heuse tennisbaan vlakbij voor €10,- per uur. Wie vindt het leuk als we een lijstje met namen en telefoonnummers maken, zodat de enthousiastelingen elkaar kunnen bellen om een balletje te slaan?

Avondvierdaagse

Meedoen aan de avondvierdaagse volgende jaar... Gezellig met een groep opgeven en de 8 of 15 km lopen ...

De voetbalmiddag

Die wordt even een poosje uitgesteld.

Het bestuur

In ons bestuur ontbrak nog iemand. Inmiddels heeft Frans Parrin laten weten, dat hij graag zijn steentje wil bijdragen in “Sir Vooruit”. Welkom Frans!

De dorpsraad

Leuk, dat zoveel mensen ons laten weten, dat ze blij zijn met datgene wat "Sir Vooruit" organiseert, maar weet wel, dat wij al onze activiteiten voor jullie betaalbaar kunnen houden mede door de financiële steun, die de dorpsraad ons al menigmaal toegezegd heeft. Een "BEDANKT" van ons alle is hier dan ook zeker op z'n plaats!

Laat het weten als je één of meer ideeën leuk vindt of mail ons even. Bij genoeg belangstelling zorgen wij graag voor de uitvoering; uitgebreide informatie volgt dan natuurlijk nog.

Anita de Munnik	64 10 46
Wim Mulders	48 17 67
Jessica Ahrens	64 21 55
Jacques Visser	64 41 33
Ton Wingelaar	64 71 17
Ellen Westerbeek	64 44 32

E-mailadres: sirvooruit@zeelandnet.nl



S I R J A N S L A N D

V O O R U I T

Op zoek naar de baron (1)

In de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) van november 2001 las ik het overlijdensbericht van Frans Arnold Leo Carel baron Schimmelpenninck van der Oije, heer van Oosterland, Sirjansland en Oosterstein. Als allochtone Sirjanslander ben ik nieuwsgierig naar de herkomst van de naam, wie de heren van onder andere Sirjansland waren, welke plaats zij innamen in de gemeenschap en wie de baron nog persoonlijk heeft gekend. Maar eerst mijn kennismaking met Schimmelpenninck van der Oye.

Als medewerkster van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag meldde zich bij mijn balie een zekere mevrouw Schimmelpenninck van der Oye. Zij wilde zich laten inschrijven als lid. Daar erin het geautomatiseerde systeem slechts een beperkt aantal posities voor het invoeren van een achternaam waren gereserveerd, had ik dus een probleem. De betreffende dame nam genoegen met een lenerspas, waarop alleen de naam Schimmelpenninck stond vermeld.

Als student geschiedenis kreeg ik te horen over Rutger Jan Schimmelpenninck. In 1804 kreeg deze latere graaf Schimmelpenninck van Napoleon Bonaparte de opdracht om een grondwet te ontwerpen, die in 1805 in werking trad. Met de titel van raadspensionaris (te vergelijken met onze minister-president) stond Schimmelpenninck aan het hoofd van de regering. Zijn zoon Gerrit publiceerde in 1845 twee boeken over het leven en werk van zijn vader. Aan het einde van mijn studie kwam ik weer een Schimmelpenninck van der Oye tegen en wel Willem Anne. Deze baron was van 1831-1841 Tweede-Kamerlid en van 1841-1845 minister van Binnenlandse Zaken.

Als allochtone Sirjanslander viel mij tijdens een fietstochtje de vervallen maar toch statige overblijfselen van een hekwerk op bij Oosterland. Dit hekwerk bleek de toegang te zijn tot het voormalige landhuis van de baron en zijn voorouders.

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, vooral na het telefoongesprek met Jaap-Jan over de dorpskrant. In de volgende Sirene zal ik op zoek gaan naar de herkomst van de namen Schimmelpenninck van der Oye en Schimmelpenninck.

Graag hoor ik de verhalen van Sirjanslanders, die de baron persoonlijk hebben gekend!

WILLEMIJN VAN DER ARK



Jeugdnieuws uit het verenigingsgebouw

Wil je eens in de huid van een ander kruipen, dan is het jeugdtheater Sirjansland de plek om je talenten ten tonele te brengen.

De toneellessen zijn half september weer gestart in het verenigingsgebouw onder leiding van Neeltje Meerman. Tot onze grote vreugde zijn er nu zelfs twee groepen.

Elke donderdag om 15.30 uur start de eerste groep met kinderen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar. Achtereenvolgens komen de "ouderen" in de leeftijd van 11 t/m 16 jaar.

Bij beide groepen is nog plaats. Als je interesse hebt, maar je twijfelt een beetje, kom dan gerust een keer kijken of mee doen. Daarna kun je altijd beslissen wat je doet. De lessen kosten €12,- per maand. Ook dit jaar hebben we weer subsidie van de dorpsraad gekregen, zodat de contributie niet te hoog wordt.

Volgend jaar april komt van beide groepen een uitvoering. Dus alle dorpsbewoners zijn in april 2003 van harte welkom om van een stukje theater van de Sirse jeugd te komen genieten.

Wist u dat.....

- Er door een herensociëteit van Schouwen-Duiveland die het Mondragonpad heet.
- Het Mondragonpad vanuit Bruinisse tot Zierikzee langs de Oosterschelde loopt en van Zierikzee via de binnendijken en door Dijkwater naar de Grevelingen en zo weer terug naar Bruinisse gaat.
- Dit ongeveer de route is die de Spaanse vechtersbaas Mondragon heeft afgelegd toen hij enkele eeuwen geleden geprobeerd heeft hier de baas te spelen.
- Deze met een wit met geel plaatje is gemarkeerd.
- Dit pad ons rondje langs "de betonnen plaat" van vroeger weer mogelijk maakt.
- Vanaf het schelpenstrandje bij de "nieuwe dijk" tot de kassen van Kik veel bijzondere soorten dijkbekledingen van vroeger zijn te zien.
- Het waterschap Zeeuwse Eilanden dit pad moet onderhouden.
- Een mooie routebeschrijving bij VVV Zierikzee te koop is.
- Dat er bij de rondleiding voor de dorpsbewoners, in juni, naar de prachtige orchideeën van Dijkwater maar acht deelnemers waren.
- De "Sirene" ook op de website van de dorpsraad is te lezen.
- Edwin Hendriks uit de Lageweg vanaf nu de website actueel probeert te houden.
- De website van de dorpsraad is te bekijken op www.dorpsraad-sirjansland.nl.
- De vleermuiskelder in het dorpsbosje al voor de zomer gereed was.
- De meeste schoolkinderen van het dorp in de vleermuiskelder hebben gekeken.
- Ook de meeste juffen en de meester de kelder van binnen hebben gezien.
- Sommigen gewoon niet durfden omdat ze het eng vonden.
- Dit voorjaar een aantal kinderen van de school samen met de boswachter een broedvogelinventarisatie in het dorpsbosje hebben uitgevoerd.



- Maar liefst 14 verschillende soorten broedvogels werden waargenomen.
- Dat ook in het bosje naast de schuren van CZAV nog vijf verschillende soorten hebben gebroed.
- Lo en André de laatste hand leggen aan het dorpsbosje door het bouwen van een vlonderbrug en het beschermen van de vleermuiskeider
- Deze brug vooral bedoeld is om met de schoolkinderen biologie praktisch te doen.
- Er een informatiepaneel is geplaatst waarvan de dorpsraad de helft van de kosten heeft terug betaald aan Staatsbosbeheer.
- Op 19 november tijdens de openbare dorpsraadvergadering om 19.30 uur dia's van de werkzaamheden door de dorpelingen en de schoolkinderen in het dorpsbosje worden vertoond.
- Dit zo vroeg in de avond is omdat we alle kinderen verwachten.
- De dorpsraad op zoek is naar nieuwe dingen, vanuit de inwoners, dat door een premie op actieplan met geld kan worden ondersteund:
- De dorpsraad op zoek is naar nieuwe dingen, vanuit de inwoners, dat door een premie op actieplan met geld kan worden ondersteund.
- De dorpsraad een financiële bijdrage heeft geleverd aan het bezoek, afgelopen voorjaar, aan de kunstisbaan in Breda.
- De dorpsraad van plan is om ook de dorpsbarbecue van september geldelijk te ondersteunen.
- De dorpsraad ook dit seizoen weer de kindertoneelclub stimuleert met een financiële bijdrage.
- Er weer wordt gesproken over een nieuwwaarsreceptie in januari 2003 waarvoor, bij deze, iedereen van harte is uitgenodigd.

DIRK FLUIJT



De pompoenzaadjes van Martha van Dam

